

Trelleborg fredagen den 19 april 2013

Äntligen kom våren! Den gångna veckan började förvisso med regn och dimma men den stigande temperaturen kunde vi inte klaga över. *Kristianstad* som hade 13,7 grader redan i början av mars månad kunde i torsdags på nytt visa rekordsiffror på över 20 grader. Ja det är väl som det klassiska talesättet, att den som väntar på något gott... väntar *alltid* för länge!

Väntan har även varit lång för alla TFF-fans som prövats hårt under de två gångna säsongerna. I lördags blev det äntligen en premiärvinst då Trelleborgs stolthet besegrade Halmia med 2-0 på bortaplan i division ett södra efter en klart övertygande insats. På måndag står LB-07 som motståndare i lokalderbyt på *Vångavallen* och då är det på nytt upp till bevis! **Även Gylle AIF** tog en stark bortaseger i sin premiär mot *KSF Srbija* med 3-1 och gick därmed rakt upp i serieledning, detta trots en knackig inledning och ett tidigt baklängesmål. Redan ikväll är det ny bortamatch och den här gången står *Näsets FF* för motståndet, ett Näset som stod över i den första omgången eftersom Malmölaget *Hakoah* sent dragit sig ur serien...

I fredags föll domen i det så kallade *päronmålet* där en Djurgårdssupporter träffade en Mjällbyspelare med ett päron under matchen på *Stockholms Stadion*. Tidigare och liknande ärenden från 2011 har gett både AIK och Malmö FF böter på 150 000 kronor och förluster med 0-3. Därför är det bedrövligt när disciplinnämnden dömer att matchen ska fortsätta spelas från den 37:e minuten med ställningen 0-1 inför tomma läktare och ger Djurgården löjligt låga 15 000 kronor i böter. Hårdhandskarna blev tydligen bara en tumvante...

Kanske var det i ren ilska som Mjällby besegrade Helsingborgs IF med 2-1 på Olympia där den forne TFF-hjälten *Kristian Haynes* visade mästartakter och stod för ett mål och en assist! **Sex nya tävlare** i *Mästarnas Mästare* presenterades i söndags och fyra av dem, Mats Näslund Anna Lindberg, Jesper Blomqvist och Anna-Karin Kammerling är klara finalaspiranter! Om nu inte Mikael Appelgren gör en *Berndt* och tar sig vidare till final via tre nattdueller...

Efter tre program av *Fantasterna* som sänds måndagskvällar på tv4, kan man konstatera att programnamnet istället borde varit *Nördarna* eller *Fanatikerna*. De som är med och tävlar är ju helt brinnjävliga på sitt ämne! Med Pär Lernström som ledsagare har vi hittills avverkat Melodifestivalen, Star Wars och Michael Jackson som tema. På måndag blir temat öl och i det femte avsnittet av de tio tävlar fem fantaster i... Tintin-kunskap, anfäkta och anamma!

Jag tror dock inte programmet hade varit något för *Ozzy Osbourne* med tanke på att han öppnar sin självbiografi med orden: *Nu måste jag bara komma ihåg nåt... Helvete jag minns ingenting. Förutom det här då...* 368 sidor senare har vi fått en fantastisk livshistoria trots drygt 40 års missbruk av alkohol och andra tunga substanser, som fortsatt från och till i olika perioder ända fram tills idag. I tisdags gick *Ozzy* ut på Facebook där han bad alla om ursäkt för sitt uppträdande ihop med alkohol- och droganvändning de senaste 18 månaderna och berättade att han varit ren i 44 dagar. Ursäkten gav 250 000 likes och delades 20 000 gånger!

Black Sabbath släpper för övrigt sitt 19:e studioalbum som fått namnet *13*, den 10 juni. Plattan blir originalmedlemmarnas första gemensamma skivsläpp sen 1978 och är producerad av Rick Rubin. Plattan föregås även av singeln *God is dead?* som släpps idag. Dessutom är de engelska hårdrocksikonerna Sverigeaktuella och uppträder på Friends Arena den 22 november. Det blir dock utan originaltrummisen Bill Ward som anser sig orättvist behandlad.

Orättvist behandlad anser sig även rapparen *Mange Schmidt* vara efter att han fått böter för att ha urinerat på en offentlig plats i Uppsala under Valborg förra året. Böterna överklagades och det har nu lett hela vägen till Svea Hovrätt med förhandlingar som säkert lär kosta staten 10-15 000 kronor. Jag kan hålla med om att åtalet känns löjligt, men med tanke på att han klarade sig ifrån åtal, trots påvisad narkotikapåverkan när han uppträdde på *Trelleborg Music Festival* sommaren 2008, kan man väl säga att det kommer i kakan om man pinkar i smeten!

Jag vet inte om där finns några kakrecept i kokboken *Smaker i mitt hjärta - Korea möter väst* av *Jennie Walldén*, Sveriges Mästerkock 2013, som just släppts i bokhandeln. Däremot

utlovas spännande smaker med traditionella rätter från Korea och Italien samt en hel del nyskapande smakkombinationer där öst möter väst. Med tanke på världssituationen runt Koreahalvön just nu så bör ju även hennes *Ryggbiff Gangnam Style* bli en riktig *pangsuccé!*

Den 16 december 1773 blev *the Boston Tea Party* den utlösande faktorn till den amerikanska revolutionen, då amerikanska patrioter med ledaren *Samuel Adams* i spetsen förstörde en stor telast tillhörande det Brittiska Ostindiska Kompaniet. Den så kallade te-bjudningen var en protest mot det brittiska styret och deras skatt på te, där 342 lådor med te blev förstörda.

I måndags var där dock inte te i tryckkokarna i Boston, utan sprängladdningar med spik som exploderade strax intill målgången för den 117:e upplagan av *Boston Marathon!* Detta vansinniga terrordåd kostade tre människor livet och över 170 skadades. Inför *London Marathon* på söndag ser man en ökad hotbild och säkerheten har höjts rejält inför loppet.

Till sist: Det är nu mindre än en månad kvar till den stora *ESC-finalen* på Malmö Arena där vi naturligtvis kommer att hålla tummarna för Robin Stjernberg! Inför finalen har SVT kickat den tidigare schlagerpanelen och ersatt den med Niklas Strömstedt som programledare och Malin Roos från Expressen som expert. I fyra program, med start på söndag, kommer de 39 bidragen att analyseras tillsammans med gäster som designern Rickard Engfors, artisterna Shirley Clamp och Martin Rolinski samt Robin själva, vårt stora blågula schlagerhopp!

Allra sist: Nästa krönika blir en jubileumskrönika eftersom det är den *200:e fredagskrönikan* i ordningen sen starten den 30 april 2009 och då firar jag även 4-årsjubileum för min hemsida! Lite överraskningar utlovas därför på fredag med bland annat en spännande tävling, vi ses då!

Tre personliga favoritlåtar med Ozzy Osbourne:

- *Bark at the moon* – Singel hämtad från just plattan *Bark at the moon* (1983)
- *Mama I'm coming home* – Singelspår från plattan *No more tears* (1991)
- *Dreamer* – Singel tagen från Ozzys åttonde studioalbum *Down to Earth* (2001)



På bilden spekulerar snillena; Krona, Bengan, Stiffe, Lasse och Ola-Conny. Danne ligger nog under bordet... Det är vi som ska se till så att **Ladies Knight** blir grrrrreat på Lyktan ikväll!!