

Trelleborg fredagen den 5 april 2013

Påskhelgen startade med kyla och snö men ju längre fram vi kom i påskfirandet ju bättre väder blev det också. Under hela den gångna veckan har solen lyst riktigt värmande och den snö som legat i drivor har blivit mindre och mindre. Våren närmar sig nu med stormsteg!!!

Annandag påsk inföll på den 1 april och tack vare att detta var en helgdag så blev vi även besparade på en massa pinsamt dåliga aprilskämt som normalt finns i våra dagstidningar.

Det var bättre förr, som när *Göteborgs-Posten* 1950 meddelade att Öland lossnat från havsbotten och flutit in mot den svenska kusten... Eller som när Sveriges Televisions nyhetsuppläsare *Kjell Stensson* lurade stora delar av det svenska folket till att trä över en nylonstrumpa på sin svartvita tv-apparat för att kunna se färg-tv 1962!

Sen i söndags har vi även *Sommartid* i större delen av västvärlden, vilket innebär att den lokala tiden justeras fram en timme, så att vi får mer glädje av solen under den ljusa delen av året. Solen går nu upp vid halv sju på morgonen och ner först vid åtta på kvällen.

Sommartid och Allsvensk premiär brukar gå hand i hand och så är det även i år! I förra årets förhandssnack var IFK Göteborg utsedda till storfavoriter efter alla stjärnvärningar, men änglavingarna blev stukade redan från start, man lyfte aldrig och det blev till sist bara en sjunde plats i tabellen. I år har istället Elfsborg, AIK, Häcken och Malmö FF fått experternas tips. Detta har garanterat gynnat *Real Blåvitt*, som jag ser som årets guldfavorit!

I premiären i söndags var Häcken och IFK Göteborg första paret ut Göteborgsderbyt på *Nya Ullevi* inför över 15 000 åskådare och det blev full fart direkt. I en underhållande match visade IFK upp en oerhörd effektivitet och slutresultatet 0-3 var helt rättvist. Den oerhört lovande 19-årige *Sam Larsson* (ex MFF:aren Daniel Larssons lillebror) gjorde ett mål och en assist, och var även tongivande när IFK i onsdags vann sin kvartsfinal i Svenska cupen mot Helsingborg på Olympia med 1-0. Han borde definitivt vara aktuell för landslaget redan i år!

Även i UEFA Champions League har det i veckan spelats kvartsfinaler. Paris Saint Germain gjorde en stormatch på Parc de Princes och fick 2-2 mot självaste Barcelona, där Zlatan gjorde ett mål och stod för en assist. PSG har visat att man tillhör världstoppen och kan man mobilisera samma kraft till returen på onsdag så finns definitivt chansen till en semifinalplats!

Just kvartsfinalerna till Champions League står på programmet för den kick-off som hålls på tisdag inför årets upplaga av *Söderslättis Fotbollsgala*. Det blir även mat & dryck, info om biljettförsäljning och upplägg samt en kul... Fotbolls Quiz!

Quiz blir det även dagen efter på samma krog då jag bjuder in till den 36:e upplagan av *Music Quiz* för att avhandla det brittiska örikets musikhistorik. Det blir en mix av skiffle, pop, klassiska 60-talsband, glamrock, punk och synth, ja allt som varit poppis i UK 1956-2012!

ABBA har alltid haft ett starkt fäste i Storbritannien och toppade faktiskt singellistan där hela nio gånger under sin karriär. I år är det 40 år sen man debuterade i schlagersammanhang med låten *Ring Ring* och i samband med jubileet är det den 7 maj även premiär i Stockholm för *ABBA the Museum*, som då blir en del i popmusikmuseet *Swedish Music Hall of Fame*.

Fansen behöver dock inte åka längre än Trelleborg för att få en bra dos av ABBA. Mellan den 9-19 maj finns nämligen klädesdesignern *Owe Sandströms* klassiska scenkostymer att skåda på Vikingaborgen, där bland annat kattklänningarna, som Agnetha och Frida bar på omslaget till singeln *S.O.S.* 1975 ingår, ihop med Carolas kycklinggula vinnardräkt från 1983.

Som inte detta vore nog blir det dessutom en *ABBA Quiz* på Vikingaborgen lördagen den 11 maj kl.16.00, där jag har fått äran att producera frågorna. De 80 deltagarbiljetterna för quizen kommer att finnas till försäljning från och med den 12 april på Trelleborgs Allehanda.

Rolling Stones är drygt tio år äldre än ABBA och firade således sin 50-årsdag i höstas med spelningar i London och New York. Efter detta har bandet nu spikat ihop en hel turné kallad *50 and counting*, men än så länge är det bara Nordamerika och Storbritannien som är aktuella.

Ex-medlemmen Mick Taylor, som var gitarrist i *Rolling Stones* 1969-74, följer med turnén som gäst, vilket med all säkerhet antyder att Keith Richards inte längre klarar av sitt jobb...

En som klarar sitt jobb med bravur är skånske Robin Paulsson som kör sin talkshow *Robins* lördagar kl. 21.00 på SVT. I det tredje avsnittet av åtta, som sändes på Påskafton, gästades han av Daniel Nannskog och Carina Berg, där han höll på att skrämma skiten helt ur den sistnämnda efter att hon berättat om sin clownfobi. Jag tror inte att hon kommer att besöka någon cirkus den närmsta tiden, än mindre se om filmatiseringen av Stephen Kings bok *Det...*
Även Patrik Sjöberg är faktiskt en riktig höjdare som programledare! I sin serie *Patrik möter* på tv3 mötte han i veckan den intressante och 208 cm långa basketspelaren Jonas Jerbeko, som tagit sig in i amerikanska NBA som förste svensk. Tidigare avsnitt med Börje Salming, Pia Sundhage och den brasilianske fotbollsspelaren Romario finns att ta del av på tv3-play.

Till sist: Ikväll gästar jag Parken då *Musikföreningen Riffet* på nytt arrangerar Tre Akter med de tre banden *Snapshot*, *Salma Gandhi* och *Frank*. De sistnämnda är för övrigt hälften av den tidigare hårdrocksgruppen *Lovehandles* som bland annat spelat på Rock the Boat!

Till sist: Jag har lite svårt att förstå vad Nordkorea och dess ledare *Kim Il Sung* egentligen vill uppnå med sina hot om en kärnvapenattack mot USA. Hela handlingen isolerar ju bara landet ytterligare från all internationell gemenskap och underminerar landets mål om ekonomisk utveckling. Att hota med att radera ut USA från jorden är väl dessutom att be om det...

Tre favoritlåtar med bluesmästaren Muddy Waters som skulle fyllt 100 år igår:

- ***Mannish Boy*** – Första inspelningen gjordes redan 1955 men det är inspelningen med *Johnny Winter* som producent från 1977 som är den mest kända.
- ***Rollin' and tumblin'*** – *Hambone Willie Newberns* original från 1929 spelades in av *Robert Johnson* 1936 och av *Muddy Waters* 1950.
- ***Rollin' Stone*** – Även kallad *Catfish Blues* inspelad 1950. Den låt som inspirerade både gruppen *Rolling Stones* och rockmagasinet *Rolling Stone* till sina namn.



Våren 1973 – för 40 år sen så hamnade jag på 4:e plats i en hopptävling på hästen Gete. Det hade jag inte gjort om idag! Inte hästen heller iofs...

Foto: Gun Kronström - arkiv