

Trelleborg fredagen den 11 januari 2013

På söndag är det *Tjugondag Knut* och då körs julen traditionsenligt ut! Dagen associeras med julgransplundring, kasta ut trädet och ta bort alla juldekorationer. Skönt nog så gjordes alla de göromålen här redan under trettondagen och nu är här inte en tomtejävel så långt ögat ser!

Tomtar har det ändå varit gott om under veckan, i alla fall i tv4:s *Farmen* som fått George Orwells bok *Animalfarm* från 1945 att framstå som en käck sagoberättelse. Med 46 avsnitt kvar säger jag bara; Naken-Janne, Qristina, Blondie och Özkan, kom tillbaka, allt är förlåtet!

Tv-tablån på fyran har annars varit identisk måndag till onsdag där Per Morberg dubblarat som domare i *Sveriges Mästerkock* samt som skådis i den utmärkta serien *Inkognito*. Min förhoppning är att vi får se mer av denna gentlemanna-crime som blandar humor med action.

Action var det gott om även i filmen *Bourne Legacy* som är den fjärde filmen i serien. Dock finns vare sig Jason Bourne eller Matt Damon, som spelade honom, med i den nya filmen. Märkligt kan kanske tyckas, men det beror på att romanfigurens skapare Robert Ludlum är död sen 2001 och att Eric van Lustbaader som tagit över författandet istället har satt Aaron Cross, spelad av Jeremy Renner, som sin huvudkaraktär. Det finns i nuläget ytterligare sex böcker skrivna i serien Bourne så fler filmer på den vita duken är säkert att vänta...

Jan Guillous romanfigur Carl Hamilton kan kanske ses som en lillebror till Jason Bourne och den nya filmen *Hamilton 2 – Men inte om det gäller din dotter*, är också klart numret mindre än Bourne. Även här finns fler filmer, men *Hamilton 3 – I hennes majestäts tjänst* får vänta, den har premiär först om ett år och då med Mikael Persbrandt åter i huvudrollen.

Som vanligt var *Lionel Messi* huvudrollsinnehavare i den internationella fotbollsgalan i veckan! Han tog som väntat sin fjärde raka inteckning i *Ballon d'Or* och har dessutom varit med i topp tre sex år i rad. Däremot var *FIFA:s Världslag* ett skämt med hela startelvan från La Liga och vardera fem spelare från Barcelona och Real Madrid. Att man kan bortse från världsspelare som Robin Van Persie, Andréa Pirlo och Zlatan Ibrahimovic är helt ofattbart!

Det verkade också ofattbart att TFF inte erbjudit sin lagkapten *Dennis Melander* något kontrakt, som stod att läsa i ett reportage i Trelleborgs Allehanda i lördags. Nu verkar det dock som att klubben tagit sitt förnuft till fånga och då inväntar vi spánt om Dennis väljer vidare spel i TFF eller... om han rent utav går till Gylle AIF!

Ett helt lag har försvunnit i och med TFF:s degradering till division ett och kvar just nu är endast namn som *Fredrik Fritz Persson*, *Zoran Jovanovic*, *Tobias Mattsson* och *Jonathan Åkerman*. Både *Viktor Norring* och *Ibrahim Koroma* är visserligen TFF:s spelare men har aviserat att man vill spela på en högre nivå. Tyvärr blev det klart redan i mellandagarna att *Kristian Haynes* nobbar det assisterande tränarjobbet och lämnar TFF för allsvenska Mjällby, tidigare IFK-tränaren Jimmy Olsson blir istället assisterande tränare till *Anders Grimberg*.

Försvunnen har också *David Bowie* varit. Efter sin hjärtinfarkt 2004 har han haft en väldigt tillbakadragen roll i sin bostad i New York, men lagom till 66-årsdagen i tisdags så släppte rockens egen *Greta Garbo* sin nya singel *Where are you now*. Låten föregår fullängdaren *The Next day* som kommer att släppas i mars och det låter riktigt, riktigt bra!

Barbro Svensson, eller Lill-Babs som vi känner henne som, fyller 75 år i mars och denne evigt unga estradör hade sin dag i *Stjärnorna på Slottet* i lördags. Det blev en riktigt gripande timme med en av våra mest älskade artister, som inlevelsefullt berättade hur det var när hon slog igenom och blev med barn, båda som 15-åring 1954...

När jag och fotograf *Peter Löfqvist* träffade Lill-Babs sommaren 2009, var hon sista minuten stand-in för sitt ex Lasse Berghagen som insjuknat. Trots att jag bara hade tio minuter på mig att förbereda intervjun med henne, blev det ändå en av de bästa och mesta avslappnade artistsamtal jag någonsin haft. Detta tack vare Barbro's värme och närvaro och att hon gav oss sin tid, trots att hon skulle ladda för sitt uppträde strax efter. Så agerar ett superproffs!

Veckans sång: Pia Sundhage sjöng Bob Dylans *If not for you* när hon fick FIFA:s pris som Årets tränare på damsidan; *If not for you, babe, I couldn't find the door...*

Veckans stolpskott: Den uppblåste franske skådespelaren *Gérard Depardieu* fick ryskt medborgarskap i veckan. Hade han gjort samma sak om det hade varit innan murens fall...?

Bara några timmar in på det nya året avled sångerskan Patti Page. Hon slog igenom redan på 40-talet och fick en jättehitt 1950 med sin version av *The Tennessee waltz* och *The Doggie in the Window*. Patti var en av de största artisterna inom sin genre och blev 86 år gammal.

Till sist: Idag drar *Handbolls-VM* igång, men tyvärr utan OS-silvermedaljören Sverige som missade i kvalet. Men vad är väl ett Handboll VM, det kan ju var fruktansvärt urtrist...

Allra sist: För ett år sen var jag och Heléne på *Gran Canaria* och öns riviera *Puerto Rico* vid den här tiden, men vad är väl Gran Canaria jämfört med de isande januarivindarna i Skåne...

De tre absolut bästa låtarna med *The thin white Duke*, David Bowie enligt min smak:

- *Space Oddity* – Titelspåret från andra plattan med samma namn (1969)
- *Life on Mars?* – En av världens bästa låtar, från fjärde plattan *Hunky Dory* (1971)
- *Ziggy Stardust* – B-sida på singeln *The Jean Genie* och spår på konceptalbumet *The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars* (1972)



Sommaren 2009 intervjuade jag **Lill-Babs!** En mer ödmjuk och tillmötesgående artist har jag aldrig träffat på varken förr eller senare, ett superproffs!

Foto: Peter Löfqvist