

## *Trelleborg fredagen den 2 november 2012*

**Återgången från sommartid** till normaltid gjorde att det var betydligt ljusare när man steg upp strax efter klockan sex på morgonen. Nackdelen var ju att det blev mörkt redan vid halv fem på kvällen, men man kan ju inte både äta godiset och ha det kvar...

**Det tidiga mörkret** passade dock perfekt för alla de barn som under *Halloween* lekte *bus eller godis* (trick or treat) här i området. Själva ordet Halloween kan i Storbritannien spåras ända tillbaka till 1500-talet medan det i Sverige omnämns någon gång under 1950-talet för första gången. Det var dock först under 1990-talet som högtiden lanserades ordentligt i vårt land och naturligtvis var det *Buttericks*, skämtartiklarnas eget Mecca, som låg bakom den!

**Monsterstormen Sandy** blev i alla fall en riktig skräckupplevelse för hela östra USA när den i måndags svepte in med full kraft och gjorde New York till en spökstad, med ett heldränkt Manhattan. Närmare åtta miljoner amerikaner beräknades vara utan el, många av dessa fick sina hus och andra tillhörigheter förstörda och några dog genom kullfallna träd och annat.

**Det enda positiva** var väl att president *Barack Obama* genom sitt engagemang kunde få lite medvind inför slutspurtens i det amerikanska valet, som avgörs på tisdag! Jag hörde i veckan att inte mindre än 89 % av svenska folket stödjer Obamas politik med välfärd och förbättring gällande sjukvårdsreformer. Vad i herrans namn är där för fel på halva USA!?

**Ett kraftigt blåsväder** drabbade också *Palmstadens Innebandyklubb* under den förra veckan, då det upptäcktes att man helt plötsligt hade skulder på 800 000 kronor och riskerade med det att gå i konkurs. Den ende som tydligen haft inblick i föreningens ekonomi var klubbens förre ordförande *Lessley Sommer*, som nu hoppat av sitt uppdrag. Därför kändes det oerhört ironiskt att i fredags läsa att han faktiskt är nominerad till *Årets ledare* på Trelleborgsgalan!

**Södersläotts Fotbollsgala arrangerades** i Parken i lördags och inte mindre än 13 pristagare honorerades av Trelleborgs Allehanda för årets insats i småklubbsfotbollen. Självt var jag konferencier för galan, som i sin andra upplaga fick ett högre betyg än den första. Redan på torsdag startar arbetet för nästa års gala som vi då ska försöka höja ytterligare några snäpp!

**Detsamma gäller för** TFF i morgon eftermiddag då man möter Degerfors i en helt avgörande match på Vångavallen. Om man vinner är man helt klar för det kommande kvalet, med ett dubbelmöte mot antingen (troligast) Lunds BK eller BK Forward. En poängförlust innebär att man måste lita på att BP, redan klara för allsvenskan 2013, gör sin plikt mot IFK Värnamo. Det är upplagt för en riktigt nervdallrande lördagseftermiddag med TFF:s framtid på spel!

**Den tidigare TFF-tränaren** *Alf Westerberg* kommer säkert även han att hålla tummarna för di blåe, men efter nyår så iklar han sig istället Ängladressen. I måndags skrev han nämligen ett treårskontrakt med IFK Göteborg som tränare för deras tipselitlag. Jag tror det blir perfekt för min vän Alf som är fantastisk på att just entusiasmera lovande fotbollsungdomar!

**IFK Göteborg är** sen länge avhänga i den allsvenska guldstriden som efter torsdagskvällens matcher har Elfsborgs som klar favorit. Boråslaget höll för favorittrycket och vann mot Mjällby på bortplan medan Malmö endast måktade med oavgjort mot redan nedflyttningsklara Örebro. Häcken och AIK spelade bort sig själva genom att spela 1-1 mot just varandra...

**Den gamle MFF-ikonen** Bosse Larsson är fortfarande alla tiders stjärna i Malmö och hyllades på hela tre sidor i onsdagens upplaga av Kvällsposten. Bosse som själv vann sex SM-guld och blev allsvensk skytteligavinnare tre gånger under sina nästan 15 år i Malmö, har idag hunnit bli 68 år och ser allt mindre fotboll men hans hjärta är fortfarande himmelsblått!

**Inte ens Zlatan** slår Bosse på fingrarna som alla tiders MFF:are, men det beror nog mest på att han bara spelade en halv säsong i Allsvenskan, innan han påbörjade sin fantastiska proffsresa 2001. Att det skulle bli någon annan än just Zlatan som får *Guldbollen* vid årets Fotbollsgala anser jag som fullständigt omöjligt. Inte minst med tanke på att han även är nominerad till *Ballon D'Or*, priset som världens bästa spelare, tillsammans med 22 andra världsspelare. Favoriter till titeln är precis som vanligt... Lionel Messi och Cristiano Ronaldo!

**Om det blir** *Benny Hult* som tar titeln i årets *X-factor* återstår dock att se. I förra fredagens program imponerade han föga, men det var nog Orups låtval (*Bad Things* som är introlåt till vampyrserien *True Blood*) som mest var skuld till det! Kvällens absoluta höjdpunkt var istället 15-åriga Isak Danielsson som gjorde slarvsylta av självaste Adele i nya Bondlåten *Skyfall!* **Just James Bond** och filmen *Skyfall* blir det på tisdag då Trelleborgs Allehanda bjuder på traditionsenlig biokväll på Grand i Trelleborg! Ska man tro recensenterna så är det den bästa Bond-filmen som någonsin gjorts under de gångna 50 åren, så det låter verkligen lovande! **Om tv4:s tredje** omgång av *Så mycket bättre* är den bästa hittills är svårt att svara på, men den har onekligen startat på bästa möjliga sätt. I det första programmet hyllades *Pugh Rogefeldt*, som 1969 var den första artisten som sjöng på svenska. Utan honom hade nog aldrig artister som Ulf Lundell och Lars Winnerbäck fått sina influenser och utan honom hade vi aldrig heller fått hitlåtar som *Små lätta moln*, *Hog farm*, *Nattmara* och *Här kommer natten!* Just den sistnämnda låten blev kvällens klo i en underbar och suggestiv version med Miss Li! **Till sist:** Socialtjänsten satte verkligen *Töreboda Kommun* på kartan i tv4:s program *Kalla Fakta* som sändes i veckan. Man riktigt häpnar över att en kommunal nämnd, vars främsta uppgift är omsorg och hjälp, verkligen kan bära sig så illa åt mot två utsatta och livrädda tonårstjejer. Både Skatteverket och Kronofogden ter sig faktiskt som lamm jämfört med dem!! **Allra sist:** En aptitretare inför onsdagens *Music Quiz* på Tre Lyktor med tema H<sub>2</sub>O (vatten): Vet ni var hajarna lär sig simma? Jo i *High School!*

#### Tre filmer att minnas med Göran Stangertz, som så tragiskt gick bort i lördags:

- **Jack** – Stangertz gjorde 1977 en utmärkt roll som huvudpersonen Jack i Janne Halldoffs filmatisering av Ulf Lundells bok med samma namn.
- **Ögat** – Den femte och fristående delen från 1998 av Richard Huberts filmsvit *De sju dödssynderna* med Samuel Fröler och Lena Endre i övriga huvudroller.
- **Ingenjör Andréés luftfärd** – Jan Troells filmatisering av hur tre äventyrare försöker nå Nordpolen med en väderballong 1897, med Stangertz i rollen som Nils Strindberg.



Sanne Örlegård vann i lördags Fotbolls Quizet med tema Allsvenskan på Söderslätts Fotbollsgala! En rafflande final avgjordes på sudden death efter att fyra av de fem finalisterna hamnat på samma slutpoäng. Fotbollsprofilen Bertil Olsson på *Here We Go* (till höger) var sponsor och prisutdelare av förstapriset, en fotbollsresa värd 8 000 kronor!

Foto: Helene Löw