

Trelleborg fredagen den 10 augusti 2012

Efter en kortare ledighet är fredagskrönikan tillbaka och med det även den fortsatta resan i det eviga ekorrhjulet! Sommarvädret har bokstavligen varit mer vatten än vin om vi så säger men det kunde ju ha varit värre. Som till exempel sommaren 2011...

Sommarledigheten inleddes med ett besök i Göteborg där målet naturligtvis var *Bruce Springsteen* på Ullevi. Efter att under fredagen ha flanerat utanför den fullsatta arenan i den ljumma sommarnatten så blev det ett sällan skådat regnväder på lördagen. Vägar och busshållplatser fullkomligt sköljdes bort och i en av förorterna kollapsade ett helt köpcenter. Under tiden som regnet föll satt vi i ett tält Västra Frölunda och hade förfest, men hörde varken musik eller varandra då smattrandet på tälttaklet lät som det kom från ett mindre krig.

Som tur var slutade ovädret bara någon timme innan showen och när Bruce stod på scenen strax innan klockan 21 så hade det dessutom ljusnat betänkligt på himlen. Detta bidrog säkert till det nya publikrekordet på 66 561 personer och sammanlagt 132 579 under båda kvällarna, där det tidigare Ullevirekordet faktiskt var från hans klassiska spelning den 8 juni 1985.

Att jämföra de båda konserterna är dock näst intill omöjligt med tanke på att där är drygt 27 års mellanrum, dessutom hade vi tidigare knappast upplevt något liknande i Sverige innan vi dansade sönder Ullevi under två helt magiska kvällar 1985.

Den stora skillnaden var att han denna gång spelade min absoluta favoritlåt *Jungleland*, som ligger som avslutningsspår på plattan *Born to run* från 1975. Den är dock så oerhört förknippad med *Clarence Clemons*, som avled efter en stroke den 11 juni förra året, att Bruce låtit den ligga under hela världsturnén, fram tills lördagen den 28 juli 2012! Med brorsonen Jake Clemons på sax fick vi en mastodontversion och ett memorabelt moment som jag faktiskt är beredd att kalla för det i särklass bästa enskilda nummer jag någonsin sett. Det var så bra att håren stod rakt upp på armarna och tårarna rann på kinderna. Helt magiskt!!

Lika magiskt blev det dock inte för de som köpt sin biljett via *Biljett.nu* där man sålt biljetter som inte existerade och till priser som i princip var fördubblade. Nu hoppas jag att regeringen äntligen får upp ögonen för det här sättet att handla med svartabörsbiljetter. Är det förbjudet för allmänheten så ska det väl vara förbjudet även när det gäller ett ockrande företag

Efter besöket i Göteborg blev det även några dagar på Västkusten och Tanum Strand med färsk fisk och räkor på menyn som sig bör. Vi träffade även på ståuppkomikerna *Özz Nujen*, *Mårten Andersson* och *Måns Möller* som var på bryggan och uppträdde. Ja det var till och med så trevligt i Tanum att vi nästan glömde bort att det var OS!

Men... det är väl ingen som kunnat undgå de trettionde *Olympiska Spelen* som just nu pågår i London och som dominerar all media fram till och med söndag då det är avslutning. För svensk del har det blivit fler medaljer än vad som var förväntat även om förhandstippade namn som *Sara Sjöström*, *Therese Alshammar* och *Rolf-Göran Bengtsson* samt våra Damlag i både fotboll och handboll floppat. Istället heter hjältarna *Sara Algotsson Ostholt*, *Håkan Dahlby*, *Lisa Nordén*, *Fredrik Lööf & Max Salminen*, *Rasmus Myrgren*, *Johan Eurén* samt *Jimmy Lidberg*. Dessutom finns det medaljchans för såväl *Emma Green Tregaro* som för det svenska herrlandslaget i handboll, som besegrade Danmark efter en rejäl hjälteinsats.

Simmaren Michael Phelps kan nu dessutom lägga ytterligare fyra guld och två silver till den redan digra samlingen och han är nu störst genom alla tider med sina 22 olympiska medaljer. Tänk att det hade tagit *Patrik Sjöberg* minst 84 år att kunna nå samma resultat...

Efter vinster på både 100 och 200 meter så är det bara att kapitulera inför världens snabbaste man genom tiderna, jamaicanen Usain Bolt! I morgon kan han dessutom ta sitt tredje guld på stafetten över 4 x 100 meter för sitt Jamaica, det sjätte i så fall på två OS...

Vet ni förresten hur man ser att en bil kommer från just Jamaica? På *reggaestrerings*skylten!

I skuggan av OS har det även spelats fotboll i Superettan, där TFF inför matchen mot Öster i måndags gjort hela nio mål på två bortamatcher, den så kallade *Adelstameffekten!* Men trots en ledning med 2-0 så kunde man inte knyta till säcken och det serieledande och obesegrade Växjölaget fick samtliga tre poäng med sig hem. Allsvenskan nästa!

Poäng blev det även i tisdagens och säsongens sista Sommar Quiz på Dalabadets Restaurang med *Trivial Pursuit* som tema, där *Nørds summer edition* med Cecilia Lundquist och Gunnel Andersson segrade på hela 76 poäng av 90 före *Chicago* på 72,5 p och *Lag T&P* på 69,5 p.

Tyvärr får vi inte se *Nørds* i årets upplaga av *It takes 2* eftersom de två tjejerna missade i kvalet med minsta möjliga marginal, en final som det nu bara återstår 15 dagar till...

Till sist: På måndag startar *Lilyhammer*, en norsk komediserie där *Little Steven* i Bruce Springsteens E-Street Band innehar en av huvudrollerna! Får ej missas!!

Tre OS-minnen från barndommen:

- **Mexico 1968** – Jag var bara fem år men jag minns tydligt hur någon hoppade så där jättelångt. Det var *Bob Beamon* som flög fram och nådde 8,90 i längdhopp!
- **Montreal 1976: I** – Bilderna när *Berndt Johansson* har brutit sig ur klungan och cyklar mot guld har etsat sig kvar efter 36 år.
- **Montreal 1976: II** – Anders Gärderud ledde efter sista vattengraven och östtysken Baumgartl kom ikapp infört sista hindret, men föll oturligt och Gärderud tog OS-guld med den nya världsrekordtiden 8,08,02 på 3000 meter hinder.



Fem söker en öl... Nej det är den 21:a upplagan av den årliga Tysklandsresan Rädda Willy!