

## *Trelleborg fredagen den 11 november*

**Höstvädret har varit** ovanligt mildt i år. I fjor hade vi både snö och minusgrader redan vid den här tiden så det är bara att tacka och ta emot. Redan till helgen ska det bli lite kallare men någon snö hoppas jag inte vi ser till här i söder på länge än!

**Om det blir** snö till jul precis som förra året återstår att se, det är i vilket fall som helst inte mer än 43 dagar dit och redan nu känns det som om julstressen tar ett bra grepp om oss.

**Förra veckan berättade** jag att jorden nått 7 miljarder människor och att man om 40 år når ytterligare 2 miljarder. Om alla levde som vi gör i väst så skulle det behövas fem planeter för konsumtionen. Kanske något att ha i åtanke när vi nu rustar inför julklappsinköpen om vi vill ha en röd eller en grön jultomte. Om isarna smälter så har jultomten ju ingenstans att bo...

**En tidig julklapp** blev det för Tre Kronors och MIF:s gamle målvakt *Peter Pekka Lindmark* som i tisdags fick sin tröja med nummer 1 upphissad i taket på Malmö Arena inför matchen MIF Redhawks – Leksand. Jag vågar faktiskt gissa att även Robert Prytz fanns på plats och att det blev lite festligheter i samma anda som kvällarna på *Mästarnas Mästare* förra sommaren...

**När Coldplay uppträder** på Malmö Arena med sin nya platta *Mylo Xyloto* i bagaget återstår att se. En platta som gick rakt upp på försäljningslistans förstaplats för två veckor sen och som gått varm i bilstereon sen dess. Inte så tokig, men knappast i klass med *X&Y* från 2005.

**Däremot var inte** *Metallica* och *Lou Reed* någon bra kombination...

**Kollade in den** aktuella försäljningslistan för CD och LP-skivor i veckan och kan bara konstatera att det var bättre förr. Visserligen finns återutgivningar med såväl U2 som Pink Floyd och samlingar med både Bon Jovi och Eldkvarn på listan men annars är det tunnsått med rockgenren. I tisdags fyllde Led Zeppelins fjärde platta (allmänt kallad Led Zeppelin IV) 40 år och den innehåller idel guldkorn. För just 40 år sen släpptes även rockklassiker som *Won't get fooled again* med The Who, *Imagine* med John Lennon, *Life on Mars* med David Bowie, *Get it on* med T.Rex och *Tiny dancer* med Elton John.

**Att det var** bättre för gäller även Melodifestivalen som i veckan presenterade låtar och en del av artisterna till nästa års festival. Intressanta namn som *Lisa Miskovsky*, *Sonja Aldén*, *Thomas DiLeva* och *Andreas Johnson* finns troligtvis med som artister bland de 32 bidragen men tyvärr även stolpskott som *Björn Ranelid* och *Thorsten Flinck*, brrrrr!

**Medverkat i Melodifestivalen** har också *Sven Melander* gjort, även om det var 1994 som programledare. För 31 år sen gjorde han stor succé som den svårt alkoholiserade figuren Berra i Sällskapsresan och snart är det dags igen att inta samma roll i *The Stig-Helmer* story som har biopremiär på juldagen. Det blir den sjätte filmen om Stig-Helmer och även den sista om man nu får tro regissör Lasse Åberg, eller Stig-Helmer Olsson själv...

**AMF-pensions reklamfilmer** brukar vara bra men den här gången är den riktigt lysande med *Thomas Ravelli* och *Kennet Andersson* på tågluffning 30 år in i framtiden!

**På söndagskvällarna tar** tv-serien *Pan Am* oss 50 år tillbaka i tiden och efter fyra avsnitt måste jag erkänna att den faktiskt är riktigt genomtänkt och gemytlig.

**Däremot så tyckte** jag nog inte att lägga Robinsonfinalisterna i likkistor och spika igen locken var det mest genomtänkta som tv4 har gjort genom tiderna...

**En som dog** på riktigt i veckan var *Joe Frazier*, den gamla världsmästaren i boxning som tog titeln 1971 genom att besegra Muhammad Ali. Joe Frazier blev 67 år gammal.

**TFF** fyllde hela 85 år i år men jubileumsåret blev nog allt annat än vad man hade tänkt sig. Nu tar man nya friska tag inför Superettan nästa år, och att det blev Tom Prahl's tidigare assistent *Alf Westerberg* som tar över som huvudtränare för TFF var väl ganska väntat.

**Redan EM-klara** Sverige möter Danmark i Köpenhamn ikväll och England på Wembley på tisdag. Därmed startar uppladdningen inför sommarens begivenhet för *Erik Hamrén & Co* med bästa möjliga motstånd. Ska bli intressant att se om formen är kvar sen Hollandsmatchen.

**Jag hade dessutom** fel, för det blev en sjätte Guldboll för Zlatan i måndags, och visst han är ju faktiskt outstanding i svensk fotboll även när han har ett mellanår, det går inte att förneka.

**Att Zlatan även** skulle dominera bokvärlden hösten 2011 var kanske inte helt väntat. Hans bok *Jag är Zlatan Ibrahimovic* skulle inte släppas förrän på tisdag men fick release redan i onsdags. En upplaga på 100 000 böcker är redan i princip såld och en ny på lika många är nu under tryckning. Jag får förhoppningsvis mitt ex med dagens post...

**Att få se** Zlatan på nästa års upplaga av *Bokens Dag* är troligtvis en utopi men årets startfält var inte så dåligt det heller med *Katerina Janouch*, *Tomas Tengby*, *Anna Janson* och *Lennie Norman*. Jag fick en pratstund med just Lennie Norman under pausen och vi pratade stand-up comedy eftersom Lennie var en av Sveriges allra första ståuppare ihop med Adde Malmberg och Ulla Skoog 1988. Väl på scen gjorde han oerhörd succé och fick publiken i det fullsatta Församlingshemmet att vika sig av skratt med sina lysande oneliners.

**Glöm inte att** det är *Fars Dag* på söndag! Ett tips är Lennie Normans fantastiskt underhållande bok *Gubbvarning* som han berättade om, den går garanterat hem hos farsan!

**Just min egen** far, och även mor för den delen, var på plats på Tre Lyktor i onsdags när vi körde *Music Quiz* med tema Kult. 70 deltagare i 25 lag fick det högsta snittet någonsin med 62,5 p av 85 möjliga, vilket tyder på oerhörda musikkunskaper. Behöver jag berätta att det vinnande laget med 78,5 p *Kult Hagerz* innehöll Niklas och Lasse...? Nä, jag tänkte väl det!

**Till sist:** Idag är det en riktig elva, *den 11/11-11*. Vi får väl se om Sveriges elva kan slå Danmarks dito i kvällens match. Med 11-1 kanske...

#### Tre favoritspår på den i tisdags 40-årsjubilerande och fjärde Led Zeppelinplattan:

- *Stairway to Heaven* – Ett drygt 8 minuter långt rockepos och världens bästa låt!
- *Rock & Roll* – En av världens bästa rocklåtar klart inspirerad av Little Richard.
- *Going to California* – Låt om Joni Mitchell med bara gitarr, mandolin och tamburin.



Krönikören i samspråk med **Lennie Norman** i måndags och det blev även ett signerat ex av just Normans bok *Gubbvarning*...

Foto: Morgan Levin