

Trelleborg fredagen den 5 augusti

I måndags steg augusti månad in i handlingarna och då startade också arbetet igen efter sommarsemestern, som kändes väldigt kort på grund av det extremt dåliga vädret under juli. Att augusti skulle inledas med kanonfint sommarväder samtidigt som jag fick världens brottarförkylning var ju därför oerhört typiskt. Alla vet ju vilket helvete det är när en man är förkyld och att bli det på sommaren är, om möjligt, ännu värre!

Just i måndags var det dessutom exakt 30 år sen MTV såg dagens ljus för allra första gången. Den allra första rockvideon som spelades då var Buggles med *Video killed the radio star*. På den tiden satt man som klistrad framför tv-apparaten, idag är MTV bara en av många kanaler i utbudet som man en och annan gång snabbt zappar förbi...

Klistrad vid tv-apparaten var vi fotbollsälskare även den 30 maj 1979 då Malmö FF blev näst bästa lag i Europa efter att ha förlorat Europacupfinalen (dåtidens Champions League) mot Nottingham Forest med matchens enda mål. Idag är klimatet i fotbollens Europa betydligt tuffare så när Malmö FF i onsdags gick vidare till sista kvalomgången till just CL efter att ha besekrat Glasgow Rangers med sammanlagt 2-1 var det en bragd för svensk fotboll!

Extra kul var det naturligtvis att Daniel Larsson gjorde Malmös enda mål i Glasgow. Jag kan tänka mig att tröja nummer 7 med namnet Larsson satt bra skräck i Glasgow Rangers förut...

Samma Malmö FF drabbades förra lördagen av en ny läktarskandal då det på nytt kastades knallskott från läktarplats. Om bomberna kom från Djurgårdsklacken eller hemmasupportererna känns helt oviktigt i nuläget, bara att ta med fyrverkeripjäser på fotbollsmatch är helt befängt!

Det enda dynamitpaket jag vill se när Milan gästar Swedbank Stadion nästa söndag är en *Zlatan Ibrahimovic* i högform som drar ner mer applåder än hemmalaget.

I morgon spelar Zlatan & Co dessutom Supercupfinal mot Inter, men det blir inte på de båda lagens klassiska hemmaplan *San Siro*, utan i Peking inför 80.000 helt galna kinesiska fans.

Det blev ingen vinstlott för Erik Hamrén & Co när VM-kvalet lottades förra fredagen.

Spanien, Holland och Tyskland kändes på förhand som de tre största nitlotterna och det blev mycket riktigt Tyskland som blir favorit i Sveriges grupp. Övriga länder som Sverige troligtvis får slåss med om en playoffplats är Irland, Österrike, Färöarna och Kazakstan...

TFF lyckades inte få någon poäng med sig från Idrottsparken i Norrköping även om det inte var långt ifrån. Precis som i fjol har man nu tappat samtliga 12 poäng till årets nykomlingar, något som absolut inte får inträffa! I morgon blir det dessutom nytt publiktapp då man möter Gefle på Vångavallen med start kl.18.00. När ska det svenska fotbollsförbundet vakna?

Gylle har dessutom omstart i femman i morgon eftermiddag och man hamnar i hetluften direkt då man tar emot Skansen i ett rykande hett Söderslätt derby på Gylle Stadion.

Efter Björn Borg och Börje Salming är det nu *David Beckhams* tur att lansera underkläder för män. Enligt en undersökning anser 86 % av de tillfrågade männen att tänker testa Beckhamkalsongen. Det återstår dock att se om man slår en sjua bättre med dem på sig...

Sveriges svar på David och Victoria Beckham har ju varit *Måns Zelmerlöw* och *Marie Serneholt* men nu är det tydligen slut mellan de två, vilket kvällstidningarna basunerade ut på löpsedlar och förstasidor i onsdags. Det händer tydligen väldigt lite i Sverige på sommaren...

I helgen är det Gislövs Marknad och i morgon spelar Full House & Mats Olson i öltältet.

I torsdags var det tio år sen jag ingick äktenskap, något som dock hann vara över innan det gått ett år. Förhoppningsvis var det en bra lärdom eller så kan man kanske säga som min f.d. svärmor en gång summerade det hela: - *Det var i alla fall en trevlig bröllopsfest!*

Tre klassiska rockvideos från MTV:s barndom:

- *Ultravox – Vienna (1981)*
- *Michael Jackson – Thriller (1983)*
- *A-ha – Take on me (1985)*



Hårdrockens baksida... Så här fångades en av Takidas medlemmar när man intervjuades av Agneta Sjödin i tv-programmet Sommarkryssset på Gröna Lund tidigare i sommar. Och nej, där står inte Jackass...