

Trelleborg fredagen den 25 mars

Våren anlände i måndags, åtminstone om man får tro almanackan. För visst kändes det märkligt att börja vårens premiärdag med att skrapa bilrutorna fria från is. Under senare delen av veckan har dock vårsolen värmt oss men den kalla vinden hänger fortfarande kvar...

I dag är det *Maria Bebådelsedag* vilken förr kallades för *Vårfrudagen* (och som för övrigt var en helgdag) efter titeln *vår fru* för jungfru Maria. Det är idag nio månader till jul och enligt Bibeln så var det då Maria genom ärkeängeln Gabriel fick veta att hon var havande med Jesus. Mig veterligen är hon den ende i världshistorien som undkommit otrogenhet genom att komma med förklaringen om *Den helige anden*. Vårfrudagen har annars i folkmun omformats till *våffeldagen*, vilket gett upphov till seden att äta våfflor just denna dag, mmmums!

I morgon kväll kl 20.30 uppmanas vi under en timme släcka ljuset och vara med i *Earth Hour*, världens största manifestation för klimatet. Tänk bara på vilka följder *det* kan få med sig så att ni inte kommer med förklaringen om *Den helige anden*, den går bara hem en gång!

På söndag är det dessutom dags att ställa om klockan till sommartid, där vi då ställer *fram* klockan en timme. Det är alltså mycket att lägga på minnet de närmaste dagarna!

Världen i veckan har som vanligt varit turbulent och speciellt i området runt Nordafrika och Arabvärlden. I Libyen har omvärlden satt hård press på *Muammar Khadaffi* att lämna landet genom den militära operationen *Odyssey Dawn*. Samtidigt har nu militären i Jemen delvis gått över på folkets sida och i Syrien har det nu också varit blodiga protester mot diktaturstyret.

I Japan börjar man nu kunna överblicka hur stora skadorna blivit efter den fruktansvärda jordbävningkatastrofen. Det är svårt att verkligen förstå hur mycket pengar det är men 2 000 miljarder kronor är den summa som nämnts och som räknas bli kostnaden för katastrofen.

Det är bra med företagsamhet men när en redan dömd för sexuella brott mot barn startar en *barnvaktfirm*a känns det definitivt inte ok. Man sätter inte vargen till att vakta lamm!

På tal om just djur så är det både märkligt och högst beklagligt att Sverige som är ett av världens mest framstående och högteknologiska länder tillåter *tidelag* 2011! Ändra lagen nu!!

På tisdag spelar Sverige EM-kval mot Moldavien. Större delen av backlinjen saknas efter avstängningar och skador, däremot blir det en fräsch Zlatan som antrar planen då han är avstängd i Serie A. Den 3 april är det dessutom Milanoderby, men även det lär Ibra missa.

Samma dag är det allsvensk premiär och i nuläget slåss TFF mot klockan för att få Vångavallens gräs speldugligt. Att man ens funderar på att lägga sin hemmamatch mot Malmö FF på Swedbank Stadion istället för på Olympia i Helsingborg är dock en gåta...

Just Malmö FF har fått sin uppladdning störd då tränaren *Roland Nilsson* placeras i FC Köpenhamn. Huruvida han skrivit på eller inte för den danska toppklubben varierar i medias uppgifter där både Jonas Thern och Stefan Schwarz ses som lämpliga arvtagare.

Pluras Kök hade nypremiär i tisdags och denna gång i TV 3 istället för undanskymda TV 8. Plura är mer påklädd än tidigare men det dricks minst lika mycket alkohol som tidigare. Vad som dock inte ser så snyggt ut är att det rökas friskt under tiden det lagas mat, isch!

Att göra en "Plura" är numera synonymt med att åka fast efter att man dragit i sig en sträng kokain som man köpt på krogen. Senast i raden att åka dit är *Mikael Persbrandt* som är högaktuell i den sevärda filmen *Hämnden* och för inspelningen som den nya Carl Hamilton.

Den amerikanske skådespelerskan *Elizabeth Taylor* är död. Liz slog igenom som skådis redan som elvaåring i filmen *Lassie* 1943, fick två Oscarsstatyetter 1960 och 1966 och var gift inte mindre än åtta gånger åren 1950-96. Liz Taylor avled i onsdags vid en ålder av 79 år.

Tre höjdare från Plura och Eldkvarns nya samlingsplatta *Stans bästa band*:

- *Ta min hand* – Spår från dubbelalbumet *Himmelska dagar* 1987.
- *Kärlekens tunga* – Singelspår från *Kungarna från Broadway* 1988.
- *Fulla för kärlekens skull* – Singel från *Svart blogg* 2007



En välgräddad våffla med sylt, glass och färska bär smakar mums!