

## Trelleborg fredagen den 5 november

**Eftersom det var Halloween** i söndags, Allhelgonadagen i måndags och Alla Helgons Dag i morgon så har det blivit en datumkonflikt om när det ska vara bus eller godis, eller *Trick or Treat* som det heter i den amerikanska originalversionen. Nåja, spöken lär inte vara så nogräknade utan har en förmåga att dyka upp när man minst anar det...

**På tal om** just det så presenterar *Trelleborgs Allehanda* som landets första morgontidning ovala dödsannonser med färginslag! Det känns som om det kommer att bli *dödsläckert!*

**Om Mjällby blir** något spöke för Malmö på Swedbank Stadion på söndag återstår att se. MFF leder Allsvenskan inför den sista omgången på målskillnad över HIF och har allt i sina egna händer (eller fötter). HIF möter i sin tur Kalmar och samtliga matcher i den 30:e och sista omgången startar 16.30. Jag tror dock att Malmö klarar det hela och tar hem guldet.

**TFF trivs på** Gamla Ullevi och tog där sex poäng på sex dagar! Senast fick Gais bita i gräset där TFF på nytt vände 0-1 underläge till 3-1 vinst under de avslutande 12 minuterna. Man har därmed chansen till att ta en hedervärd femteplats men då krävs det vinst mot Örebro på söndag samtidigt som Mjällby förlorar mot Malmö, vilket ändå känns klart realistiskt.

**Men släpp nu** för allt i världen inte *Fredrik Jensen* till Landskrona Bois bara, TFF!

**Visste ni förresten** att våra landslagshjältar i fotboll, *Zlatan Ibrahimovic* och *Andreas Isaksson*, är födda på exakt samma dag. I onsdags firade de båda sina respektive 29-årsdagar.

**Gylle AIF ser** om sitt hus inför nästa års spel i division fem. I veckan kunde man presentera hela fyra nyförvärv i *Patrik Lindberg*, *Christian Andersson*, *Olle Segerhagen* och sist men inte minst Söderslätts store skyttekung *Anders Nilsson*, som nu varvar ner i byn där han bor.

**Två unga trelleborgare** visar framfötterna i sina respektive sporter. Fotbollsmålvakten *Stephanie Öhrström* blir proffs i Italien och den förre IFK:aren och numera Skövdespelaren *Andreas Nilsson* har debuterat i handbollslandslaget. Ska bli intressant att följa de båda!

**När tv4:s vinkonnässör** *Bengt Frithiofsson* kåserar om vin på fredagarna i Nyhetsmorgon ser han ut som om han just vaknat, eller inte ens gått och lagt sig, efter en hård kväll på krogen.

**Ändå kommer han** inte närheten om hur *Kleerup* såg ut och betedde sig i samma program...

**Veckans tuffaste kommentar:** - *Där har passerat mer knark i Kleerup än på Kastrup!* Petra Mede kåserade om flygningar i söndagens avsnitt av Parlamentet.

**I veckans skivsläpp** har jag hittat riktiga höjdarplattor med både Eldkvarn och Bryan Ferry!

**Men undvik gaphalsen** Magnus Ugglas nya alster *Karl-Gerhard passerar i revy* som är ren dynga. Visserligen sjöng Uggle Karl-Gerhards *Jazzgossen* redan 1977 men på den tiden var han fortfarande ung, spännande och hade sting, här är Uggle tyvärr bara tröttsamt pinsam.

**Veckans sämsta intervjufråga:** Fredrik Skavlan: - *Hur känns det att fylla 70 år?*

**Veckans bästa intervjusvar:** Tom Jones: - *Ganska bra med tanke på alternativet...*

**Efter böckerna om** Ozzy Osbourne och Keith Richards släpptes igår boken *Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken*. I debatten inför releasen har det mesta handlat om sanningarna bakom kungens festande och påstådda otrohetsaffärer, men jämfört med rocklegenderna Ozzy och Keith spelar ändå vår monark i korpserien när det gäller just *Sex, Drugs and Rock & Roll*.

**Veckans comeback:** *Wilmer X* uppträder på invigningen av City Tunneln den 4 december!

**Gratis är gott!** Att anklaga andra för mutor går bra men när Mona Sahlin går på Stockholm Open och ser gratis tennis fem dagar i rad är det bara studiebesök...

**Veckans blogg:** - *Jag skulle inte ens åka dit om jag fick betalt!* Pernilla Wahlgren berättar om sin relation till Ullared. Jag har alltid gillat den tösen!

### De tre bästa spöklåtarna:

- *Your Ghost* – *Kristin Hersh* i en underbar duett med *Michael Stipe* från *R.E.M.*
- *Thriller* – *Michael Jackson* från sin absolut bästa period, innan alla märkligheter.
- *I put a spell on you* – *Screaming Jay Hawkins*, mannen som inspirerade *Alice Cooper*.



*Nej det är inte Alice Cooper anno 1973, utan  
krönikören själva hemma hos Sussie Malmqvist  
innan en Halloweenfest 2005.  
Jag tror att det var Sussie som tog bilden också...*