

## **Trelleborg lördagen den 22 maj**

**Ett åttagradigt och regnigt** Skåne byttes förra fredagen ut mot högsommarvärme och sol för en vecka i *Agli Apostili* på Greklands största ö *Kreta*. Redan under lördagen var det 35 grader i skuggan och solen lyste också barmhärtigt hela veckan. Vindar från Afrika gäckade däremot såväl orsbefolkningen som oss turister och emellanåt var det omöjligt att ligga på stranden på grund av sandstormar. Men vad gjorde väl det när det fanns hotellpool med bar!

**Kreta är guden Zeus** födelsestad och kanske var det han som även höll askmolnen därifrån...

**Den inhemska ölen** heter *Mythos* och är precis som öl i andra varma länder, ljus, lättdrucken och god. *Ouso* är även väldigt god när den serveras med vatten och en isbit. Druvbrännvinet *Raki* är gjord på de avlagringar som blir över från just *Ouso* och påminner om riktigt dålig hembränd sprit så den stod jag gärna över. Det inhemska rödvinet är heller inte mycket bättre så nämnda *Mythos*, *Ouso* och taxfreewhisky präglade dryckesfronten den gångna veckan.

**Det grekiska köket** är välkänt för sina kulinariska höjder med specialiteter som *Mezéz*, *Moussaka*, *Souvlaki* (grillspett) och *Dolmádes*, men kvalitén på restaurangerna varierade ganska kraftigt. Däremot tror jag att *Helénes* matlagningskonster kommer väl till pass under kommande sommandagar med nedslag i hennes nyinhandlade grekiska kokbok.

**Ett dygn gamla** svenska dagstidningar fanns att köpa på hotellet för det tredubbla priset gentemot hemma så att man kunde hålla sig uppdaterad om vad som hänt i gamla Svedala. Sportresultaten höll dock min goda vän *Sussie Malmqvist* oss uppdaterade med varje dag. Kanske kunde hon struntat i att berätta hur det gått för TFF mot Örebro, för efter förlusten med 0-2 är vårt blåa lag nu avhängt på sistaplatsen i Allsvenskan. VM-uppehållet efter dagens match mot Gais på Vångavallen kommer därför som en välbehövlig paus.

**Efter Gylles match** mot Holmeja i lördags fick jag tag på Gylles tränare *Rickard Harletun* som på en svajig linje berättade att Gylle vunnit med 2-0 och... att han och några kompisar just skulle se *Barcelona* live på *Camp Nou*. Hmm, ja, där fick man för lilla löjliga *Kreta*...

**Själva matchen slutade** 4-0 vilket betydde det sjunde raka ligaguldet till *Barca*. *Zlatans* medverkan var dock ytterst sparsam då han fick hoppa in de sista tio minuterna och nu spekuleras det vilt i tidningarna om hans eventuella flytt till *Premier League*...

Kvällens final i *Champions League* saknar medverkan av *Barcelona* men italienska *Inter* kommer säkert att ge *Bayern München* en tuff uppgift.

**Sveriges vinst** i hockey mot Danmark tystade i alla fall de högljudda danskarna på hotellet!

**Eric Claptons självbiografi** i pocketform har hållit mig sysselsatt hela veckan och det är en man som verkligen fascinerar mig. *Clapton* är en älskad musiker som under snart ett halvt sekel gett oss otroligt mycket bra musik som såväl soloartist som medlem i *Yardbirds*, *Cream*, *Blind Faith*, *Derek & the Dominoes* och *John Mayall's Bluesbreakers*. Hans levnadsöde har även kantats av tragedier och långvarig missbruk av både alkohol i narkotika i fatala mängder.

**Tjugo över tolv** (grekisk tid), natten till den 17 maj, kom ett kort men informativt sms från *Per Wennerström*, sångare i *Turning Leaf*: *Dio är död!* Den gamle hårdrockaren drabbades av magcancer i höstas och ställde in samtliga spelningar efter att han så sent som förra sommaren uppträtt på *Sweden Rock Festival* med *Heaven and Hell* (ex *Black Sabbath*). Huruvida det var *Dio* (genom sin farmor) som var upphovsman till djävulstecknet ska vara osagt men hans inverkan på hårdrocken under 35 år var enorm. *Ronnie James Dio* blev 67 år, RIP!

### **Favoritplattor med Ronnie James Dio som sångare:**

- **Rainbow – Rainbow Rising** – *Ritchie Blackmores* klassiska uppsättning från 1977 med bl. a. *Dio* på sång, *Cozy Powell* på trummor och *Tony Carey* på keyboard.
- **Black Sabbath – Heaven and Hell** – Att ersätta *Ozzy Osbourne* i *Black Sabbath* var ingen avundsvärd uppgift men *Dio* skapade ett nytt *Sabbath-sound* 1980!
- **Dio – Holy Diver** – Den första och numera klassiska soloplattan från 1984.