

Trelleborg fredagen den 26 februari

Bläcket han knappt att torka i förra fredagskrönikan innan mirakelkvinnan Anja Pärson gav sig ut och bärgade en bronspeng trots det svåra fallet i störtloppet dagen innan.

Anjas "hopp" var för övrigt 1 (en) meter längre än vad Eddie "The Eagle" Edwards lyckades att prestera i OS i Calgary 1988, då det endast blev 59 meter i hoppbacken för honom!

Bronset fick bragdstämpel och vad är då en bragd? I Svenska Dagbladets statuter står: *Bragdens värde ska anses förhöjt i ett fall där avgörandet skett i ett svårt och vanskligt läge.*

Det innebär med andra ord att Damkronorna inte kommer ifråga efter 1-13 och 1-9!

Knappast Tre Kronor heller efter totalfiaskot mot Slovakien i kvarten...

Visste inte ens att där fanns någon gren som hette *Skiathlon* men Marcus Hellner och Johan Olsson visste desto mer och tog både guld och brons efter just... en mindre bragd! En bragd som inte blev direkt mindre hell(n)er av stafettguldet i onsdags!

Hoppas inte att Anna Haag är allergisk mot *silver* med tanke på hennes frånfälle...

Förra veckan avhandlade vi sporten Rodel... Skeleton är om möjligt än värre där åkaren ligger på mage och åker med huvudet före. Borde den inte heta *Kamikaze* istället?

Skandalerna har avlöst varandra under OS där dödskraschen i Rodel hittills varit den värsta. Men även usla funktionärer som strulat i jaktstarterna, ett livsfarligt störtlopp och saknad av skidstängsel så att favoriten *Petra Majdic* störtade två meter rakt ner bland is och sten har varit en del av OS vardagen. Att samme Majdic sen tog brons var... just det, en bragd!

OS dominerar ordentligt även i SVT:s tv-tablå där publika program som *Mästarnas mästare*, *På spåret* och *Antikrundan* fått stryka på foten. Endast Melodifestivalen finns kvar!

På tal om just *Melodifestivalen* så infriade Darin alla förväntningar medan Alcazars låt *Headlines* var en klar besvikelse under den tredje deltävlingen i lördags.

Den fjärde och sista deltävlingen avslöper på lördag och då finns jag på plats på *Malmö Arena* tack vare världens bästa Helene! Tack Älskling! ☺

Jag sms:ade med festivalgeneralen Christer Björkman i onsdags och han skrev att den största bedriften hade varit att ta sig med tåg till Malmö i snökaoset...

Schlager blir det även på onsdag då *Music Quiz* på *Tre Lyktor* har just detta heta ämne som tema! För er som inte har bokat bord än så ring 0410-199 93 innan det är för sent!

Hårdrocken är inte längre vad den en gång var. Dregen och Backyard Babies har sålt sin själ som reklampelare för *Net on Net* och nu ska Mustaschs frontman Ralf Gyllenhammar göra entré i självaste *Körslaget*.

Tomas Ledins turné Vägra Vinter har haft premiär. Jag kör *Vägra Ledin* istället...

Det känns nästan som om Zlatan numera gör sina mål när Barcelona inte vinner. I tisdags dock ett ytterst viktigt sådant då han kvitterade Stuttgarts ledning till 1-1 på bortaplan!

Drouge och Haynes bloggar i TA från TFF:s träningsläger i Turkiet: *"Basarernas säljare passar sig för Fredrik Jensen, han är ett djur."* Ha ha! Det tycker motståndarförsvaren också!

Jag orkar inte kommentera vädret längre. I veckan var det något ljushuvud som kallade snön för *Tomte heroin*. Jovisst, den ligger ju visserligen på hög...

Det brukar heta att all reklam är bra reklam. Jag tror dock inte det gäller Palmstadens Taxi...

I Vänersborg har tjuvarna specialiserat sig på att stjäla snöskyfflar. Jag visste inte att där fanns så många skottar i just Vänersborg!

Bordshockeyturneringen med Bastugänget då? Jo, det blev *bara silver*. Kristian Berg tog hem finalen med 4-3 och får ha pokalen under hela det kommande året. *Men jag e inte bitter!*

Veckans rubriker:

- **Tiger Woods förlåt i direktsänd tv.** Det görs oerhört dåliga Hollywoodfilmer!
- **Elisabet Höglund gör comeback i Förkväll.** Det går att komma lägre än Glocalnet!
- **Anna Anka i gokart crasch!** Kan ingen sätta henne i en Formel 1-bil? Snälla!



Det har varit sportlov i veckan...