

Trelleborg fredagen den 4 december

Herregud, vad är där för fel på folk! Så fort december månad bara närmar sig så ska julpynt och avskyrvärda tomtar plockas fram och sättas upp i fönster och på hyllor. Illa, jag mår illa...

Jag hade fel i mitt tips gällande årets lykttändare, det blev istället Eric Sandell som är historieskildrare med flertalet böcker över Trelleborg som blev det överraskande valet.

Ingen bra vecka för jag hade fel gällande Calle i Idol också, men idag åker han ut i alla fall!

EMD verkade vara väldigt reko killar när jag träffade dem i våras. Inte visste jag att de var så giriga och elaka som i ICA-reklamen...

Tredje säsongen av Hipp-Hipp med Anders Jansson och Johan Wester spelas just nu in för att sändas i SVT hösten 2010 med Kajan, Tiffany, Itzak, Morgan Pålsson och alla de andra!

Anders Norman var i München förra veckan och spelade in alster till sin nya skiva med Tony Carey som producent. Det ska bli mycket intressant att höra det färdiga resultatet!

Den gamla pudelrocken från 80-talet gör revival med Europe och Bon Jovi. Europas nya singel *New love in town* är för övrigt det bästa jag hört med dem sen *Carrie* släpptes 1986.

En miljon spelningar på Spotify renderar 2 300:- i stimpengar. Inte konstigt att artisterna får köra svarttaxi på nätterna...

Helt plötsligt förstår jag sambandet mellan en julkalender och en 24-pack öl!

I golfsammanhang brukar man prata om det 19:e hålet, vattenhålet (baren). Nu har tydligen Tiger Woods hittat även det 20:e...

Men å andra sidan hittade Elin Nordegren en Tiger... med en järntrea!

Jesper Parnevik kommenterade det med att föreslå att Elin använde drivern nästa gång!

Det tog 4,29 sen låg bollen i målet med Zlatan Ibrahimovic som avsändare och El Clázico var avgjord. 1-0 betydde Ibras åttonde mål i La Liga och endast ett dygn efteråt hade klippet visats över 58 000 gånger på Youtube!

Det blev dock Lionel Messi som tog hem *Ballon D'or* som världens bäste fotbollsspelare!

Vi som satt uppe till midnatt i onsdagskväll fick dessutom se Zlatan göra sitt nionde ligamål i den 93:e minuten mot *Xerez* med just Messi som fenomenal framspelare!

Zlatan ovänner med Messi... tror inte det. Möjligtvis med tv 4 och Pontus Kåmark...

Jag hade inte tänkt på det tidigare men Svennis är ju numera Sheriffen i Nottingham!

Då måste Hasse Backe vara Sir Väs!

Kenny Dalglish har blivit framröstad som Tipsextras störste profil under 40 år. Han är ganska omtyckt även i Trelleborg eftersom han tränade Blackburn när TFF slog ut dem -94!

Att bli av med körkortet efter att ha kört 41 km för fort, när man redan är på väg till en rättgång, måste kännas för jävligt! Fråga Åke Svanstedt. Eller var det kanske Svinstedt...?

Undrar just om Werner & Werner använde sig av grisfösare när julskinkan rymde...

Tänk så många bra jullåtar det finns! Och ännu fler inihelvet dåliga också för den delen...

Tårsten & Twisted Sisters vann Music Quiz på Tre Lyktor i onsdags. Bakom pseudonymen gömmer sig Thomas Lagerholm med de två flinka systrarna Sussie och Anette.

Lost är tillbaka i februari och kommer att ha 18 avsnitt i den sjätte och avslutande säsongen.

Kjell tycker att Kanal 5 har förlöjligat honom i Ullared-såpan. Nej Kjell, det klarade du så bra själv genom ditt sätt att tända grillen, sätta upp tält och packa både bilen och dig själv full!

Livet är skört! I veckan avslutade tyvärr en musikkollega sin tid i jordelivet och alldeles för tidigt. RIP Peter Rudolw...

Idag är det för övrigt Frank Zappas (-93) och Tommy Bolins – Deep Purple (-76) dödsdagar.

De tre bästa Julkalendrarna i tv... ever!

- **Teskedsgumman.** Julkalender både 1967 och 1976, och den klart bästa någonsin!
- **Pelle Svanslös.** Med gamle trelleborgaren Björn Kjellman som Pelle 1997.
- **Albert & Herbert.** Med Sten-Åke Cederhök och Thomas von Brömssen från 1982.



Kelloggs Frosties väcker Tigern i dig... Grrreat! ☺