

Trelleborg fredagen den 20 november

Det börjar faktiskt snart likna något när det gäller Trelleborgsgalan. Gårdagens tillställning var klart ett lyft och kan man bygga vidare på den nu positiva spiralen så kan det här bli bra!

Jag själv hade äran att få överlämna KulturKrocks överskott från galan den 10 oktober på scen inför en fullsatt salong där summan på 8 000:- delades mellan UKM och Nattvandrarerna.

Linda Bengtzing uppträdde på galan och hon gjorde det på ett helt suveränt sätt! Efter showen fick jag dessutom träffa henne för en intervju och det blev en riktigt trevlig pratstund.

Idag fyller vår store nationalpoet 60 år! Artisten, författaren och konstnären Ulf Lundell har sen debuten 1975 stått på den absoluta toppen och firar snart även 35-årsjubileum som artist.

Niklas Månsson på Radio Active meddelar att Kim Weston dessutom fyller 70 år idag. Hon sjöng för övrigt på originalversionen av låten *It takes two* tillsammans med Marvin Gaye.

Dan Hylander och Ulf Lundells gamla parhäst Janne Bark med band gästar i Parken i Trelleborg på lördag! Många klassiska hits från Raj Montana-tiden är utlovade.

I somras gav han *Jim Beam* ett ansikte och på söndag fyller han 40 bast, min gode vän Mats Ohlsson i Shamrock och Turning Leaf. Stort grattis Mats, hoppas att du får en bra dag!

Vellinge Kommun har verkligen stärkt sitt varumärke i landet de senaste veckorna!

Det blåser även i Trelleborgs Kommun. Badhuschefen har fått kicken och Lokaltidningens engelske sportkrönikör har råkat i onåd efter att ha haft kikarsiktet inställt på Fritidsnämnden för den verbala bössan. Var och en tar sin egen spade och hink med sig till sandlådan!

Efter 278 veckor tog det äntligen slut och *Du är min man* åkte ut från Svensktoppen! Att det var Takida med *The things we owe* som blev dess baneman känns om möjligt ännu bättre!

Robinson Karibien startar på lördag och nöjessidorna får snart nya okända C-kändisar ihop med bönder som söker fruar och mammornas pojkar. Visst är det vämjeligt!

2012 är ännu en katastroffilm om jordens undergång, med premiär i fredags. Den bygger på legenden från Mayaindianerna vars kalender slutar just den tjugoförsta december 2012. Om de har rätt i sina spådomar har vi just nu bara 1127 dagar kvar...

Pär Wennerström i Turning Leaf: *Jag tror indianerna rökt för mycket Maya och räknat fel!*

Svininfluensan har kopplat ett grymt grepp om Sverige! Hittills är det bara medelålders män som avlidit, så kallelsen om vaccination på torsdag känns lockande även om dagen blir bödig.

Årets julklapp har de gångna åren varit allt från upplevelser till bakmaskiner och mössor. I år finns det troligen en spikmatta bland många av julklappspaketen. Det känns nästan som på Hasse å Tages tid då man skulle vara glad om man fått en spik i foten!

Orsaken till att där inte fanns några staket på Stockholms Stadion vid matchen mellan Djurgården och Assyriska var att polisen var rädda för att folk skulle få klämskador när det klättrade över dem. Vad är det för fel på taggtråd och landminor, det är ju krig, inte fotboll!

Erik Hamréns debut som förbundskapten slutade med en förlust med 0-1 mot Italien. I princip minns jag bara Andreas Isakssons nick över i slutet... gäsp!

Två månaders avstängning för Diego Maradona lär väl suga i alla fall!

Visst är han fenomenal denne Peter Forsberg! Efter tre målgivande passningar i Modos vinstmatch mot Brynäs med 5-1 kan man bara imponeras av hockeykonstnären Foppa!

Trelleborg har två handbollslag i ekonomisk kris, båda i den näst högsta divisionen. Är det inte dags att försöka få ett slagkraftigt lag istället för två konkurser?

Veckans reklamfilm kommer från ICA: *Köper du ett sånt här djur så vinner alla gosiga barn fem bonusresor till Tjeckien!*

60-årsjubilaren Ulf Lundells tre bästa låtar 1975-2009 (enligt mig):

- *Av himlen sänd.* Julsingel från 1997
- *Jag saknar dej.* Spår från *Vinterland* 2000
- *En fri man i stan.* Spår från *Den vassa eggen* 1985