

Trelleborg fredagen den 17 juli

Varför ska allting alltid hända samtidigt? Lördagen den 8 augusti är det utflykt till Helsingborg med gamla gänget på Skogs, sommarfest i Mörarp samt 40-års fest hos Mats i Turning Leaf och Shamrock. Nu har dessutom årets match i Trelleborg, TFF-MFF, flyttats från söndagen till just nämnda lördag. Det tre förstnämnda ska jag försöka hinna med i nämnd ordning men matchen mot Malmö missar jag tyvärr, det hade varit kul att se lillebror sopa till storebror ordentligt på Vångavallen!

Utan Rasmus Bengtsson, Magnus Andersson och ytterligare en dryg handfull spelare kom ett skadedrabbat TFF till korta mot Örebro och fick sin poängsvit på hemmaplan bruten. Med ytterligare två svåra skador under själva matchen är det snart så illa att man inte kan ställa upp med en trupp utan att kalla in juniorlaget. Svåra knäskador har tidigare förföljt TFF och i måndags var det Mattias Thylanders tur (otur) att få korsbandet avslitet. Frågan kvarstår om det är fel på Tom Prahls träningsupplägg eller om det bara är ren otur. Nu väntar dubbelmöte med serieledarna IFK Göteborg som säkert är revanschsugna efter fjolårs nesan på Ullevi.

I förra veckan sprang världens snabbaste man, Usain Bolt, 200 meter på 19,59, i ösregn och med undermåliga förhållanden! Den mannen måste bara komma från en annan planet!

Uppföljaren till den helgalna filmen *Borat* är här. Sascha Baron Cohens *Brüno* provocerar friskt i gayvärlden och till sin hjälp har han ingen mindre än svenske Gustaf Hammarsten (känd från filmen *Tillsammans*) som spelar Brünos homosexuelle assistent.

I september släpps boken *The lost symbol*, uppföljaren till Da Vinci koden av författaren Dan Brown. Med en upplaga på 6,5 miljoner ex väntas den bli den mest säljande skönlitterära boken någonsin. Den svenska översättningen kommer i oktober och heter då *Den förlorade symbolen*, den lär finnas i åtskilliga julklappspaket.

I söndags firade Benny Anderssons Orkester med Helen Sjöholm 5-års jubileum på Svensktoppen för låten *Du är min man*. Låten ligger på tredje plats under sin 262:a vecka. Lars Winnerbäck och *Om du lämnade mig nu* känns ju som rena ungdomen med sina *endast* 96 veckor! Räcker det inte nu...?

Nu är det bara drygt sex veckor kvar till finalen för femårsjubilerande *It Takes 2*. Lite runt om så hör jag att folk har sina egna små *It Takes 2* där de tävlar mot varandra under just det namnet. En sådan fick jag uppleva i lördags då jag var DJ hos en av de brukliga deltagarna som firade sin 50-års dag. Hennes lag har hamnat strax utanför finalen två år på rad där halvpoängare avgjort, men i lördags var hon i form och klarade det mesta av musikfrågorna.

Ingen sommar utan Ulf Lundell och därför har det känts vemodigt de två senaste somrarna när Mäster valt att inte turnera. I morgon står den snart 60-åriga rockikonen på scen i Öja, det blir min 42:a konsert sen 1985. På den tiden kunde vad som helst hända och jag minns särskilt sommarturnén 1991 när han var stupfull i både Malmö och Köpenhamn. Nu är det lugnare.

Nu blir det ett välbehövligt uppehåll för krönikan under två fredagar, innan jag på nytt är tillbaka i etern, fredagen den 7 augusti med nya intryck, uttryck, tankar och funderingar. Ha en skön sommar till dess alla läsare!

Bäst just nu:

- **Ulf Lundell.** Med snart 35 år som artist hotar Uffe att lägga gitarren på hyllan och somrarna kommer aldrig mer att bli sig lika. Det kan vara sista rundan på fredag...
- **Ulf Lundell.** *Vädermannen* är Lundells senaste roman där hans tre alter egon i form av artist, konstnär och författare träffas på gården utanför Kivik för att göra upp med det förflutna, nutiden och framtiden.
- **Ulf Lundell.** *Den vassa eggen.* En bok av Håkan Lahger om Lundells kreativa kaos runt inspelningen av densamma 1984-85. Även en skildring av en blodig skilsmässa, alkoholmissbruk och en brutal kamp för att inte tappa fotfästet.