

## **Trelleborg torsdagen den 20 juni 2013**

**Den gångna helgen** fokuserades helt på den studentfest vi hade här hemma för minstingen *Hannes!* Under veckan visade solen sig från sin allra bästa sida men ju närmare vi kom studenten ju sämre blev vädret. Visserligen var det rejält blåsigt men det förblev uppehåll under fredagen och studenterna kunde äntra skoltrappan en sista gång med solsken i blick!  
**Även den gångna** veckan har bjudit på strålande sol och högsommarvärme, men lagom till självaste *Midsommarafton* i morgon så är nya åskväder på ingång över de södra delarna av landet. Det blir i så fall till att inmundiga sill, nypotatis, gräddfil, gräslök och kryddad snaps under tak. Dans runt midsommarstången kan man säkert numera genomföra via någon App...

**I morgon kl. 05.04** infaller *Sommarsolståndet* och vi får därmed årets längsta dag just på Midsommarafton. Solen går upp kl.04.24 och inte ner igen förrän kl.21.55...

**Traditionensligt så innebär** sommarens intåg även att SVT sänder nya avsnitt av *Morden i Midsomer*. Start för Chief Inspector Barnaby blir det på tisdag direkt efter premiären av *Allsång på Skansen*, där Måns Zelmerlöw gästas av Gyllene Tider, Zara Larsson och Carola. Lotta Engberg hade premiär för sitt allsångsprogram från Liseberg redan i måndags.

**En som konstant** vägrat allsången år efter år är *Ulf Lundell*, som hade sin turnépremiär i Luleå i fredags. Kvällstidningarnas recensioner blev fyror och Expressens recensent Anders Dahlbom gav till och med konserten epitetet: *Lysande, Lundell!* Den 13 juli når Uffes ambulering cirkus Svedala och *SommarRock* och då finns jag på plats för 45:e gången!

**Hela Lundells musikkatalog** ligger sen länge på *Spotify* och i veckan blev även Pink Floyds musikverk tillgängliga där. Nu väntar vi spánt på Beatles, Led Zeppelin och AC/DC!

**Om det blir** rock, pop och schlager eller rent utav soul, blues och progg den 2 juli återstår att se. Årets *Sommar Quiz* på Dalabadet har nämligen sin premiär då och precis som förra året får de tävlande välja ut tio musikgenrer som sen bildar kvällens tema med sammanlagt 50 låtar!

**Enligt Statistiska Centralbyrån** bor nu 42 625 personer i *Trelleborgs kommun*. Jag hoppas att max två promille av dessa dyker upp på Dalabadet, annars lär det bli problem...

**Ökningen till 42 625** personer innebär tyvärr även att målet på 50 000 invånare kommer att nås först våren 2136 med den tillväxt som nu är. Det måste med andra ord börja byggas bostäder och det måste ske nu! Dessutom måste man se till så att här ser snyggt och ordentligt ut i kommunen. Folkstormen som varit i *Trelleborgs Allehanda* mot att både gräs och ogräs växer sig högre utanför city lär ju inte förbättra stans redan taskiga PR-värde!

**TFF:s värde på** den svenska fotbollskartan förbättrades heller inte nämnvärt efter ännu en förlust. Det blev 1-3 borta mot Sylvia och man har nu hela nio poäng upp till kvalplatsen, medan det bara skiljer fem poäng till Kristianstad, på en nedflyttningsplats. Vi får väl se vad som händer vid transferfönstrets öppnande och om Rune lagt pengar i TFF-plånboken...

**Själv var jag** på *Gylle Stadion* i måndags och det var faktiskt första gången i år som jag såg Gylle! Av själva fotbollsspelet fanns det betydligt mer att önska, även om det var hemmalaget som i princip ägde matchen. När motståndarlaget Pelister slog in sitt enda skott på mål via en straff blev det faktiskt lite nerv i matchen, men strax efter kvitterade lagkaptenen Calle Holm och därefter satte Felix Harletun både 2-1 och 3-1, som blev slutresultatet. Gylle ligger efter halva serien på en tredjeplats, dock endast en poäng efter serieledande Vellinge FF.

**SVT sände i tisdags** en repris på Tom Alandhs porträtt av *Lennart Nacka Skoglund* från 1987, *Nacka – myten och människan*. En film om idolskap och exploatering, om artisteri och undergång. Nacka som blev en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika och populära fotbollsspelare gjorde landslagsdebut 1950 och spelade i VM både 1950 och 1958. Han blev därmed en av få spelare att ta medalj i sina båda VM-turneringar, detta trots att han bara fick spela sammanlagt elva landskamper. Proffsåren i Italien 1950-63 blev mycket framgångsrika med spel i såväl Inter som i Sampdoria och Palermo. De sista åren i livet blev dock trassliga och ett allt tyngre alkoholmissbruk fick den folkkäre grabben från söder till sist på knä. Nacka

avled den 8 juli 1975, i sin lägenhet på Katarina Bangata 42 på Södermalm i Stockholm (där han idag står staty), han var då inte mer än 45 år gammal. Björn Fremer på Kvällsposten skrev då så här: *Nacka levde på applåder, liksom komikern lever på skratten. Nacka hann göra väldigt många lyckliga. När skrattet dör, dör komikern. När jublet dog, dog Nacka.* Minnesprogrammet om Nacka går för övrigt att se på SVT-Play fram till och med den 17 juli. **Allra sist:** Som den gamla traditionen bjuder ska man plocka sju sorters blommor och lägga under huvudkudden på midsommaraftonens natt, för att sen drömma om sin tillkommande. Hasse Alfredsons alter ego *Midsommarfiraren Malte Lindeman* la istället sju flickor och drömde om en... prästkrage!

### Tre höjdare med Pink Floyd, veckans nykomling på Spotify:

- *Time* – Dark side of the moon (1973)
- *Shine on you crazy diamond, part 1-7* – Wish you were here (1975)
- *Comfortably numb* – The Wall (1979)



*Midsommarafton 1968...*