

Trelleborg fredagen den 14 juni 2013

Min 50-årsdag förra fredagen avlöpte utan problem trots den nu relativt höga åldern! Redan dagen innan anlände vi till *Berlin* för att fira under dagarna tre. Trots att det är närmare till Berlin än till Stockholm var det mitt första besök där och jag blev oerhört glatt överraskad över hur vacker den snart 800 år gamla tyska huvudstaden verkligen är.

Det finns få städer i Europa som kan mäta sig med Berlin när det gäller historiens vingslag men det är samtidigt både på gott och ont. Efter det andra världskriget delades den bombade och till stora delar förstörda staden in i fyra ockupationssektorer förvaltade av de allierade segrarmakterna USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen.

1961 byggde man *Berlinmuren* och fortfarande är resterna av den försmädliga muren en av stadens absolut största turistattraktioner, trots att den föll hösten 1989 och revs till större delen under året därpå. 1990 enades Förbundsrepubliken Tyskland på nytt efter 45 års delning och Berlin blev åter gemensam huvudstad. Idag finns det endast kvar tre korta avsnitt av muren, vars västsida är en enda stor graffitimålning.

En av de mest kända gränsövergångarna mellan Öst- och Västberlin var *Checkpoint Charlie*, som låg på gränsen mellan den amerikanska och sovjetiska sektorn. Kontrollpunkten revs visserligen även den sommaren 1990, men tillhör fortfarande de mest besökta sedvårdheterna i Berlin. Här finns idag ett museum över muren, samt en verklighetstrogen modell av den första kontrollbaracken som påminner oss om Tysklands delning 1945.

Berlins stora symbol är annars det magnifika *Brandenburger Tor*, en kombinerad stadspport och triumfbåge och den enda återstående av 14 stadspportar i Berlins anrika tullmur. Den uppfördes 1788-1791 och står som avslutning i den berömda boulevarden *Unter den Linden*. Porten användes av nazisterna under 1930-talet som en symbol för makt och var även den enda byggnad som stod kvar bland ruinerna vid *Pariser Platz* i krigsslutet 1945.

För att få ut så mycket så möjligt av Berlin under tre dagar så rekommenderar jag en rundtur med en av de många bussarna som är anpassade för sightseeing och har stopp där man kan hoppa av och på. Då får man även se *Potsdamer Platz*, ödemarken som efter Tysklands enande blivit en stad i staden. *Kurfürstendamm*, stadens stora shoppingaveny med köpcentrat *KaDeWe*. Samt *Tiergarten*, den stora gröna parkoasen i centrala Berlin på över två kvkm.

Är det dessutom fint väder så är även en båttur på floden *Spree* klart rekommendabelt, då man under drygt tre timmar ser Berlin från en lite annan sida. Dessutom kan man göra det lugnt tillbakalutad med en och kall tysk öl i handen!

Tyvärr levererade inte det svenska fotbollslandslaget någon speciellt trevlig 50-årspresent, det blev förlust med 1-2 mot *Österrike* nere i Wien efter några individuella och kostsamma försvarsmissar. Ineffektiviteten var även stor i tisdagens måstematch mot *Färöarna* och det blev till sist *Zlatan* som stod som matchvinnare efter sina två mål, varav det ena på straff.

Matchen präglades annars av frustrerade svenska spelare där *Andreas Granqvist* fick ett onödigt rött kort och *Zlatan* själva borde haft ett gult, och därmed varit avstängd mot Irland i Dublin den 6 september. Kanske är det så illa att det svenska landslaget idag inte är bättre och att det är därför som *Erik Hamrén* till och med börjar spekulera om *Elof Skäggberg*...

Det är dock inte riktigt så illa som det är för det danska fotbollslandslaget, som i veckan fick stryk av lilleputtlandet Armenien! Med 0-4!! På hemmaplan på *Parken* i Köpenhamn!!!

Tyvärr gjorde TFF något liknande i måndags kväll då man förlorade matchen mot Lunds BK på Vångavallen med 0-3! Innan matchen hade man pratat om TFF:s solida försvar som endast släppt in två mål på fyra matcher. Av detta märktes tyvärr inte mycket...

En olycka kommer som sällan ensam och samma dag meddelades det att TFF:s tidigare stormålvakt *Viktor Norring* bryter med trelleborgslaget. Lånetiden med Celtic gick ut den siste maj och det blev inget kontrakt, vilket i sin tur gör att TFF går lottlösa ur affären.

Chris O'Neill lär dock inte gå lottlös ur affären med *Prinsessan Madeleine*, trots att han inte får någon pristitel. I och med sagobröllopet i lördags, med det numera klassiska uttrycket *I will*, så fick den snart 39-årige amerikanen den vackraste prinsessan och halva kungariket. Slutet gott som i de allra flesta sagor...

Den 31 augusti kommer den nionde finalen hållas för *It takes 2* på Palmfestivalen. Under åren har vi haft gästartister som Anne-Lie Rydé, Mikael Rickfors, Anders Norman, Martin Olsen, Janne Bark och Lasse Lindbom. Förra året var det 80-talsartisten Tone Norum som gästade Trelleborg och jag är i år mycket glad att kunna presentera ytterligare en rocktjej...

Nilla Nielsen är en Helsingborgstjej, född 1975, som hittills släppt fem plattor. Hon debuterade 2004 med plattan *Redemption sky* och 2009-11 turnerade hon tillsammans med Dan Hylander samt medverkade på hans album *Den försenade mannen* från 2011.

Palmfestivalen bjuder under lördagen dessutom på artister i form av *Alcazar* och *Benny Hult* med bandet The Jets! *Bennie and the Jets* var ju en låt annars från 1974 med Elton John!

Till sist: Jag är tydligen i gott sällskap för den senaste veckan har ärrade män som *Björn Kjellman*, *Johan Rheborg* och *Johnny Depp* alla fyllt 50 år. I onsdags fyllde dessutom min far 75 år, grattis till dig numera *Famous Willy*!!

Allra sist: Idag tar mitt bonusbarn *Hannes Löw* studenten, stort grattis, ikväll blir det fest! ☺

Tre låtar från tre tidsepoker om... Berlin:

- *Ich hab' noch einen koffer in Berlin* – Marlene Dietrich (1954)
- *Berlin* – Lou Reed (1973)
- *First we take Manhattan* – Leonard Cohen/Jennifer Warnes (1987)



Ich bin ein Berliner!

Foto: Helene Löw