

Trelleborg fredagen den 26 april 2013

Just nu läser ni den 200:e *Fredagskrönikan* sen starten den 30 april 2009! I den allra första krönikan skrev jag om traditionellt Valborgsfirande, om en intervju i Radio Active inför den femte upplagan av It takes 2 och att TFF skulle möta Örgryte i Allsvenska, en match som för övrigt TFF vann med 2-1 och som senare gav en slutlig niondeplats.

Just torsdagen den 30 april 2009 såg även min hemsida *krona.nu* dagens ljus för allra första gången så det är faktiskt ett dubbelt jubileum att fira under veckan!

Fredagskrönikan har under fyra år ofta inletts med en rapport om vädret men idag blir det istället om klimatet för företagare i Trelleborg. I tisdags släppte nämligen *Svenskt Näringsliv* sin ranking över företagsklimatet i våra 290 kommuner i Sverige, som omfattas av 31 000 företagare som satt betyg på sina kommuners företagsklimat. Trelleborg har tappat 27 placeringar sen 2012 och hamnade nu på en usel 220:e plats! Redan i enkätundersökningen som släpptes i december och som ligger till grund för rankingen, kunde man konstatera att Trelleborg tappat gällande index från 3,1 till 3,0 (medelvärde för hela Sverige är 3,3) så raset på rankinglistan kan ju knappast komma som någon direkt överraskning för de styrande...

2009 låg Trelleborg på en 138:e plats, men sen dess har det varit fyra års fritt fall och vad är då den stora orsaken till detta? Jag tycker att statistiken talar sitt tydliga språk som visar att både de kommunala tjänstemännens och politikernas attityder till företagande är riktigt illa! Av Skånes 33 kommuner är det endast Svalöv, Simrishamn och Perstorp som hamnar längre ner än Trelleborg. Vellinge ligger tvåa strax efter Solna som toppar årets lista.

Malmö som återfinns på en 74:e plats på listan drabbades i veckan av en ny köttskandal då det upptäcktes att halalslaktat nötkött innehöll fläskkött på tre av tio slumpvis utvalda kebabrestauranger. Allra värst var *Sara Superfalafels* kebab på Rosengård som uppmätte hela 18 % fläskkött. Visst är det svinigt gjort mot de muslimska och judiska matreglerna!

I Kanal 5 har man helt andra matregler på måndagskvällar kl. 21.00 för då regerar *Hannibal* i tv-rutan! Den blodiga och kannibalistiska tv-serien i 13 avsnitt utspelar sig strax innan filmen *När lammen tystnar* och som Dr Hannibal Lecter själva ser vi dansken Mads Mikkelsen.

Kanske hade just rollen som *Hannibal* varit som klippt och skuren för Liverpool-stjärnan *Luis Suarez*, som nu stängs av i tio matcher efter att i söndags ha bitit (!!) sin motståndare i armen! Där kan man verkligen tala om att bita den hand som föder en...

I årets upplaga av *Mästarnas Mästare* deltar både Dan Corneliusson och Jesper Blomqvist som gamla fotbollsspelare och just fotboll är den sport som under de fem säsongerna varit mest representerad med hela nio deltagare. En annan nationalsport som längdskidor har haft fem deltagare medan bortennis, handboll och tennis endast haft en vardera...

I Champions League, fotbollens egen Rolls Royce, är ställningen Tyskland-Spanien 8-1 efter den första semifinalomgången. Värst är det för Barcelona som förlorade sin match med hela 0-4 mot Bayern München och de har därmed den näst intill omöjliga uppgiften att försöka vända detta resultat till 5-0 i returmatchen på Nou Camp nästa onsdag...

Bayern München blev det första laget i Europa att säkra ligatiteln och i måndags blev även Manchester United engelska mästare för 20:e gången. Med fem-sex omgångar kvar har även Juventus, Barcelona och Paris Saint Germain skaffat sig ett stort försprång i respektive ligor.

Med 27 mål leder just nu *Zlatan Ibrahimovic* den franska skytteligan hela 8 mål före tvåan och han har naturligtvis även Jean-Pierre Papins rekord på 30 mål från 1990 i sikte!

Om Zlatan spelar i PSG nästa säsong återstår dock att se eftersom ryktena sen en längre tid placerat honom i Juventus på nytt. Real Madrids nuvarande tränare *José Mourinho* lär vara högaktuell för PSG och som Zlatans ersättare nämns självaste... *Cristiano Ronaldo*!

Gylle AIF vann i fredags sin andra raka bortamatch när man besegrade Nässets FF med hela 4-0 efter ett klapp-klapp-passningsspel som TA:s Sigge Hansson beskrev som lite åt *Barca-*

hållet! Gylle möter i morgon Skansen i ett rafflande Söderslättsderby på Albäcksvallen och visst känns det märkligt att starta med tre bortamatcher även om det hittills blivit full pott...

TFF föll däremot in i gamla vanor sen tidigare säsonger och förlorade med 0-1 mot LB-07 i hemmapremiären. Tränare Anders Grimberg blev uppvisad på läktaren och matchens enda mål kom ur misstänkt offsideläge. Till och med den annars så optimistiska marknadschefen Barbro Bengtsson var oerhört nedstämd av resultatet när jag träffade henne igår, men det är bara att konstatera att den gamla devisen håller som säger; *It's a long way back to the top!*

En lång väg har det även varit för musikfrågesportstävlingen *It takes 2* som jag startade 2005. Vi är nu inne på det nionde året och i veckan gick inbjudan ut för kvalet som i vanlig ordning hålls på Malmrossalen den 1 juni kl.13.00. Alla musikintresserade är välkomna att tävla i två-mannalag och de fem bästa lagen från kvalet får sen göra upp om musiktiteln i finalen den 31 augusti i festivaltältet på Palmfestivalen. Årets nyheter är att den sexfaldiga vinnaren *Niklas Månsson* ingår i staben och blir domare och sidekick under finalen och årets artist...

Den 19-årige artisten *Justin Bieber* blir mer och mer lik Michael Jackson! Den kanadensiske versionen av Wacko-Jacko döljer sitt ansikte offentligt och har även han en apa som bästa kompis. Under den gångna veckan har Bieber uppträtt i Globen under tre tillfällen och de trånande småflickorna, så kallade *beliebers*, har i princip tältat utanför Grand Hotel där de varit helt gaaaalna! Däremot ogillar jag skarpt hans *meet and greet* där superfansen betalar mellan 3 000 och 11 000 kronor för att i grupp snabbt bli fotograferade tillsammans med stjärnan efter att ha köat i timtal. Det sägs att Bieber drog in 150 000 kronor bara på det...

Det är kanske något för den lille japanske Mangafiguren *Yohio* att ta efter när han är på Valen i Trelleborg för att uppträda och signera sin nya skiva under söndag eftermiddag...

I onsdags släppte även *Gyllene Tider* sin nya fullängdsplatta *Dags att tänka på refrängen* och trots lite lagom ljumma recensioner så lär den snart ligga etta på Topplistan. Jag för min del tycker att det var klart bättre förr när klockan stod på 1980...

Till sist: En insats på 100 kronor gav sju rätt på Lotto samt två på Joker och en ensam vinnare från Norrköping kunde kvittera ut Drömvinsten på 237 697 528 kronor, den högsta vinsten någonsin i Sverige! Det är nästan en kvarts miljard skattade pengar det!

Allra sist: Glöm inte att det är *Valborgsmässoafton* på onsdag och helgdag (1 maj) torsdag.

Tre favoriter hämtade från Gyllene Tiderns debutplatta anno 1980:

- *Billy*
- *Revolver upp*
- *(Dansar inte lika bra som) Sjömän*



Förra året var *Tone Norum* artist på *It takes 2*, vem blir det i år tro...?

Foto: *Niclas Brorsson*