

## *Trelleborg fredagen den 1 februari 2013*

**Idag skriver vi** februari i kalendern och med det inleder vi den kortaste av årets tolv månader. Ursprungligen var februari den 12:e och sista månaden på året, vilket infördes på 700-talet f.Kr. Därmed infördes också den extra skottdagen i slutet av året, istället för som nu, i början. När den romerska kalendern 152 f.Kr. ändrades, så att året inleddes med 1 januari, kom februari istället att bli årets andra månad, men skottdagen blev kvar i den. Namnet februari kommer för övrigt från den etruskiska guden *Februus* och påminner annars om ordet feber...

**Schlagerfeber råder just** nu i hela vårt avlånga land inför den första deltävlingen i årets *Melodifestival!* Första stopp är redan i morgon då direktör Christer Björkmans ambulerande schlagercirkus anländer till Karlskrona. Utan att ha hört en enda ton av någon låt så håller jag ändå namn som David Lindgren, Eric Gadd och Anna Järvinen som favoriter. 22-åriga Gina Dirawi, som var en tre programledare förra året, leder även årets festival tillsammans med Danny Saucedo, sexa i Idol 2006. Danny har dessutom blivit tvåa i festivalen efter Eric Saade 2011 och Loreen 2012. Låt oss nu bara hoppas att inte Danny halkar på orden igen och presenterar kvällens fjärde bidrag, Mary N'diaye, som någon mörk färg...

**Det blev i** veckan även klart att Petra Mede blir rogramledare för själva *ESC-finalen* i Malmö den 18 maj! Hon ledde Melodifestivalen 2009 och Guldbaggegalan såväl 2011 som 2012, men den här gången är det inga två-tre miljoner tittare utan närmare 100 miljoner worldwide som kommer att skärskåda henne. Rätt val eller inte... jag är faktiskt tveksam. Ända sen Claes Malmberg var konferencier på Trelleborgsgalan 2007 (och i viss mån även sen Lena Frisk ledde It takes 2 året innan) så har jag varit allergisk mot att ha komiker som programledare. De har nämligen en förmåga att alltid försöka göra sig roliga på andras bekostnad.

**Den 8 maj,** bara någon dryg vecka innan Europafinalen håller jag den ett Music Quiz med tema *ESC-special* på Tre Lykor, men svensk schlager blir det faktiskt redan nu på onsdag då temat Schlagdängor står på dagordningen för nämnda krog. Inte bara Melodifestivalen det här året alltså, utan även schlagers och gamla svenska örhängen från 1922 och framåt. Det ni!

**Sport Quiz som** jag körde förra lördagen hade faktisk en fråga som var daterad ännu längre tillbaka i tiden, nämligen 1896 då vår förste svenske olympier Henrik Sjöberg tävlade i OS i Aten. På den tiden kostade det 600 kronor att ta sig till Aten, vilket ändå kan säga betalade sig då hans OS-resultat blev följande: 4:a i höjdhopp, 6:a i längdhopp och 7:a i diskus! Tre av de deltagande lagen klarade faktiskt frågan, dock inte segrande *Lag Pugge* med L-Å Pugner, Kajsa Berstrand Peterson och Robban Andersson, som hade ruggiga 70 poäng av 75 möjliga!

**Något nytt quiz** med sport som tema ligger inte i pipelinen, däremot kommer jag att hålla i *Ladies Knight* på Tre Lyktor den 19 april. Det blir en helkväll för tjejer med lite sång, lite dans, lite show, lite quiz och lite... naket! De 75 matbiljetterna släpps kl.12.00 den 16 mars!

**Kvinnor och mat** var det gott om även på tv4 i onsdags kväll då *Mia Skäringer* tog emot *Amanda Ooms*, *Kattis Ahlström* och *Mat-Tina Nordström* på Grötö i Stockholms skärgård. Det tredje programmet av åtta var det hittills bästa med allvar och skoj i en skön blandning! I programmet tillagade man dessutom Paella, en spansk delikatess som består av bland annat kyckling, räkor, musslor, ris, tomat, vitlök och saffran, på ett jättestekbord över öppen eld.

**Om det är** just Paella som det kommer att bjudas på i premiären av *Pluras Kök Spanien*, som sänds på tv3 i morgon kväll direkt efter Melodifestivalen, vet jag inte. Däremot vet jag att Plura och sidekicken Måns Hergren spelat in den tredje säsongen i ett hus utanför Barcelona, lagar spanska middagar under åtta lördag kvällar och har Sylvia Vrethammar och Henrik Dorsin som de första gästerna. Hoppas verkligen att de inte bjuder på... Spanskt Lantvin!!

**Redan ikväll bjuds** vi den första semifinalen i *På spåret* där Martina och Erik Haag möter Ellinor Persson och Dick Harrison om en plats i finalen. Förra fredagen tog även Cecilia Hagen och Lennart Hoa-Hoa Dahlgren en semifinalplats och möter då Katarina Mazetti och Stefan Holm nästa fredag. Efter finalen den 15 februari vet vi vem som blir stormästare!

**Både Spanien och** stormästare har vi nämnt och efter söndagens VM-final i handboll så stod just det spanska handbollslandslaget som världsmästare med slutresultatet 35-19 efter en fullständig utskåpning av sina danska motståndare. Den tidigare så laddade danska dynamiten kändes nu som avslagen och ljummen lättöl och man kan ju bara undra vad det var som hände. Å andra sidan är ju ett VM-silver betydligt bättre än som Sverige, missa VM helt...

**Om resultatet i** handbollsfinalen inte kändes helt ok så vet jag inte vad man ska kalla Sveriges vinst i *Bandy-VM* med 28-1 mot Vitryssland... På söndag möts troligtvis Sverige och Ryssland i finalen och de nuvarande svenska världsmästarna kan då ta sitt 12:e guld!

**På måndag avlöser** sen *VM i alpin skidsport* i Schladming där André Myhrer, Mattias Hargin, och Jens Byggmark tillsammans med Frida Hansdotter, Maria Pietilä-Holmner och Jessica Lindell-Vikarby är våra svenska medaljhopp! Det enda som jag hittills sett som orosmoment är väl att både *Opus* och *DJ Ötzi* uppträder på samma kväll i VM-byn...

**Just Jens Byggmark** är Tärnabys stora hopp efter att Ingemar Stenmark, Anja Pärsson och Stig Strand satt tävlingsskidorna i förrådet, men tyvärr kom den klassiska Stenmarksmössan helt på sned för skidorten, efter att två skidtränare från Tärnaby betalat med kommunens kontokort på en bordell i Innsbruck. – *Jag köpte inget sex, men jag slog sönder ett bord som kommunen fick betala*, säger en av dem till Västerbottensnytt. Men jo men visst...

**Till sist:** I morgon är det hårdrockstema på Riffet i Parken och på scen står då *Captain Jack* från Knislinge med hårdslående Jimmy Månsson på trummor! Covers av AC/DC, Guns N'Roses, Ozzy, Kiss, Metallica, Deep Purple, Van Halen, Thin Lizzy och Bon Jovi utlovas!

**Allra sist!** *David Beckham* blir lagkamrat med *Zlatan* i PSG! Jag kan redan se shopping-racet mellan *Posh Spice* och *Helena Seger* och spelarnas svarta Amex-kort helt rödglödgate!

#### Tre favoritvinnare genom tiderna i Melodifestivalen:

- *Det börjar verka kärlek, banne mej* – Claes-Göran Hederström (1968)
- *Det gör ont* – Lena Philipsson (2004)
- *Euphoria* – Loreen (2012)



I veckan fick jag den helt färska boken *Han sitter där nere mellan Clapton och Hendrix* som Sven Lindström skrivit om fotografen Jan Olofsson. En man som var med på releasefesten av Beatlesplattan *Sgt Pepper*... 1967 och som har fotograferat de flesta av 60-talets rockhjältar!

Fotot t.v. är taget av Niklas Månsson och är när vi träffade Jan på Skeppsbron 2 i somras...