

## *Trelleborg fredagen den 21 december 2012*

**Dan före dan** före dan före Dopparedan... och fortfarande finns chansen (risken) till en vit jul! Trots att den befintliga snön försvann under mindre än ett dygn den gångna helgen så är både minusgrader och ny snö på ingång lagom till den väntande storhelgen!

**Någon vargavinter lär** det dock inte bli trots att vargen varit synlig på Söderslätt den senaste tiden. Frågan är om han liksom i sagan är ute efter en riktigt saftig julskinka...

**Hos Walt Disney** dök den stora stygga vargen upp i kortfilmen *Tre små grisar* redan 1933, en av de 75 animerade kortfilmer som producerades 1929-39 i serien *Silly Symphonies*, där kanske den mest kända av dem är *Jultomtens verkstad* från 1932. Den har visats i SVT varje julafton sen premiären av *Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul* 1960. Efter 52 visningar under lika många år har Disney, lagom till filmens 80-årsdag, beslutat att klippa bort två scener som man anser vara stereotyp och fördomsfullt. I fortsättningen får vi alltså klara oss utan den svarta dockan som får ett ok i baken, den äldre mannen i skägg som gör en kosackdans samt den blonda dockan som säger mamma... Vad är måntro nästa steg i den svenska kulturstympningen, att plocka bort den ensamma vita biten i Marabous chokladaskar av Aladdin- och Paradistyp kanske, den är väl minst lika rasistisk som... pepparkakor!

**Nej det är** väl tur att vi istället har den alltid så politiskt korrekta Ernst Kirchsteiger, som inför varje jul ger tips på julpyssel i programmet *Jul med Ernst*. Som en hybrid mellan Angus McGyver och Kurt Olsson visar han hur man stöper ljus, kokar polkagrisar, blandar glögg, gör badsalt och bakar saffranskrans. Det är såna som Ernst som förstör för alla oss andra män!

**Den tidiga snön** förstörde snöbudgeten fullständigt för Trelleborgs Tekniska förvaltning som nu hamnar på en halv miljon mer än beräknat. I Sverige är det nog bara SJ och Trelleborgs Kommun som varje vinter blir lika förvånade över att det rätt vad det är kommer snö!

**Vad man har** för budget när det gäller Trelleborgs Kommuns årliga julbord vet jag inte, men årets upplaga var klart storslaget med fantastisk julmat, luciatåg och en show med duktiga *Trellebelle Ukulele Orchestra* framförande Beatleslåtar. Och alla av ordnad betydelse för kommunen var säkert på plats... och jag med!

**Gästkokken Tareq Taylor** har tagit fram menyn för julbordet hos IKEA och med en prislapp på endast 99 kronor till Familymedlemmar måste detta vara årets budgetvariant! På hemsidan beskrivs det som traditionellt och rustikt men inte om det ingår en röd sexkantsnyckel...

**Musikhjälpen som avslutades** i söndags är ett bra verktyg för att samla in pengar så att barn i slummen ska få tillgång till rent vatten. Efter sex dagar och 235 000 låtönskningar hade man satt nytt insamlingsrekord med 23,3 miljoner kronor och bland de utauktionerade objekten fanns då en privat konsert med Lars Winnerbäck för 121 221 kronor, en tre-rättersmiddag med Carola för 17 400 kronor samt assisterande tränare i Malmö FF för en dag för 23 600 kronor.

**Kanske skulle TFF** gjort samma sak och på sätt slagit två flugor i en smäll! För är det något man saknar just nu så är det pengar och en assisterande tränare. Den vice lagkaptenen *Kristian Haynes* är visserligen tillfrågad om uppdraget men har samtidigt fått bud från både Halmstad och Mjällby. Möjligtvis kan det hjälpa att Zoran Jovanovic i alla fall är klar för nästa år!

**I den allsvenska** hockeyn behöver man inte ha några pengar i kassan, i alla fall inte om man heter *Leksands IF*, där en rekonstruktion just nu är beviljad. Detta innebär att man från och med i onsdags har en lönegaranti som betalas med skattemedel. Om den anrika Dalaklubben som just nu leder serien skulle gå i konkurs, blir det degradering istället för Elitserien 2013!

**Föga överraskande är** det musiken från tv4:s *Så mycket bättre* som är i försäljningstopp just nu och speciellt Darin är den som nått störst framgångar. Frågan är bara hur länge det håller att skriva *Darin – en apa som liknar dig* utan att bli anmäld för rasism? Det är ju inne just nu!

**På Juldagen** blir det återträff med de sju artisterna på tv4, som utlovar glada återseenden och härliga minnen där deltagarna blickar tillbaka och reflekterar över sommarveckan de tillbringade tillsammans, ihop med galna klipp, musik, tårar, skratt och missförstånd... Tjo!  
**Normalt sett brukar** just Juldagen vara vikt för premiären av *Stjärnorna på slottet*, men i år har SVT valt att lägga det på lördagen, två dagar innan Nyårsafton. Ewa Fröling, Robert Gustafsson, Claes Malmberg, Philp Zandén och Lill-Babs blir de *Fem på nya äventyr*...  
**Det ska även** bli intressant att se vilka äventyr som nu väntar för *Benny Hult*, tvåan i årets upplaga av *X-factor*. Kranföraren från Minnesberg hade tur med vädret och trelleborgarna gick man ur huse för att träffa sin nya idol vid besöket på Rådhusplatsen i söndags!  
**Benny har dock** en bra bit kvar till Rolling Stones som just nu firar 50-årsjubileum. I lördags sände SVT den första delen av den ultimata Stones-dokumentären *Crossfire hurricane*, med sex, droger och rock i ett blixtrande tempo. I morgon följer den andra och avslutande delen!  
**Redan idag kl. 12.12** är det dock *Vintersolstånd*, därefter blir det ljusare igen!  
**Om nu inte** jorden går under förstås... Enligt *Mayaindianernas profetia* är det dags för det just idag! Det som gett upphov till profetian är att Mayakalendern tar slut den 21 december 2012, efter 5 126 år. Min kalender tar slut först på Nyårsafton men som tur är har jag köpt en ny! I historien finns det massor av liknande profetior, bland annat har Jehovas Vittnen spått jordens undergång hela sju gånger mellan 1874 och 1975, men än så länge står vår planet pall.  
**Jag tror den** gör så ett tag till faktiskt så jag önskar alla läsare julefrid och en riktigt *God Jul!* Fredagskrönikan är tillbaka redan nästa fredag och då summerar vi 2012 i *Årskrönikan!*

#### Tre klassiska undergångslåtar dagen till ära:

- *It's the end of the world as we know it (and I feel fine)* – R.E.M. (1987)
- *Armageddon it* – Def Leppard (1987)
- *End of the world* – Skeeter Davis (1962)



*Vissa var ju utsedda till lykttändare redan julen 1968!*

*Arkivbild: Gun Kronström*