

Trelleborg fredagen den 9 november 2012

Regn och blåst har fullständigt dominerat november månad hittills och höjdarkombinationen av regnvatten, höstlöv och kullersten på gatorna gör att man varken saknar snö eller ishalka!

Just vatten var också temat för onsdagens *Music Quiz* på Tre Lyktor med Stena Line som kvällens huvudsponsor. Lag *D2Oz* med Niklas och Lasse var de som bäst klarade av kvällens våta låtar med tårar, regn, sjöar, hav, floder och eldvatten och kunde kvittera ut förstapriset i form av biljetter till premiären av *Julbord till sjöss* den 23 november där undertecknad står för ett *Jul Quiz* ombord. Man vann dock bara med en enda poäng över lag *Pöölarna* på andra plats och 68 tävlande i 27 lag satte även ett nytt snittrekord med hela 62,5 poäng av 85!

Även i tisdags blev det en blöt tillställning i form av ett rejält *Skyfall* på Grandbiografen, där självaste Daniel Craig som James Bond fanns i fokus och gav oss två timmar och tjugotre minuters lysande actionunderhållning! Jag vågar till och med påstå att den är den klart bästa av de 23 officiella filmer som hittills producerats. Extra roligt var att den klassiska Aston Martin DB5, som gjorde entré i *Goldfinger* 1964, och att Miss Money Penny var tillbaka! Dessutom måste det vara första gången på 50 år som Bond grät på filmduken...

Tårar blev det även i tv4:s *Så mycket bättre* när Olle Ljungström hyllades i den tredje säsongens andra program. Att det skulle bli Herr Pom-Pom (Magnus Uggle) som fick både artisterna och svenska folket att bli så berörda var dock helt oväntat. Hans version av *Jag och min far* blev kvällens höjdare i konkurrens med Miss Li's *Nåt för dom som väntar*.

För oss som satt uppe och väntade på valresultatet i USA natten mellan tisdag och onsdag blev det en lång rysarnatt. När beskedet kom att president *Barack Obama* vunnit strax innan 03.30 jublade jag kanske inte högt, däremot drog jag en suck av lättnad innan jag stupade i säng halvt medvetlös. Nu kan vi åka till New York med gott samvete i februari! *Yes we can!!*

Jon Bon Jovi är precis som Bruce Springsteen från New Jersey och precis som Bruce så är han både anhängare och god vän med presidenten. Den 24 maj besöker hans band Bon Jovi Stockholms Stadion och som slogan för sin turné har man... *Because we can!*

Det var ett stjärnspäckat *Skavlan* som i fredags gästades av både nämnde Jon och av *Robbie Williams*. Stundtals blev det oerhört intressant i dialogen mellan dessa rockstjärnor och bäst var det faktiskt när Robbie helt tog över programledarrollen. Ett tag trodde jag nästan att Fredrik Skavlan skulle kasta sitt block och gå därifrån! Däremot är jag inte helt begeistrad i Robbies nya platta *Take the crown* än, även om själva titeln på plattan lovar gott...

Den allsvenska kronan togs till slut hem av Elfsborg efter att Malmö FF vikt ner sig och förlorat mot fjärdeplacerade AIK på Råsunda. Malmö passerades av Häcken som slutade tvåa.

Ironsikt nog var det en gnagare som även släckte ljuset för 6 500 elkunder i den skånska myllan under lördagen, efter att en råtta agerat självmordsbrännare i en transformatorstation.

Ingen dog visserligen på *Vångavallen* i lördags, men efter TFF:s respass ur Superettan rådde det väl i princip begravningsstämning hos alla fotbollsintresserade trelleborgare. Från att ha blivit femma i Allsvenskan har TFF på två år förpassats ur svensk elitfotboll och spelar nästa år i division ett. Just femteplatsen 2010 är kanske den största boven av dem alla. Det är inte helt omöjligt att man på ett förrådiskt sätt, fick för sig att spelartruppen var bättre än vad den egentligen var. Med tanke på att sju av spelarna som förlorade mot Degerfors i lördags även var med i den match för två år sen då femteplatsen bärgades, så tyder mycket på detta.

En olycka kommer aldrig heller ensam så beskedet från kommunen att det inte blir någon 150 miljonerssatsning på en ny arena och beskedet att *Rune Andersson* avvecklar sitt ekonomiska stöd till klubben måste ha känts som ett ton salt i de redan öppna blödande såren.

Tyvänn blir de bilder där TFF-kaptenen *Dennis Melander* sitter ledsen i mittcirkeln och tröstas av sin tvååriga dotter Minna ett av de starkaste minnena av fotbollsåret 2012...

Det allra starkaste lär vi väl få se några hundra gånger på måndag då fotbollsåret summeras i årets *Fotbollsgala* i tv4. Jag talar naturligtvis om Sveriges mirakelvändning mot Tyskland tidigare i höst. Det och att Zlatan får sin sjunde Guldboll är väl det enda vi redan vet...

En annan Malmöpåg var Carl Göran Ljunggren som just nu hyllas för fulla hus i *Kal P Dal en rockmusikal*. Trots en bitvis ganska tunn story så lyfter den lysande huvudrollsinnehavaren Nic Schröder musikalen med sitt fantastiska engagemang och till sist tror man faktiskt att det verkligen är Kal P Dal själva som står där i studion och att det verkligen är den 16 juli 1977!

Under 70-talets glamrockperiod hade den nu 68-årige artisten *Gary Glitter* sin storhetstid med låtar som *Rock and Roll*, *I'm the leader of the gang* och *I love you love me*. När han 1997 lämnade in sin dator för reparation fann man barnpornografiskt material på hårddisken och artistkarriären fick ett abrupt slut. Efter nya sexbrott och fängelsevistelser i både England och Vietnam har glamrockaren och pedofilen på nytt gripits i London. Tänk om man bara vetat vad han egentligen menade med låten *Do you wanna touch me? (oh yeah)* när den kom 1973!

Nu visar även en nyligen gjord enkät med nuvarande eller tidigare aktiva inom idrotten att drygt 5 procent utsatts för sexuella övergrepp av sin tränare, en eller flera gånger. Det är allt från kränkande och obehaglig kroppskontakt till grövre övergrepp. Två tredjedelar av de som säger sig ha upplevt detta har tränat på elitnivå, något som handlar om både maktförhållande och nära relationer. Mörkertalet för övergrepp är stort och framför allt när det handlar om unga. Det blir man klar över inte minst genom Patrik Sjöbergs bok *Det du inte såg*. Vid sexualbrott mot barn rapporteras mindre än tio procent. Vad är det för sjuk värld vi lever i?

Till sist: Såg filmen *Rock of Ages* i veckan, den var som *Mamma Mia*... fast på speed!

Allra sist: Glöm inte att gratta era fäder då det på söndag är *Fars Dag*!

Tre mysiga regnlåtar att lyssna på under november månad:

- *November rain* – Guns N'Roses 8:57 lååånga ballad på *Use your Illusion I* från 1992.
- *Let it rain* – Amanda Marshall's underbara debutsingel från 1995.
- *Jag har väntat på ett regn* – Andra spåret på *Daugava* av Lars Winnerbäck från 2007.



Tomten kommer redan den 23 november då det blir *Jul Quiz* ombord med Stena Line!