

Trelleborg fredagen den 26 oktober 2012

Sensommarvärmen återvände hastigt och lustigt under förra lördagen och på flera platser i Skåne sattes rekordnoteringar på 20 grader varmt för oktober månad! Med andra ord en alldeles perfekt dag för säsongens sista och annars så trista trädgårdssysslor!

Själv såg jag inte så mycket av lördagssolen eftersom jag var fullt upptagen med premiären av *Sport Quiz* på Tre Lyktor. Ett 40-tal sportintresserade fanns på plats för att kaka brunch och ta del av de kluriga frågorna, där lag *Tre Gringos* med Thomas Lagerholm, Håkan Zejnilagic och Jonas Thillberg lyckades bäst med sina 70 poäng av 75 möjliga, starkt jobbat!

Sistnämnda Jonas var den som imponerade allra mest med sina oerhörda sportkunskaper, men å andra sidan har han sportgener att bråsa på. Jonas är nämligen son till den idag 82-årige fotbollsspelaren och Trelleborgaren *Henry Thillberg*, som 1951 gick från TFF till Malmö FF, blev svensk mästare 1952-53 och landslagsman 22 gånger. Henry var även med i det legendariska svenska landslag som 1959 besegrade självaste England med 3-2 på Wembley!

Mer frågesport blir det i morgon då *Södersläotts Fotbollsgala* går av stapeln i Parken och då med en fotbollsresa från *Here we go* värd 8 000 kronor i potten! I en lottdragning väljs fem av galadeltagarna ut och får tävla i bäst av tio frågor. I vad? *Fotbollskunskap* naturligtvis!

Även årets seriesegrare BFK Behar och Lilla Beddinge kommer att prisas tillsammans med elva andra kategorier, från Årets tränare till TA:s eget specialpris. Ett specialpris som i fjor gick till *Elin Björklund*, debutant i nyblivna svenska mästarerna Ldb FC Malmö. Ldb möter för övrigt CF Verona, med den tidigare trelleborgaren *Stéphanie Öhrström* i mål, i åttondelen av damernas Champions League på onsdag. Returen går i Verona den 7 november.

Både Gislöv och Anderslöv tog chansen att via kvalspel kvalificera sig till nästa års division fem, medan det för Skansen blev att ta steget ner till sexan. ÖT Smygehuk har dessutom ett bra utgångsläge med 4-2 i bagaget inför returen i morgon mot Näsrum i kvalet till division 4.

För TFF handlar det också om att lyckas knipa en kvalplats och stanna kvar i den näst högsta serien. Med en 3-1 vinst mot Falkenberg i måndags tog man ett stort kliv mot att göra detta till verklighet. Man har med två omgångar kvar dessutom en teoretisk chans att klara sig undan kval, men då krävs det vinster mot såväl Hammarby som mot Degerfors samtidigt som antingen Falkenberg eller Assyriska nollar. En nervös väntan för tränare *Anders Grimberg*, som jag för övrigt fick en pratstund med under en frukostträff på Dannegården igår morse.

Just nerverna höll på att bli fallet för *Benny Hult* i förra fredagens avsnitt av *X-factor*. Under sitt framförande tappade han bort texten totalt men gick trots det vidare i tävlingen, som nu har nio deltagare kvar efter att lillasyster *Frida Sandén* fått lämna den. Att Alexander Holmgren fick stanna kvar är ju inte direkt coach Orups förtjänst om man så säger...

Dessutom tycker jag att det var förkastligt att kalla många av låtarna i programmet för en *one hit wonder*! Benny Hults *Mad world* med Tears for fears från 1982 var bara en av dem...

Frågan är hur vilka one hit wonders vi får uppleva när succéprogrammet *Så mycket bättre* har premiär i morgon. I mina ögon har varken Maja Ivarsson, Olle Ljungström, Darin och Miss Li någon större hitkatalog att välja ur om man jämför med Uggla, Pugh och Sylvia...

En som säkerligen haft en plats i just *Så mycket bättre*, om han hade levt, är Carl Göran Ljunggren eller *Kal P Dal* som var hans artistnamn. 1977 slog hans debutplatta *Till mossan* ner som en bomb, där uttryck som *Full patte* och *Rocka maj raring* gick rakt in i ett 14-årigt musikhjärta! Den 18 januari 1985 avled Kalle sorgligt nog efter en hjärnblödning orsakad av ett aneurysm, han var då bara 35 år gammal. I morgon har *Kal P Dal – En rockmusikal* premiär på Slagthuset i Malmö med Nic Schröder (Hej hej Monica) i huvudrollen som Kalle.

Redan kl. 00.07 under den gångna natten har det varit världspremiär för *Skyfall*, den 23:e officiella filmen om Agent 007. *James Bond* skapades 1953 av författaren Ian Fleming och han har sen dess haft champagne (Dom Pérignon eller Bollinger) och Vodka Martini, skakad, inte rörd, som sin specialitet. I den nya filmen har dock Heineken betalat 45 miljoner dollar

för att Bond istället ska dricka öl. Vilken tur att inte VEB Sachsenring Automobilwerk i gamla Östtyskland har så pass många miljoner, för då skulle vi kanske vara tvingade till att få se agenten i en gammal Trabant, Wartburg eller DKW... Allting verkar vara till salu!

På tal om just Tyskland så har man under den gångna veckan kunnat läsa om folk som varit på plats på *Olympiastadion i Berlin* och som gått antingen i paus eller när tyskarna gjorde sitt fjärde mål. Otroligt att först betala dyra pengar för resa, uppehälle och biljett och sen bara dra därifrån. Jag hade aldrig förlåtit mig själv om jag missat den svenska målexplosionen!

Explosionen på den Västra kyrkogården i Trelleborg i måndagskväll var så omfattande att den kunde väcka döda! Men det var kanske det som var syftet inför *Halloween* på onsdag...

På onsdag är det även exakt 30 år sen jag gjorde min allra första spelning som DJ på Bunnies Disco Club i konstellationen *The Cat Killers*. På låtlistan fanns tidiga 80-talshits som *ABC – Look of love*, *Survivor – Eye of the tiger*, *Toto – Africa* och *Ulf Lundell – Öppna landska*.

Onsdagen i denna vecka blev den sista för 89-åriga skådespelerskan Anita Björk, som avled efter en tids sjukdom. Självt minns jag henne från huvudrollen i *Moln över Hellesta* 1956...

Till sist: Glöm inte att ställa om klockan till normaltid 02.00 natten till söndag! En hett efterlängtd timme är tillbaka lagom till höstlovet som startar i hela landet på måndag!

Allra sist: Maddes *förlovnings-kris* byttes till *förlovnings-Chris*! Grattis!

Tre klassiska coverlåtar med Kal P Dal:

- **Om ja va en slashas** – Skånsk travesti på Tim Hardins klassiker *If I were a carpenter*.
- **Knabbar på himmelens dörr** – Kalle hade och med mer känsla i sin version än vad självaste Robert Zimmerman himself klarade av i *Knockin' on Heavens door*.
- **Jonnie** – 10cc:s självbetitlade debutplatta från 1972 innehöll visserligen hits som *Rubber bullets*, *Donna* och *The dean and I*, men även obskyra inledningsspåret *Johnny don't do it*, som i Kalles version naturligtvis blev *Jonnie, va gör du!*



Igår fyllde min mormor 94 år men vi firade hennes dag redan i söndags! 😊

Foto: Gun Kronström