

## ***Trelleborg fredagen den 12 oktober 2012***

**Så kom den** då, den första nattfrost och tog oss med brallorna nere, precis som förra året och precis som alla andra år! För var fanns isskrapan precis just då när man behövde den...?

**Någon Brittssommar** att tala om blev det heller inte trots att solen lyste på oss förra söndagen. En sol som går upp först 07:34 och ner redan 18:18... Vi går mot mörkare tider!

**Mörka tider** är det även i *Syrien* och de bilder som kablades ut måndags kväll av tv4-nyheterna med tortyr och övervåld var något av det ruggigaste jag sett! Är det för att samma saker händer bakom kulisserna i de förklädda diktaturstaterna Ryssland och Kina som dessa länder lagt in sitt veto mot den Syrienresolution som FN:s Säkerhetsråd tagit fram...?

**Mörkt såg det** även ut att vara på Kameruns avbytarbänk, enligt *Arne Hegerfors*, när Sverige mötte dem i VM-gruppspellet i USA 1994. Det gick hem i stugorna men när den tidigare tv-sportkollegan *Bosse Hansson* sa ordet *svarting* i samband med webbradiosändningen från Råsunda då AIK mötte Gefle blev det rejält liv i luckan och AIK beslutade snabbt att porta Hansson. Tänk om man vart lika snabba på att porta alla huliganer på samma arena...

**Ikväll spelar Sverige** VM-kval mot *Färöarna* på bortaplan. Färöarna ligger i Nordatlanten strax norr om de brittiska öarna, är i storlek som Öland och har en befolkning som bara är några tusen fler än Trelleborgs Kommun i antal. Det borde alltså vara upplagt för kattens lek med råtta, men av erfarenhet vet vi att Sverige för det mesta har svårt när man möter lilleputtländer! Målvakten *Andreas Isaksson* gör sin 100:e landskamp ikväll och kan han bara hålla tätt bakåt så bör väl en och annan boll till sist trilla in i motståndarmålet. På tisdag lär det dock bli betydligt tuffare då det är Tyskland som står för motståndet nere i Berlin!

**Isak är lika** given som förstemålvakt i landslaget som i sitt nya klubbtag, turkiska Kasimpasa och passerade dessutom 31 år den gångna veckan! Han delar faktiskt födelsedag med självaste *Zlatan Ibrahimovic* som i söndags visade storform med två drömmål under bara några minuter för sitt PSG, men som endast nådde 2-2 i toppmötet mot Olympic Marseille.

**Samma slutresultat** blev det i *El Clásico* där de två titanerna Lionel Messi och Cristiano Ronaldo briljerade med vardera två mål och bäddade för den fortsatta tvekampen om *FIFA Ballon d'Or* 2012. Det prestigefyllda priset har delats ut sen 1956 och gick från början till Europas bästa fotbollsspelare, idag gäller det istället världens bästa spelare. Messi har vunnit priset 2009-11 och högaktuell att bli den förste någonsin att vinna det fyra gånger!

**Den gamle landslagshjälten** *Björn Andersson* vann Europacupen (dåtidens Champions League) med Bayern München 1975 och i en oerhört intressant intervju i det nya numret av *Offside* berättar han om sin tid som elitfotbollsspelare och hur han nästan tränade ihjäl sig!

**Chansen för TFF** som elitklubb ljusnade betänkligt efter 3-0 i derbyt mot Henke Larssons Landskrona BoIS och kan man bara fortsätta surfandet på den positiva vågen så ska väl Falkenberg, Hammarby och Degerfors inte vara helt omöjliga att ta poäng emot. Det kändes även positivt att höra att *Mattias Kronvall* blir kvar som klubbdirektör, han är en frisk fläkt!

**Friska vindar** och regn dominerade då småklubbsfotbollen avslutades på Söderslätt förra helgen. Vi fick två seriesegrare i Behar och Lilla Beddinge och för Gylles del så avslutades den annars så mediokra säsongen med en vinst över jumbolaget Klagstorp med 3-1. Nu väntar kval för några av lagen medan andra får invänta och se om man finns med på de nomineringar som Sigge Hansson gjort inför *Söderslättis Fotbollsgala* den 27 oktober...

**Att Benny Hult** skulle bli nominerad och vara kvar bland de tolv finalisterna i *X-factor* är bara det en oerhörd framgång, men efter att i fredags ha sett honom göra en version av *Wild horses* som fullständigt slaktade upphovsmännen i Rolling Stones, så förstår jag att resan mot toppen bara börjat. Den fortsätter dessutom kl. 20.00 i kväll i tv4 då vi håller på BENNNNNYYYY!

**Tv-kvällen avslutas förslagsvis** med *Skavlan* i SVT 1 kl. 22.00 som har Ulf Lundell och Camilla Henemark som intressanta gäster! En kung och en älskarinna till en kung...

**Tror ni förresten** att Camillas nya bok *Adjö det ljuva livet* står på Kungens önskelista till jul? **Visserligen har jag** haft ett par fotomontage som reklam inför min Music Quiz på Tre Lyktor men det är knappast i närheten av den nya kungabild som *Elisabeth Ohlson Wallin* nu ställer ut och som upprört Drottning Silvia, som på bilden tvättar golvet rent från hakkors...

**Riktigt lika elak** var inte jag i onsdags trots att Ulf Elfving's huvud hängde lite överallt på krogen, när vi firade 30:e upplagan av Music Quiz med temat *Svensktoppen 50 år!* Inte mindre än 82 tävlingssugna uppdelade i 32 lag fanns på plats för att konstatera att lag *Elfvingz* med Niklas, Jan-Inge och Calle kunde mest om Svensktoppen och tog hem guldmedaljerna med hela 77,5 poäng av 85 möjliga! Laget med det så smakfulla namnet *Fin o naken* fick silver, men för den förhandstippade favoriten *Per Saurow* blev guldet, om inte till sand så i alla fall bara till ett brons... Poängsnittet för kvällen hamnade på fantastiska 61,5 poäng!

**Även Beatles allra** första singel firade 50-års jubileum förra fredagen. Den 5 oktober 1962 gavs nämligen *Love me do* ut i Storbritannien på EMI-etiketten Parlophone och kom som högst upp på 17:e plats på den engelska topplistan. Låten skrevs troligen redan 1958 och var faktiskt en av de första låtar som John Lennon och Paul McCartney skrev tillsammans.

**Inte mindre än** nio Beatles-låtar finns faktiskt med bland de 500 rockklassikerna, som sen den 7 maj 2011 presenterats på Facebook i konceptet *Hard Rock Krona – The best of Classic Rock*, och igår var dags för låt nummer 500! Sammanlagt har låtarna haft nästan 6 300 likes!!

**Facebook är för** övrigt uppe i 1 miljard användare nu och enligt företaget har användarna sammantaget tryckt på "gilla" 1 130 miljarder gånger, lagt upp 219 miljarder fotografier och checkat in på olika ställen 17 miljarder gånger. Facebook-aktien går väl inte riktigt lika bra...

**Hur många som** gillar *Yo Man* vet jag inte, men tydligt är i alla fall att Svenska Akademin gillar honom och så pass mycket att kinesen i år får ta emot *Nobelpriset i litteratur*. Själv har aldrig hört talas om honom och jag får medhåll av närmare 90 % enligt enkäter på nätet.

**Till sist:** Igår dog *Hasse Tellemar*, radiorösten som många av oss minns från vår uppväxt på 70-talet och *Ring så spelar vi* på lördagsmorgonen. Hasse blev 88 år gammal.

**Allra sist:** I år är det inte mindre än 33 år sen jag gick ut nionde klass på *Liljeborgsskolan* och på lördag firar ett 15-tal kända ansikten från åren 1970-79 detta tillsammans!

#### Tre Svensktoppsfavoriter 1962-2012:

- *Claes-Göran Hederström – Det börjar verka kärlek, banne mej (1968)*
- *Ulf Lundell – Snön faller och vi med den (1978)*
- *Mikael Rickfors – Vingar (1988)*



Klass 7H på Liljeborgsskolan 1976! I morgon är det klassträff!