

Trelleborg fredagen den 5 oktober 2012

Med oktober månad är även hösten här på riktigt och då återstår det att se om vi får någon *Brittsommar* lagom till helgen, då det är just Britt (Birgitta) som har namnsdag på söndag!

Under vår tionde månad uppmärksammas Kampen mot bröstcancer, Kanelbullens dag (igår), Halloween samt att det är den månad då ölen flödar som mest nere i Tyskland...

Dessutom är det årets längsta månad eftersom vi återgår till normaltid och på så vis får en timme extra den sista söndagen i oktober månad!

Även de flesta svenska fotbollsserier avslutas under oktober, om man nu bortser från Allsvenskan och Superettan som håller på en vecka in i november. *Gylle AIF* avslutar mot Klagstorp borta på söndag, ett lag som haft en oerhört tung säsong. Under 21 omgångar har man bara lyckats ta en enda poäng och minus 60 i målskillnad! Därför hoppas jag verkligen att Rickard och Ola kan mobilisera både folk och kraft och avsluta året på ett värdigt sätt!

I år är det 40 år sen som jag som 9-åring första gången beträdde *Gylle Stadion* som på den tiden hette Gylle IP och som då styrdes med järnhand av de två ikonerna Folke Bergström och Heino Mårtensson. Idag kan jag blicka tillbaka på drygt 500 matcher varav 236 i A-laget, 29 mål och 20 år i styrelsen med merparten av dem som sekreterare. Men även på en skriven jubileumsbok, massor av både glada och lite tristare minnen (som tre knäoperationer) från 40 år i fotbollens och Gylle AIF:s tjänst. Laget som för alltid kommer att vara närmst mitt hjärta!

Tillsammans med just Gylle och Trelleborgs Allehanda är jag med och arrangerar även årets upplaga av *Södersläotts Fotbollsgala* som går av stapeln den 27 oktober. Själv kommer jag att vara konferencier och hålla i den Fotbolls Quiz där vinnaren får en fotbollsresa värd 8 000 kr!

TFF är den enda Trelleborgsklubben som inte är inbjuden till galan, eftersom de inte räknas som småklubb (division 3-7). Den elitlicens man idag innehar hänger dock på en skör tråd, för efter ett nytt debacle med 0-4 mot Brommapojkarna på *Vångavallen* i tisdags så är Umeå på nedflyttningsplats bara ett enda mål efter med fyra omgångar kvar att spela. TFF hade inte en enda rejäl målchans under matchen och publiksiffran på 1 011 åskådare skvallrar kanske om att även den blå elvan var åskådare, i alla fall under den riktigt usla första halvleken!

I en magnifik första halvlek gav oss John Miles tillsammans med Il Novecento Symphony Orchestra en underbar version av låten *Music*, Sen körde *Night on the Proms* rakt ner i diket efter att Art Garfunkel ställt in sin medverkan för kvällen. Ingen skugga ska falla över de övriga artisterna Anastacia, Sarah Dawn Finer och Tony Henry, men med tanke på att parkettbiljetterna på Malmö Arena kostade 750 spänn vill jag nog hellre uppleva när Art Garfunkel sjunger *Bright eyes*, *Scarborough Fair*, *Bridge over troubled water* och *The Sound of silence* än när Måns Zelmerlöw drar Hasse Anderssons *Änglahund!!* Det ryktas om att Art Garfunkel drabbades av röstproblem... Är det därför ingen hörde ifrån honom tro?

Jag var klart irriterad över Garfunkels frånvaro men långt ifrån lika förbannad som Ulf Lundell verkar vara på den nya dubbel-cd som släpptes i veckan. Med låtar som *Jag kan inte andas här längre*, *Skiten vinner*, *Eld i berget* och *Exil* känns plattans titel *Rent förbannad* väldigt träffande! Den 18 november står Ulf Lundell på scenen i Malmö Konserthus!

Även Peter LeMarc är tillbaka och hans nya cd *Svag doft av skymning* är klart färgad av den cancersjukdom som drabbade honom för drygt två år sen och har ett genomgående tema av förlust, sorg, saknad och acceptans. Deluxe-versionen innehåller dessutom en exklusiv fyrspårs EP och en DVD med dokumentär om uppkomsten av just *Svag doft av skymning*.

Jerry Williams och Thorleifs lägger artistlivet på hyllan efter lång och trogen tjänst och i båda fallen handlar det om en 50-årig karriär som startade redan 1962, fantastiskt!

Just den 13 oktober 1962 sändes Svensktoppen för första gången som ett inslag i Sveriges Radio P1 och programmet Svensklördag. Svensktoppen uppmärksammas redan på onsdag den 10 oktober i Music Quiz på Tre Lyktor då temat för kvällen just är *Svensktoppen 50 år!*

Tio dagar senare, den 20 oktober, är det premiär för *Sport Quiz* på just nämnda restaurang...

Lennart Hyland brukar rankas som sportreferatens fader, men var även den som tog formatet talkshow till våra svenska tv-soffor, genom sin i onsdags 50-årsjubilerande Hörna. David Hellenius har tagit formatet ett steg till och på söndag är det premiär för den tredje säsongen av *Hellenius Hörna* med gäster som Lena Olin och Victoria Silvstedt.

Halvtimmen tidigare har även den tredje säsongen av succéserien *Solsidan* premiär med Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Josephine Bornebusch och Henrik Dorsin i huvudrollerna. Snacka om att det finns stora förväntningar inför säsongstarten!!

Söndagskvällen avslutas med giganternas kamp i *El Clásico* där Barcelona tar emot Real Madrid på Camp Nou. Om man räknar samtliga tävlingsmatcher genom åren har Real Madrid 87 vinster mot 86 för Barca och när lagen möttes i våras vann Madrid med 2-1... i Barcelona!

Redan på fredag är det premiär för direktsändningarna i *X-factor* där Benny Hult från Minnesberg har trotsat sin scenskräck och finns med bland de tolv finalisterna! Starkt jobbat!!

Till sist: Vad kallar man en trasig Iphone? Jo *Applepaj!*

Allra sist: IKEA = Inga Kvinnor Existerar Alls *eller* Idiotisk Katalog Erkänner Arabregler!

Tre klassiska rockplattor från 1972 som blivit milstolpar:

- *Deep Purple – Made in Japan*
- *Rolling Stones – Exile on main street*
- *David Bowie – The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars*



Så här minns nog de flesta mig i Gylle AIF:s blå dress, som jag spelade i 1972-2004!
En hårdför mittback i vågrät ställning som till sist ägde en hel kortlek full av röda och gula...