

Trelleborg fredagen den 31 augusti 2012

Det blev ett nästan perfekt marknadsväder under *Palmfestivalen* den gångna helgen. Varken för mycket sol eller värme och med endast några mindre skurar under lördagen. Trelleborg klarade sig även ganska helskinnade från det åskoväder som svepte in över Skåne med hagel och blixtar och som gjorde en del abonnenter strömlösa i byarna kring Anderslöv och Skurup.

Den 37:e festivalen bjöd på det mesta från sockervadd, tivoli och karuseller till festivalkorv, gräddbullar och öl och från festivalkommittén kunde man räkna in närmare 100 000 besökare. Under fredagskvällen kändes det nästan som om samtliga av dessa befann sig i festivaltältet för att se och höra *Perikles*, medan det under lördagen blev en stor publikflopp när *Wizex* stod för underhållningen. Jag tror inte att trelleborgarna är villiga att betala tvåhundra spänn för att se ett avdankat dansband när man redan betalat tvåhundra femtio dagen innan...

Desto roligare då att kunna konstatera att finalen av *It takes 2* satte publikrekord för åttonde året, där det strax innan kl.15 inte gick att uppbringa den minsta sittplats i tältet. Vår artist *Tone Norum* var dessutom precis så underbar att jobba med som jag bara hade vågat hoppas på och att hon gick hem hos publiken gick inte applåderna att ta miste på efter låtarna!

Lag Baccarudas med Niklas och Lasse var totalt överlägsna i både semi- och final och tog sin tredje raka seger och därmed blev pokalen deras för gott. Niklas i sin tur vann för hela sjätte gången på åtta år och nu är hans tid på ön... eh i tävlingen över. (*Jävla Robinson!*)

Att gå från att likna *Magnus Ugglå* till *Bono* i U2 tar jag dessutom som en komplimang! ☺

Men... att det bara skulle ha sålts 10 000 öl och 1 000 glas vin samtidigt som det delats ut 11 000 glas vatten under tre dagars festivalmaraton tror jag inte ett skit på! Någon ljuger!

Det verkar annars ha varit en ovanligt stökig festival med bråk, misshandel, anmälningar om sexuella trakasserier och en våldtäkt. Annat var det 1999 när jag satt där helt ensam i häktet på polisstationen efter att ha kommit i schism med några riktigt provocerande ordningsvakter, det var på den tiden då det extremt lilla öltältet även låg i Stadsparken...

Ett artistliv om narkotikamissbruk, homosexualitet och HIV speglar en självbiografi som kom ut i veckan. Efter *Ozzy Osbourne* och *Keith Richards* är det nu *Alcazars Andreas Lundstedt* som har skrivit *Mitt positiva liv*, en berättelse om hur det är att leva med den dödliga sjukdomen sen tio år tillbaka och hur den faktiskt förändrat hans liv positivt!

Även Jonas Gardell har i dagarna gett ut en bok som handlar om när världen drabbades av aids, där den första delen heter *Kärleken* i trilogin *Torka aldrig tårar utan handskar*. Det är en skakande berättelse om ett dåligt upplyst Sverige i början av 80-talet, då homosexualitet fortfarande sågs som både brottsligt, äckligt och sjukligt och då bögar dog som flugor.

Någon självbiografi kommer ni troligtvis aldrig att få se från mig, men samtidigt så har jag ju delgivit mina tankar och funderingar gällande det mesta mellan himmel och jord, i inte mindre än 166 krönikor under drygt tre års tid. Jag har dock sällan tänkt på hur många som följer mina alster, men nu vet jag. Statistiken visar att antalet kontinuerliga besökare på sidan ligger på över tusen personer! Tack alla läsare, det är ni som inspirerar mig till detta!!!

Inspiration är dock något som verkar saknas hos TFF-spelarna, som i måndags återvände hem från Värnamo efter en pinsam 3-0 förlust mot jumbon. Redan vid Vångavallen möttes man av banderoller som uppmanade om att agera och att klubbens framtid står på spel. Med tanke på att TFF för två år sen slutade femma i Allsvenskan är detta ren och skär katastrof. Publikisiffrorna i år är halverade och man har hittills ett snitt på 1 445 åskådare. Tyvärr är det bara att konstatera att TFF i dagsläget inte har en produkt att presentera som trelleborgarna varken tycker är prisvärd eller intressant nog för att komma att se. På söndag väntar en ny ödesmatch då Assyriska står på menyn. Kan vi hoppas att spelarna käkar lite taggtråd innan?

Veckans citat I: - *De ska bara ägna sig åt att spela så sköter vi andra denna fråga.* Ulf Bingsgård – Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Trelleborg svarar i TA.

Skisser på den nya arena som Trelleborgs Kommun vill bygga presenterades i veckan. Direkt blev det diskussioner och då gällande underlaget. Kommunen med Ulf Bingsgård i spetsen vill se ett konstgräs anlagt medan andra politiker och spelarna själva vill ha kvar det riktiga gräset. Ja fortsättning lär följa... om det inte blir division ett 2013 vill säga.

För Gylle som redan har ett Stadion väntar V Ingelstad på lördag. Ett mindre inspirerat Gylle i ingenmansland mot ett lag som slåss för överlevnad, det kan säkert bli spännande!

Veckans citat II: - *Jag är obesegrad i Glasgow och har dessutom aldrig varit med att släppa in något mål där! Vi har vårt livs chans!!* Åge Hareide HIF-tränare, inför matchen mot Celtic. Jo tjena, jag är också obesegrad i Glasgow och troligtvis är även Neil Armstrong det...

Klockan 02.56 den 21 juli 1969 steg Neil Armstrong som första människa ner på månens yta med orden: *One small step for man, one giant leap for mankind.* Några timmar tidigare hade han och Edwin Buzz Aldrin parkerat månlandaren från Apollo 11 med orden *The Eagle has landed.* Armstrong genomgick en hjärtoperation tidigare under månaden och avled i lördags av komplikationer från operationen. Den amerikanske hjälten blev 82 år gammal.

Till sist: Jag blir inte klok på om *Pekboken för lite finare barn* (159:- på Bokus) är ett skämt eller på allvar. Med uttryck som *Spååårtbiil*, *Champaaanj* och *Skaaaljjuur* känns det nästan som om Mike Higgins från *Hipp Hipp* med Anders Jansson och Johan Wester ligger bakom...

Tre lysande självbiografier som jag läst de senaste två åren:

- **Eric Clapton – Clapton Självbiografen** – Boken från 2010 är den mest gripande rockbiografi jag läst, inte minst när den 4-årige sonen *Conor* faller ut från 53:e vån...
- **Ozzy Osbourne – Jag är Ozzy** – Avskalad och själutlämnande som få biografier, men hur fasen minns han alla detaljer egentligen, han som egentligen borde vara död...
- **Robert Gustafsson – Från vaggan till deadline** – Sveriges roligaste man som hypokondriker och work-a-holic med raketfart rakt in i den berömda väggen!



Förra söndagen var jag på hemvänderträff i Hammarlöv där jag bodde somrarna 1969-72, jag blev då hämtad av min kompis från den här tiden, i hans **Ferrari 458 Italia!!**

Med 570 hästar under huven fick jag mig en åktur som jag sent kommer att glömma!!

Maxfarten för bilen är 325 km/h och den gör 0-100 på 3,4 sekunder...

Foto: Helene Löw