

## *Trelleborg fredagen den 10 februari 2012*

**Efter några kylslagna** veckor kom snön till sist även till de sydligaste trakterna av landet och pudrade rejält under några timmar under torsdagsförmiddagen. Snön ihop med den friska nordvästanvinden skapade ett mindre kaos med avåkningar och kollisioner på många håll och visst är det märkligt att alla bilister blir lika överraskade varje gång!

**Statsminister Fredrik Reinfeldt** hamnade även han i ordentligt i blåsväder i veckan efter sitt utspel om att flytta pensionsåldern till 75 år. Jag kan förstå om en del folk blir upprörda men han öppnade ju bara möjligheten för de som vill jobba efter 65. Med tanke på hur vårt nuvarande pensionssystem är uppbyggt och på att vi blir allt friskare och äldre så är tanken inte så fel som den från början kan tyckas. Problemet är nog istället att förslaget kommer från någon som kan gå i pension vid 50-års ålder och sen kan leva gott resten av sin ålderdom...

**Medlemmarna i den** klassiska hårdrocksgruppen *Black Sabbath* är alla födda 1948-49 men har nog levt betydligt hårdare än en genomsnittsarbetare i samma ålder. Därför är det kanske ringa förvånande att sommarens återföreningsturné och platta nu är mer oviss än någonsin. Först fick gitarristen *Tony Iommi* diagnosen lymfom (cancer i det lymfatiska systemet) och i veckan hoppade trummisen *Bill Ward* av efter en kontraktstvist. Att bandets sångare och mörkrets egen furste *Ozzy Osbourne* över huvudtaget lever är dock en helt annan historia...

**Förra veckans avsnitt** av *Hårdrockens historia* sammanträffade helt perfekt med K Specials reportage om tidningen *Okej* – 80-talets största poptidning. Pudelrock eller Glam Metal var ett fenomen inom hårdrockshistorien som varade 1983-89 och födde mängder av grupper inom formen för dålig smak i Mötley Crüe, Poison, Cinderella, White Lion, Van Halen, Bon Jovi, Europe och inte minst amerikanska W.A.S.P. De hamnade till och med under Siwert Öholms lupp i debattprogrammet *Svar direkt* 1984, då han ville förbjuda gruppen som under sina konserter kastade rått kött på publiken! Nu 28 år senare så känns det hela ganska löjligt ändå.

**I tisdags visade** SVT dessutom första avsnittet av *Låtarna som ändrade musiken* där Josephine Forsman från Sahara Hotnights tog oss med till New York för att träffa pionjärerna inom disco, punk och rap, vars artister ni hittar i listan nedan. Efter bara en halvtimme av programserien längtar jag redan till nästa tisdag, då Josephine ska ta oss till Birmingham!

**Men redan på** måndag är det dags för årets *Grammisgala* och storfavorit där är Veronica Maggio med inte mindre än sju nomineringar, för bland annat Årets album och Årets artist. Kvinnlig fågning finns även bland de övriga nominerade i form av Anna Ternheim, Lykke Li och Melissa Horn. I kategorin Årets rock håller jag dock mina tummar för Eldkvarn!

**Just Eldkvarn har** uppträtt i kyrkan i Trelleborg både 2002 och 2008 och snart är det dags för en ny bekantskap i samma kyrka. Johnny Cash vet alla vem det är, men *Tommy Cash* är det nog färre som hört talas om. *The man in black* har nämligen en åtta år yngre bror som åker runt och hyllar sin hädangångne storebror lagom till denne skulle ha fyllt 80 år den 26 februari. Han anländer till Trelleborg och uppträder i St Nicolai den 11 mars. Biljetterna kostar 220-475 spänn och för det dyrare priset får man även Vip-kort och kan mingla med den okände brodern. Själv anser jag att detta endast handlar om just... *cash!*

**Det är inte** utan att man får klara associationer till *Hans-Erik Dyvik Husby* som efter sin huvudroll i filmen om Cornelis åkte land och rike runt med sin gitarr och slog mynt av att sjunga och spela Cornelis Vreeswijks låtskatt, trots att det stundtals lät riktigt illa.

**Nu inväntar vi** med spänning att se om *Göran Hendrix*, hittills okänd bror till Jimi, dyker upp på Kulturhuset i Trelleborg lagom till den 27 november då Jimi Hendrix skulle fyllt 70, och kanske har han med sig små platsflaskor med symaskinsolja, av märket Monterey'67, som han säljer för 475 kronor ihop med en ask tändstickor...

**Groteskt kanske, men** knappast i samma dignitet som det *Anders Behring Breivik* visade upp i rättssalen under häktningsförhandlingarna. Breivik som har minst 77 liv på sitt samvete efter dådet den 22 juli, begärde att bli frisläppt och ville även tilldelas krigskorset av den norske

kungen. Måtte den dåren låsas in någonstans för tid och evighet och aldrig någonsin komma på fri fot igen! Undrar bara hur många fler av hans sort som finns därute i full frihet...?

**Thorsten Flink i full frihet** fick vi i lördags när hans låt *Jag reser mig igen* gick till andra chansen. Innan kvällen var över hann Flink dock med ett skamgrepp på den 21-åriga programledaren Gina Dirawi i direktsändning, något han kallade för en *Thorstenkram*...

**Kvällens vinnare blev** Loreen och Dead by April med låtarna *Euphoria* och *Mystery*. När det gäller de sistnämnda är det definitivt första gången någon *growlar* i en Melodifestivalfinal. I morgon går den andra deltävlingen i Göteborg, som i startfältet känns väldigt snäll med namn som Sonja Aldén, Andreas Lundstedt, Timoteij och debutanten Thomas Di Leva...

**Debut är det** även för *Kontoret* där Ove Sundberg är chef. I en spin-off på populära *Solsidan* ser vi seriens mest enerverande man, spelad av Henrik Dorsin, i speedad vardagsmiljö. Serien har brittiska *The Office* som förlaga och premiärvisas i tv4 kl. 20.00 på söndag kväll.

**Om Zlatan var** speedad i matchen mot Napoli vet jag inte. Men faktum är att hans dumheter kan kosta Milan seriesegern. Den här gången var det en örfil mot Napolis *Salvatore Aronica* som renderade ett rött kort och en tre matchers avstängning (som troligen blir två), men det känns så oerhört onödigt och just därför kommer han ALDRIG heller att bli världens bäste!

**Humöret verkar han** ha fått efter sin tränare *Fabio Capello* sen tiden i Juventus och i onsdags hoppade samme Capello av som Englands förbundskapten efter en tvist. Med endast 118 dagar kvar till EM står alltså fotbollens hemland utan någon ledare!

**Till sist:** Det kändes lite undanskymt men faktum är att Sveriges vändning från 2-4 till 5-4 mot Ryssland i VM-finalen i bandy faktiskt var en bragd, som gav Sverige sitt 11:e VM-guld!

#### **Låtarna som ändrade musiken (ur tv-programmet med samma namn i tisdags):**

- *Never can say goodbye* – *Gloria Gaynor* lanserade 1974 den första discohiten, men vad jag inte visste var att den faktiskt var en cover på Jackson 5:s låt från 1971.
- *Blitzkrieg bop* – Första punklåten var 2,12 lång och skrevs av Tommy och Dee Dee Ramone till *The Ramones* debutplatta *Ramones*, släppt i april 1976.
- *Rapper's Delight* – Första gången som ordet hiphop finns med i en låt var när *Sugar Hill Gang* släppte den första raplåten i november 1979.



3.12 in i tv-programmet om tidningen *Okej* dök *Hans Hatwig* och *Gene Simmons* upp med en sida tagen ur **Poster nr 8 – 1975**, och figuren med öppen jeansjacka allra längst ned i bilden är faktiskt jag som sminkad 12-årig *Kiss-lookalike*! ☺