

Trelleborg fredagen den 27 januari 2012

Så kom då vintervädret ändå till sist och även om inte snön lagt sig än så stannade i alla fall minusgraderna kvar här i södra Sverige under den gångna veckan. Nu har vi snart klarat tre vintermånader utan snö och det är bara 54 dagar kvar till vårdagjämningen, så håll ut!

Ut i kylan åkte som väntat även Socialdemokraternas partiledare *Håkan Juholt*. Under endast 303 dagar vid makten hamnade politiken fullständigt i skymundan och hans tid kommer nog mest att bli ihågkommen för tvärsäkra påståenden som togs tillbaka (att göra en Juholtare) och de 160 000 kronor som fick återbetalas till Riksdagen efter oriktiga uppgifter för hyresbidrag. Aldrig förr har någon hostat upp så många grodor, trasslat in sig i uttalanden och farit med osanning så många gånger under så kort tid. Ett svårslaget rekord, precis som väljarsiffrorna som sjunkit från 27,8 %, när Juholt valdes, till onsdagens 22,9 %, det sämsta någonsin!

En sak hade dock Juholt helt rätt i och det var uttalandet när han fick veta att han var en av dem som valberedningen funderade på: – *Oj. De är inte kloka! Absolut inte! Absolut inte! Jag är inte en sådan person. Jag är alldeles för yvig, ostrukturerad. Jag har inte en personlighet som passar för ett sådant ledande uppdrag.* Han visste nog inte ens själv hur rätt han hade...

Redan idag bör där komma ett besked om vem som tar över efter Juholt och enligt media så är Metallbasen *Stefan Löfven* högaktuell till posten. Om nu inte *Margot Wallström* gör en helomvändning, för som vi vet betyder ju inte ett nej att det är ett nej inom politiken.

Den nya kanalen *Tv4 News* fick med andra ord en smakstart när man i veckan startade sina sändningar. Frågan är bara om det verkligen finns så mycket nyheter så att man behöver sända dygnet runt. Man vet ju bara hur urvattnat *CNN* och *BBC News* blir när man är utomlands...

För precis ett år sen var jag i Egypten och det var genom just dessa kanaler som man kunde följa det som skulle komma att kallas för arabvåren. Vi landade nämligen i *Hurghada* samma dag som revolutionen startade på *Tahrirtorget* och som 18 dagar senare hade fått presidenten och diktatorn *Hosni Mubarak* att avgå från sin post. Under åtta dagar följde vi dramat från poolen med svalkande drinkar. Det kändes emellanåt nästan som om vi var med i en film!

Den fjärde filmen i genren *Mission Impossible* har premiär idag och har fått undertiteln *The Ghost Protocol*. Som vanligt ser vi Tom Cruise i huvudrollen men han har även fått sällskap av Sveriges nya filmstjärna Mikael Nyqvist som spelar skurken Kurt Hendricks.

Någon Oscar blir det kanske inte för Nyqvist för just den rollen, men vi har ju andra stjärnor på den internationella scenen. Max von Sydow blev i veckan nominerad till Bästa manliga huvudroll för sin insats i filmen *Extremely loud and incredibly close*. Dessutom nominerades Tomas Alfredsons film *Tinker, tailor, soldier, spy* i flera kategorier samt Rooney Mara för sin roll som Lisbeth Salander i den amerikanska versionen av Stieg Larssons Millenniumtrilogi.

Vår egen Oscarsutdelning, *Guldbaggegalan* kändes lite fattig i måndags och det var väl inte förrän *Sven-Bertil Taube* 77 år och *Inga Landgré* 85 år hyllades med stående ovationer som man fick lite galastämning på Cirkus. Lite kul i sammanhanget är att just Inga Landgré, som fick Hedersbaggen, faktiskt även har en roll i just *The girl with the dragon tattoo!*

Årets film blev *Apflickorna*, den ska bli spännande att se när den kommer på DVD.

Hoppas bara den inte är lika apdålig som den nya versionen av *Apornas Planet (r)evolution!*

Tyvärr känns det som om återföreningen av Van Halen med David Lee Roth på sång är i samma klass. Albumet *A different kind of truth* släpps den 7 februari och redan i smakprovet *Tattoo* låter det som meningslös gubbrock utan känsla, där man skjuter sig själv i foten!

Ja det är inte lätt att bli gammal! Själv märkte jag av det när jag såg att *Kapten Röd* och *Den Svenska Björnstammen* fick Guldmicken i P3-guld. Vem i hela friden det nu är...?

Det är kanske inte så många som känner till namnet Per Odeltorp heller. Men om man säger *Stig Vig* så vet alla som lyssnade på musik runt för 35 år sen vem som menas. Stig var sångare i *Dag Vag* och avled natten till måndag i sitt hem efter en längre tids sjukdom 63 år gammal.

Tio år äldre blev bluessångerskan *Etta James* som somnade in i fredags i sviterna av sin leukemi. Etta blev mest känd genom sin tolkning av Glen Millers *At last* från 1961.

Det svenska handbollslandslaget har inte avlidit även om det kanske kändes så efter att Polen tagit in en 11-målsledning med 20-9 i paus till oavgjort 29 lika. EM-turneringen tog därmed också hastigt och olustigt slut för svenskarna som till sist hamnade på 12:e plats.

Ishockeymålvakten Peter Åslin som avled förra veckan fick även han ett abrupt slut på sin landslagskarriär. Efter att ha blivit skadad vid VM 1993 i München gav han sig ut på en runda i stadens nattliv och festade så hårt att han fick köras runt i en rullstol. Förbundskapten Curre Lundmark skickade hem Åslin som därmed var avpolletterad för landslaget för gott.

Till sist: Jag borde kanske ha vetat bättre än att handla en platt-tv på ICA. Visserligen skulle jag bara ha den till kontoret men det hade ju varit betydligt roligare om man verkligen kunde få in tv4 också på den! Men så lärde man sig nåt nytt och det är ju aldrig fel.

Tre popklassiker signerade Dag Vag:

- **Popitop** – Vem minns inte duetten med Gyllene Tider i Måndagsbörsen 1981 när låtens upphovsman Thore Skogman helt plötsligt också dök upp!
- **Musik** – Singel från andra studiolattan *Palsternacka* 1980.
- **Du får aldrig nog** – Från comebackplattan *Helq* 1989.



I tisdags var det premiär för TFF:s Företagsmässa. 70 företag ställde ut och däribland En Krona som visade upp några av sina alster på canvasduk.