

Trelleborg fredagen den 23 december

Idag är det Lillejulafton eller dagen före *Dopparedan*, som Julafton också kallas. Just ordet dopparedagen är en kvarleva från gamla tider då man samlades kring en gryta med det spad man kokat skinkan i som man doppade bröd i och åt. I modern tid blev detta dopp i grytan.

Den 23 december var också den dag som folk förr i tiden var renast på, eftersom den i folkmun även kallades för *den stora tvagaredagen* med det stora julbadet!

En som verkligen behövt ett bad innan den tas in i huset är julgranen. En studie visar att det nämligen finns mellan 10 000 och 30 000 småkryp och upptill 400 arter av såväl spindlar som skalbaggar, nyckelpigor och olika sorters löss, till detta kommer tusentals insektsägg. Så den som vill ha ett husdjur i julklapp kan lika gärna köpa en gran och få alla dessa på köpet!

Redan på 1400-talet fanns *Weihnachtsbaum* eller *Tannenbaum* i Tyskland, medan den första svenska julgranen finns dokumenterad först 1741, men då bara på de finare godsens och herrgårdarna. I början av 1900-talet hade seden spridit sig till allmänheten och granen dekorerades med frukt, konfekt och levande ljus, sen stod den så grön och grann i stugan!

Grön och grann blir även årets jul trots att de första små snöflingorna för säsongen föll i onsdags morse. Jag kan fortfarande få ångest när jag tänker på snökaoset förra året och som kom precis lagom vid vår flytt till Lodvägen. Ett tag hade vi tre hus att skotta fram men bara två snöskyfflar. Även julen 2009 var delvis vit men knappast dryckesmässigt...

För till jul ska det vara alla de goda drycker som hör julen till och inte bara glögg, precis så som Kenneth Ålborg framställer det hela i den numera klassiska sketchen *Inte bara glögg* med Jan Rippe från Galenskaparna. En annan julklassiker är Johan Ulvesson som Tomten i filmen *Ogifta par* från 1997. När jag såg filmen med just den sekvensen på bio skrattade jag så att jag inte fick luft... För er som glömt, kolla på: <http://www.youtube.com/watch?v=uhXcKuy4LaI> Men *Tomten är far till alla barnen* går ju inte heller av för hackor...

Att Jultomten skulle vara från Finspång var något som bara de på Statistiska Centralbyrån kunde räknat ut, och det gjorde man. Tänk vad lite vissa företag har att göra innan jul...

När det gäller tomtar så dog den störste av dem i lördags. Nordkoreas diktator sen 1994, *Kim Jong-Il* blev 69 år och sägs ha gjort en riktig rekordrunda när landets första golfbana öppnades samma år. Kim hade aldrig spelat golf innan, men gjorde tydligen väldigt bra ifrån sig. Totalt blev det 38 under par och 11 hole-in-one under premiärrundan! Oslagbart även i sagovärlden!

Sagan om Stig-Helmer går mot sitt slut och på själva juldagen har *The Stig-Helmer story* premiär. I den sjätte och sista filmen får vi följa Lasse Åbergs alter ego från uppväxten på 50-talet och genom hans unga vuxentid, innan alla sällskapsresor.

På juldagen har även *Stjärnorna på slottet* premiär och i det första avsnittet av fem får vi ta del av Kim Anderzons liv tillsammans med hennes adepter Louise Hoffsten, Johan Rabaeus Christer Lindarw och Johan Rheborg. Serien spelades in på *Görvälns Slott* som byggdes 1460.

Ripp off serie till *Stjärnorna på slottet* har varit tv4:s *Så mycket bättre*, skillnaden är väl att den sistnämnda varit just så mycket bättre. I lördags sändes sista delen för säsongen och redan nu jagar man namn till nästa säsong. Tv4:s mardrömsuppställning bör se ut så här: *Carola, Ulf Lundell, Christer Sjögren, Per Gessle, Leila K, Agnetha Fältskog* och *Yngwie Malmsteen!* Sju egon som nog inte har speciellt mycket gemensamt mer än yrket som artist och musiker.

En mardröm var det nog även för *Jon Bon Jovi* när ryktet om hans död nådde honom själva i veckan. För att dementera det hela skickade han ut en bild på sig själv med texten *Heaven looks a lot like New Jersey!* Men som någon ironiker sa; *Där går fler tåg!*

Tåget har dock redan gått när det gäller förtroendet till bankernas boräntor. Trots att *Stefan Ingves & Riksbanken* sänkte styrräntan till 1,75 % ligger bankerna kvar på sina rekordhög nivåer och det enda man sänkte var... sparräntan! *The botten is nådd* som Timbuktu sa...

Om man inte jobbar på *Carema Care* förstås, där finns lång väg kvar om man vill vinna spelet om hur mycket som kan sparas in på inkontinenshjälpmedel, förbrukningsartiklar och de äldres mat. Vad är nästa steg, att börsnotera polis, brandkår, sjukhus och ålderdomshem kanske...?

Som om inte allt detta elände skulle vara nog så har vi även vad man kallar för *arbetsgivarjul* i år och i mellandagarna jobbar statistiskt sätt sju av tio svenskar, eftersom klämdagarna är ovanligt få. Jag själv är en av dessa sju och kommer då att roa mig med att summera det gångna året i min årskrönika, som jag sen offentliggör nästa fredag, dagen innan Nyårsafton.

Till sist: Det positiva är att vi åter går mot ljusare tider! Igår klockan 06.30 inträffade *Vintersolståndet* och från den minuten började på nytt det norra halvklotet luta in mot solen.

Till allra sist: Jag önskar alla mina trogna läsare *En riktigt, riktigt... God Jul!* :)

Tre favoriter bland julens alla låtar:

- *Pogues & Kirsty MacColl – Fairytale of New York* – Modern julsaga från 1987.
- *Ulf Lundell – Av himlen sänd* – Julsingel från 1997 när Lundell inte var bitter...
- *Nat King Cole – Christmas song* – Originalen spelades in redan 1946, men det är stereoinspelningen under ledning av Ralph Carmichaels Orkester från 1961 som är den ultimata versionen!



Jag har oerhört svårt att förstå hur man kan påstå att *kungabilden* är manipulerad...

Montage: Cecilia Magnell – Pi Idé