

Trelleborg fredagen den 13 maj

Då var det på nytt *fredagen den 13:e*, något som infaller en till tre gånger varje år.

Det finns massor av skrönor varför den kallas för otursdagen. En av dem är från den nordiska mytologin och gäller Loke, som var ondskan personifierad. Han blev utan inbjudan till ett sällskap på tolv i Valhalla och orsakade därefter Balders död som just den trettonde gästen.

Rädsla för talet 13 kallas *Triskadefobi*, medan rädsla för just fredagen den 13:e kallas *Paraskevidekatriafobi*, och faktum är att fler olyckor faktiskt brukar äga rum fredagen den 13:e, kanske för att många jagar upp sig över själva datumet. Så ta det nu försiktigt idag!

Att leda barn- och ungdomsprogram i tv och testa positivt för narkotika har aldrig varit någon bra kombination! När det gäller *Ola Lindholms* nekande till brott tycker jag tyvärr att jag hört det förr, från både den ständige fyran Sven Nylander och nollan Magnus Hedman. Ingen av dem lär komma ifråga under de nästkommande hundra årens *Mästarnas Mästare*...

Jag vet inte om det gäller alla men svenska folket har annars lätt att förlåta synder om man bara erkänner direkt. Se bara på Patrik Sjöberg och Plura som blivit folkkära på gamla dar.

Så mycket bättre har stora förutsättningar att bli ännu bättre än förra året. Med en brokig blandning av namn som *Eva Dahlgren*, *Lena Philipsson*, *Tomas Ledin*, *E-Type*, *Mikael Wiehe*, kan det bli riktigt trivsamt och musikaliskt. Vad *Timbuktu* och *Laleh* ska kunna tillföra är däremot mer osäkert med tanke på deras ganska skrala hitkatalog.

Lena Philipsson är även med på den förslagslista av artister som finns till Trelleborgsgalan den 17 november. Andra namn är *Carola*, *Kent*, *Amanda Jenssen* och *September*.

Vilket ålahue som önskat *Beatles*, *Frank Sinatra* och *Cornelis Vreeswijk* framgår dock inte av artikeln i SkD. Inte heller om det är någon som är eller nyligen varit kommunalanställd.

På tal om just det så går inte Trelleborgs sparkade kommundirektör direkt lottlös ur striden. Med bibehållen lön på 77 000 i månaden i två år tömmer han kommunkassan på drygt 1,8 miljoner. Nu ska det dessutom satsas pengar på en ny urvalsprocess som ska vara klar i sommar. Varför inte ge den tillförordnade kommundirektören *Jonas Rosenqvist* jobbet som han redan en gång sökt, då sparar man pengar och får en kompetent och trogen Trelleborgare.

Mästarnas Mästare är inte bara Stenmark & Co. I veckan blev även *Zlatan* historisk då han tog sin nionde titel under tio år som utlandsproffs, denna gång med Milan i Serie A.

Svenska mästare lär inte TFF bli i år men man har gjort ganska bra ifrån sig och tagit tio poäng bara på de senaste fyra omgångarna. Senast blev det vinst mot det annars så svårslagna hemmalaget Mjällby efter vinstmål från den tidigare Mjällbyspelaren, *Joakim Nilsson*. På måndag tar man dessutom emot Elfsborg som hittills inte levt upp till epitetet guldfavoriter.

Gylle låg närmast segern mot Anderslöv men fick till sist nöja sig med 1-1. I morgon har man en ny tuff match då man tar emot Skanör, som är både obesegrade och serieledare.

Att det var föräldrar i Malmöklubben FC Rosengård som attackerade och jagade domaren när deras 8-åringar spelade fotboll var ju väldigt förvånande...

Queens Park Rangers vann Championship och är klara för Premier League under säsongen 2012-13. Nu vill jag att Viasat säljer tillbaka rättigheterna till Canal Digital med det bums!

När det gäller Tre Kronors så kallade läggmatch mot Kanada för att slippa Ryssland i semin kan man efter segern mot Tyskland i den samma bara konstatera att det var helt rätt taktik!

Music Quiz på Tre Lyktor hade i veckan *Rock* som tema. Status Two med Jonas & Micke segrade med 78 av 83 poäng strax före Deep Zeppelin med Niklas, Calle och Lasse med 76.

På lördag missar jag väldigt gärna ESC-finalen men håller ändå en tumme för Eric Saade!

Mina tre favorithuvudstäder i Europa hittills:

- *London* – Rockens huvudstad med en storstadspuls som överträffar det mesta!
- *Prag* – Är inte bara ölens Mecka utan har även en mysfaktor på tio.
- *Budapest* – En mycket vacker stad där väst möter öst på ett fantastiskt sätt.



La Tour Eiffel – Världens kanske mest kända landmärke stod klart 1889. Tornet mäter 324 meter inklusive tv-masten på toppen. Vikten ligger på 10 100 ton och består av 12 000 järnbalkar som är sammanfogade med 2,5 miljoner nitar.

Jag var i Paris 1986 och bland mina favorithuvudstäder ligger det strax utanför topp 3. Men det blir kanske snart ändring på den saken...