

Trelleborg fredagen den 25 februari

Den 1 mars 1986 vaknade Sverige upp i ett chocktillstånd. Statsminister Olof Palme var död, skjuten på öppen gata strax innan midnatt den 28 februari. På måndag är det 25 år sen och hittills finns det ingen som dömts för dådet. Preskriberingstiden för mord är visserligen borttagen numera, men efter så här lång tid är möjligheten minimal att fälla någon för dådet.

Den så kallade Jasminrevolutionen sprider sig som en löpeld i Afrika och i arabvärlden. I veckan har Libyen varit i medievärldens blickfång där president *Muammar al-Khaddafi* inlett folkmord på Libyens protesterande folk. Mannen som en gång drömde om att bli den nye *Che Guevara* blev istället 2000-talets *Adolf Hitler*, och vi vet ju alla hur det gick för honom...

Det har varit sportlov i våra trakter den gångna veckan och med det kom snön åter. Jag som hade förhoppningar om att vi redan hade fått vår beskärda del av den vita skiten...

Trelleborgs Allehanda ställde veckans mest retoriska fråga: *Vad är det bästa med sportlovet?* Svar: *Att man slipper gå i skolan!*

Veckans filmer: Tre bra filmer som rekommenderas är *Salt* med Angelina Jolie, *Wall Street – Money never sleeps* med Michael Douglas samt *Up in the air* med George Clooney.

Rhapsody in Rock har krympt betydligt de senaste åren och går nu från arenarock till cirkustält. Cirkusdirektören själva, *Robert Wells* tar med sig La Gaylia, Jörgen Mörnbäck och Geir Rønning från Idol. Visst känns det som en ganska nedtonad reservlagsuppställning.

Inte som cirkus men däremot som att gå på zoo kallar Kvällsposten det att se nya *Big Brother*. Kan bara instämma i att man blir *aptrött* bara av att se reklamen för programmet...

The Monkees apade sig i tv-rutan på 60-talet och till sommaren är det dags igen då de forna medlemmarna återförenas för en turné i Storbritannien. Det gor-illa för ekonomin tydligen!

Roxettes färska platta *Charm School* lyckades inte charma skivköparna nog till att nå första platsen på försäljningslistan. Det blev istället dansbandet *Elisa's*, segrarna i förra årets Dansbandskampen, som toppar listan. *Det här är bara början*, Per Gessle!

På tal om just dansband så känns det som om dessa håller på att urvattna hela rockabillygenren! Senast i raden är *Playtones* som i lördags fick en direktplats till Globen den 12 mars.

Bäst var annars Lena Ph som gjorde *Dance in neon light*, en grym hårdrocksversion av sin gamla slagdänga *Dansa i neon* från Melodifestivalen 1987, ihop med *Dead by April*.

En annan PH, *Maria Pietilä Holmner* tog överraskande ett brons i damernas VM-slalom den gångna helgen. Och som inte det räckte visade *Jens Byggmark* att han fortfarande vill vara med och leka bland de stora grabbarna och tog ett VM-silver i herrarnas dito.

Som lök på laxen slog Marcus Hellner till i gårdagens sprint och tog VM-guld före den föga ödmjuka norrbaggen Petter Northug och bronsmedaljören Emil Jönsson. Heja Sverige!

Den notoriske bråkstaken *Tobias Grahn* i Mjällby skadade sig när han snickrade på egen hand och fick en spik i foten. Vem tror han att han är, Roooger Mooooore kanske...?

TFF besegrade den allsvenska kollegan Halmstad BK med 3-0 förra helgen och det var Prahls ungdomar som imponerade mest. Skador på ordinarie spelare är inte alltid negativt.

Även Gylle AIF vann sin träningsmatch mot Nässets FF. Efter en ledning med 4-0 (2-0 i halvtid) blev det ändå till sist en jämn kamp där Gylle gick segrande ur striden med 4-3.

Smolken i bågaren var annars att man natten till fredag fick inbrott i klubbstugan på Gylle Stadion med stulna saker av ett värde på 20 000 kronor som ett mycket trist resultat.

Revyartisten Laila Westersund avled natten till tisdagen efter en tids sjukdom. Yrvärdet från Trollhättan blev tv-stjärna på 80-talet i *Gäster med gester*. Laila blev 68 år gammal.

Tre fynd på bokrean:

- **Pluras kokbok.** Eldkvarns karismatiska sångare bjuder till bords, Bon appetit!
- **Henning Mankell – Den orolige mannen.** Kurt Wallander är tillbaka!
- **Allt du behöver veta om Film.** Ännu en onödigt nödvändig bok för bokhyllan!



*Alltid lika intressant att se vad Plura tänker koka-in för något!
Hutlöst billigt, bara 129 kronor på Bokrean!*