

Trelleborg fredagen den 7 januari

En uppmärksammad studie från *Lunds Universitet* visar att en tredjedel av all mat som bärs hem från våra matbutiker och närköp slängs i soporna. Med tanke på hur mycket julmat som inhandlas under de gångna helgerna måste sopberget blivit enormt.

När det gäller godis och alkoholhaltiga drycker lär det mesta dock ha slunkit ner i magen.

Det skulle vara intressant att se hur man skulle lösa förslaget med att överviktiga svenskar ska betala mer skatt än normalviktiga, som centerpartisten och kommunalrådet *Stefan Hanna* i Uppsala har som förslag. Nästa steg är kanske rödhåriga, de som har glasögon eller alla som saknar bil och inte betalar bensinskatt kanske... Jag trodde Uppsala redan fyllt sin kvot av korkade människor eftersom *Ulf Ekman* och *Livets Ord* har sitt högsäte där.

Att det ibland spårar ur rejält på nyår är väl inget nytt, men olyckan på Malmö Central med X-2000 tåget under Nyårsdag var väl ändå i grövsta laget.

Det tog bara 90 minuter av det nya året innan *Magnus Hedman* på nytt var inblandad i ett tumult, denna gången spårade det ur med gruff i garderoben på *Hamburger Börs*. Kanske kan det vara därför som *Magdalena Graf* numera kallar honom för Ex 2000.

Svininfluensan är tillbaka! Jag som inte ens kurerat mig efter *Vininfluensan* i jul...

Döden finns alltid vid vår sida men den sista tiden har det varit mer påtagligt än annars.

I tisdags dog den 63-årige skotske sångaren *Gerry Rafferty* av leversvikt. Han var artisten som genom sin låt gjorde Baker Street mer känt än Sherlock Holmes. RIP Gerry!

Bobby Farrell som var "sångare" i *Boney M* under 70- och 80-talet hittades dagen innan nyårsafton död på sitt hotellrum i S:t Petersburg. Farrell blev 61 år gammal.

Även skidåkaren *Assar Rönnlund* och *Thomas Funck*, som var skapare av figurerna *Kalle Stropp* och *Grodan Boll*, har avlidit. Assar var 75 och Thomas 91 år vid sina frånfällen.

Dessutom saknas skådespelaren *Per Oscarsson* och hans hustru *Kia Östling* sedan deras bostad brunnit ned under natten mellan till nyårsafton. Polisens tekniker har hittat kvarlevorna av en kropp som inte kunnat identifieras. Oscarsson blev känd för svenska folket när han klädde av sig i *Hylands hörna* på annandag jul 1966 och var 83 år vid brandtillfället.

Som om inte detta vore nog så var det i tisdags även 25 år sen *Phil Lynott* i *Thin Lizzy* avled.

The Rolling Stones är ett fenomen inom rockhistorien och under nyårshelgen har SVT uppmärksammat deras långa karriär med tre filmer från olika tidsepoker. I den sista från 2006 intervjuas en ung Mick Jagger i ett klipp från 1965 där han säger att "vi har spelat tillsammans i två år nu och jag tror vi håller ett år till". Det var 46 år sen nu och om ryktet stämmer kommer gruppen inrullande till Göteborg framåt sommaren i ännu en skepnad...

Ett tag trodde jag dock att jag tittade på *Pirates of the Caribbean – Vid världens ände* där Keith Richards hade rollen som Kapten Teague Sparrow. Jag förstår varför han fick den.

Att den 67-årige gitarristen fortfarande är i livet är dock en gåta lika märklig som att Ozzy är det. Det ska bli intressant att läsa Keiths självbiografi *Livet* som jag inhandlat i dagarna.

Tredje säsongen av Hipp Hipp sjösattes på nyårsdag med det första avsnittet av sex. Förutom *Kajan*, *Tiffany*, *Morgan Pålsson* och *Tony & Zunken* finns lite nya figurer och det kändes både nyskapande och fräscht även om man inte nådde riktigt samma höjder som tidigare.

Veckans citat: - *Bättre att vara en liten skit i Sverige än en stor skit i USA!* Ulf Brunnberg kommenterar Monica Dominiques USA-resa i *Stjärnorna på slottet*.

Det blev skit även med Fredrik Ljungbergs debut i Celtic och mötet med Glasgow Rangers i *Old Firm* i helgen eftersom han drabbades av en riktig skitsjukdom, diarré.

Tre höjdarlåtar för att minnas Gerry Rafferty:

- **Baker Street** – En av 1978-års bästa låtar hämtad från höjdarplattan City to city.
- **Over my head** – Världens 26:e bästa låt från 1994 och plattan med samma namn.
- **Day's gone down** – Singelspår från plattan Nightowl anno 1979.



Ibland går det som tåget och då kan det vara lätt att det spårar ur...