

Trelleborg torsdagen den 23 december

I morgon är det Julafton och att det blir en vit jul råder väl knappast något tvivel om. Hoppas att alla som nu så innerligt önskat sig en sådan är nöjda, för det lär både räcka och bli över med tanke på all den snö som är utlovad till att falla både idag och resten av julhelgen.

För min del räcker det långt med den som redan fallit och det för flera år framöver...

Årets julklapp borde faktiskt vara en snöskyffel eller än bättre, en snöslunga!

Det blev även en kall vintersolståndsnatt med inte mindre än 20 minusgrader, inte direkt vad vi är vana vid här nere i söder. Det positiva är att vi nu går mot ljusare tider igen!

Den julsnaps i form av *Aalborg Jule Akvavit* som traditionsenligt funnits sedan 1982 och som brukar inhandlas från vårt grannland i väster har dragits tillbaka av leverantören Pernod Ricard. Orsaken är färgämnen i korken som riskerat att läcka ut i flaskan. Det hade aldrig stoppat ett danskt brännvin på den gamla goda tiden!

Socialdemokraterna ligger risigt till det i den senaste Sifomätningen. Tidigare om åren har man lätt kunnat mäta sig med julsnapsen, men numera är det bara en tidsfråga innan Blossas trestjärniga starkvinsglögg med cognac går om Sossarna i antalet procent...

Att bli utsedd till årets julvärd i Sveriges Television är sen 2003 ett hedersuppdrag där otaliga av våra folkkära artister och kändisar står i kö för att få uppdraget. Annat var det mellan 1972 och 2002 då *Arne Weise* prenumererade på titeln som julvärd.

Hedersuppdraget i år har gått till 38-årige *André Pops* som profilerade sig som studiovärd under OS i Vancouver och med det blev *Årets bästa sport-tv profil* vid Kristallengalan.

Hur många barr har en julgran? Enligt *Illustrerad Vetenskap* så är det så här: Ett barrträd har beroende på arten någonstans mellan 50 och 250 barr per tio cm gren och mellan två och tio meter grenar per meter höjd. En två meter hög julgran har därför mellan 2.000 och 50.000 barr. Inte så underligt att dammsugarpåsen är överfull innan julen är slut!

Under de gångna dagarna har jag presenterat mina julhöjdare på Facebook och i morgon är det slutligen dags för världens bästa jullåt *Fairytale of New York* från 1987 med irländska The Pogues och Shane MacGowan i duett med den brittiska sångerskan Kirsty MacColl.

Egentligen hette han Rune Edvin Gnestadius men var mest känd som *Gnesta-Kalle*. Den riksbekante dragspelaren och kapellmästaren dog i lördags, han blev 83 år gammal.

I tisdags skulle en av vår tids största musiker *Frank Zappa* blivit 70 år, men tyvärr avled denne excentriske virtuos redan den 4 december 1993 i sviterna av sin prostatacancer.

De svenska handbollsdamerna tog sig ända till EM-finalen mot Norge där det till slut blev en hedervärd silvermedalj. De tog sig dessutom rakt in i våra svenska hjärtan och vi fick nya favoriter som *Grubbström*, *Gullén* och *Torstensson*! Nu ser vi framemot både VM och OS.

Daniel Radcliffe som är huvudrollsinnehavaren i filmerna om *Harry Potter* sägs vara innerligt trött på att spela den karaktär han gjort sen tio år tillbaka. I juli nästa år är det dock över för honom och de andra då *Harry Potter och dödsrelikerna del 2* har premiär. Radcliffe lär då vara god för en halv miljard kronor och kan om han vill skratta hela vägen till banken.

Tredje gången gillt är det för *Änglagård* som har biopremiär på juldagen.

Bil Larssons bok *En bilfärd i tiden* har sålt slut på hela lagret inför jul, fantastiskt kul!

Till sist: *En riktigt God Jul!* Krönikan är tillbaka på Nyårsafton då 2010 ska summeras!

Tre saker jag inte missar i jul:

- **Julstämningen** – När man sitter bland nära och kära i stugvärmen med levande ljus, en mugg glögg i handen och lite stillsam julmusik i bakgrunden.
- **Julsnapsen** – Eftersom Aalborg Jule Akvavit inte finns att få tag blir årets val Skåne Akvavit. Dessutom finns det säkert kvar lite av förra årets Jule Akvavit...
- **Kalle Anka och hans vänner** – Hur en tecknad amerikansk film från mitten av förra seklet kan bli bland det svenskaste av alla jultraditioner är dock en gåta!



Krönikören var en tomte redan julen 1968...