

## Trelleborg fredagen den 26 november

**Så kom då** den första snön även nere hos oss i den allra sydligaste delen av landet. Snö delar alltid upp folk i två läger, dels de som älskar snö och dels de som måste ge sig ut på vägarna.

**Vi skriver första advent** i kalendern på söndag och idag är vi bara fyra veckor från julafton...

**Vem som blir** årets lykttändare för Trelleborg blir spännande att se på söndag! Att inte *Johan Falkman* blev det förra året var en klar besvikelse med tanke på de monumentmålningar som konstnären gjort. Tips i år är *Carl Aspegren* för bevarandet av Trelleborg AB:s historia.

**Det står väl** ganska klart att det inte blir någon i IFK Trelleborg Handboll i alla fall!

**Årets glögg från Blossa** är med saffran, cognac och en gnutta pomerans. Hoppas att den smakar bättre än förra årets som hade smak av clementin, den var ingen större höjdare.

**Kommunalrådet i Trelleborg**, Ulf Bingsgård, får skarp kritik för att han kallar veckans möte med kommunalfullmäktige för *lekstuga* på sin Facebooksida. Det är väl helt ok med det så länge var och en tar med sin egen spanns och spade till den sandlåda som lekstugan ligger i.

**Lagom till att** den första snön yrde spelade Gylle testmatch mot Smygehuk FF. Visserligen blev det förlust med 1-3 mot det blivande division fyralaget men det gav Harletun & Persson möjlighet att lufta sina nyförvärv där den senaste i raden av dessa är Magnus Jennefeldt.

**I morgon gäller** det dock inomhusfotboll då *TA-cupen* startar. I Gylles grupp hittar vi åter Smygehuk samt Höllviken och Klagstorp. De två bästa lagen i gruppen går vidare till slutspel.

**Zlatan fortsätter att** måla när Milan på tisdagen säkrade sitt avancemang till sextondelen i Champions League. Dessutom avgjorde han med en makalös bicykleta som matchens enda mål mot Fiorentina i söndags. Inte så illa för att vara *ett besvärligt barn*, som Johan Cruyff sa!

**Veckans hjärnsläpp:** *Det gäller att använda huvudet*, sa Samuel Eto'o och gjorde en Zidane!

**Måldomaren i hockeymatchen** mellan AIK och Skellefteå måste fått en liknande knäpp då hela Johanneshovs Isstadion såg att pucken var inne utom just han. Jag kom till att tänka på vad Magnus Uggle en gång sa: *Om hon så tar dig på bar gärning, neka! Den var aldrig inne!*

**Årets julklapp är** en *Ipad* eller surfplatta meddelade Handels Utrednings Institut (HUI) igår. Tänk för 10 år sen var det en dvd-spelare, för 20 år sen en wok och 1988 en bakmaskin!

**Jul betyder även** julskivor och även i år finns de i alla dess färger och smaker. Förutom alla tidigare klassiker är det nya plattor med *Mariah Carey*, *Sarah Dawn Finer*, *Annie Lennox* och *Sanna-Sonja-Shirley* som gäller och så ICA-sponsrade *Måns Zelmerlöws* julplatta förstås!

**Visst hade det** varit roligare om *Camilla Henemark* istället hade spelat in Kjerstin Dellerts gamla kungliga slagdänga *Oh Carl-Gustaf* och släppt den som singel lagom till julhandeln!

**Jag har inte** blivit liberal när det gäller narkotika, men efter att ha läst *Ozzy Osbournes* biografi så känns inte Idol-Jays positiva drogtest för cannabis som så speciellt chockerande i det stora hela. Det låter bara som ett mindre mellanmål för Ozzy under 70- och 80-talet...

**Lady Gaga gästade** Malmö Arena förra fredagen. Syrgas, vitt vin och luktfria ostar var bara några av alla de saker som fanns på den långa kravlista som till och med jultomten hade varit avundsjuk över. Men är man större än *Barack Obama* på Facebook så är man!

**Trelleborgstjejen Carina Persson** som gästsjög med Perikles i Parken uppträder nu tillsammans med Hasse Andersson och showen *Jukebox* på Slagthuset i Malmö. Bra jobbat!

**Jag missade Trelleborgsgalan** med bland annat *Andreas Johnson* förra veckan men gillar skarpt hans nya låt *Solace* som tydligen varit signatur för såpan *Biggest loser*.

**Astrid Lindgren i 2010-talet:** *E-mail i Lönneberga!*

**På tal om** det så fyller *Pippi Långstrump* 65 år just idag, grattis till pensionen Efraimdotter!

Astrid Lindgrens tre höjdarfilmer:

- *Pippi på de sju haven* – Från 1970 med Martin Ljung som Jocke med Kniven.
- *Emil i Lönneberga* – Den första och klassiska filmen om Emil från 1971.
- *Skrällan, Ruskprick och Knorrhane* – Saltkråkan möter Hasse å Tage från 1967.



*Eftår tre flaschkor Blåsscha Echks (10) med schaffran och kånjaksschmak  
sschå blir de mycke mycke roliare att hanla julklappar! Schå de schåå!*