

Trelleborg fredagen den 19 november

Julstressen står precis bakom hörnet och lurpassar på oss nu. Snart fattar den tag i oss, ruskar om oss, tittar oss djupt i ögonen och säger: - *Är du redo, för julen kommer nuuuuu!!!* Men kära läsare, ingen orsak till oro. Det är inte *Första Advent* förrän om hela nio dagar.

Rosornas kris kulminerade under söndagen då Mona Sahlin meddelade att hon avgår som ledare för det Socialdemokratiska partiet i mars nästa år. Nu söker man med ljus och lykta efter en stryktålig, handlingskraftig och rutinerad ledare som kan förnya partiet. Varför inte fråga *Ulf Lundell*, han är ju Socialdemokrat och skulle ju ändå lägga av med musiken...

Dessutom skriver han betydligt bättre böcker än Thomas Bodström!

Zlatan är kung i Milano igen efter att ha avgjort derbyt mellan trätobröderna Milan och Inter med matchens enda mål, en stenhård straff efter att han själv fällt i den femte minuten.

24 timmar senare korades Zlatan dessutom till Fotbollsgalans kung efter att ha fått sin femte Guldboll på sex år. Inte mycket att snacka om då han som ende svenske fotbollsspelare lirar i den absoluta världstoppen och dessutom dominerar fullständigt i sitt lag som leder serie A.

Det var däremot oerhört omoget av publiken i Malmö Arena att bua ut den nyblivne landslagsmannen och skyttekungen *Alexander Gerndt* bara för att han råkar spela i HIF.

Det nya fotbollslandslaget var plötsligt tillbaka i gamla invanda Lagerbäckska försvarsspel. Sverige – Tyskland slutade 0-0 och inte ett svenskt skott på mål fanns under 90 minuter.

Att publiken buade efter den tillställningen har jag *lite* mer förståelse för.

Fredrik Jensen stannar i TFF och har skrivit på ett treårskontrakt med klubben. Jonathan Asp har gjort detsamma men ännu återstår Göteborgslånet Tuomo Turunen.

Kändes först märkligt att *Loredana Berté* stämt *Björn Borg* för att fortfarande vara gift med henne, trots att det är 17 år sen det hela tog slut, men så läste jag att hon nyss släppt en skiva.

Och efter att ha läst intervjun med *Camilla Henemark* i Expressen så undrar man om hon inte är på väg in i politiken som aktiv Socialdemokrat. Där är ju ett jobb ledigt som sagt.

Om hon nu inte är ute efter draghjälp för en av huvudrollerna i musikalen *Kungen och jag...*

Även om man inte skulle tro det så finns där fler nya böcker på bokdiskarna än *Den ofrivillige monarken*. Jonas Jonassons debut *Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann* är en helt fantastisk berättelse om Allan Karlsson som den dag han ska fylla 100 år kliver ut genom fönstret på äldreboendet och försvinner. Det blir en vild jakt efter honom och efter de personer som råkar komma i hans väg och vi får också berättelsen hur det kom sig att just Allan frottar sig och ger råd åt både presidenter och kungligheter. Årets julklapp!!

Veckans möte: De tre medlemmarna i The Police gästade Elvis Costellos tv-show i veckan och tillsammans gjorde de ett mäktigt reggaemedley av *Walking on the moon* och *Watching the Detectives*. Vad som överraskade mig var hur fruktansvärt lika de båda låtarna är.

Jag hann knappt skriva färdigt den förra krönikan där jag hyllade *Trellebelle Ukulele Band* förrän de var nominerade till TA:s kulturpris på Trelleborgsgalan!

Perikles är kanske inte världens bästa band men spelglädjen och underhållningsvärdet var det inget större fel på när man gästade *Rocka med oss* i Parken i lördags!

Fotograf Bo Glemviks bilder från *Bunnies Disco Club* anno 1979 har fått kultstatus och en Facebookgrupp har på kort tid vuxit till närmare 600 medlemmar.

På onsdag blir det biokväll med Trelleborgs Allehanda och filmen om *Cornelis Vreeswijk*. Filmen har fått återhållsamma recensioner men Cornelis själv görs ganska porträttlik av den gamle sångaren i norska Turbonegro, *Hans-Erik "Hank von Helvete" Dyvik Husby*.

Cornelis Vreeswijks tre höjdare:

- *Ångbåtsblues* – Från Grimascher och telegram 1966.
- *En fattig trubadur* – Singel från 1971 som toppade Svensktoppen samma år.
- *Brevet från kolonin* – Klassisk humor live från Visor och oförsämdheter 1965.



*Boken **Bil Larsson – en bilfärd genom tiden!** hade release i fredags med pompa och ståt. Från vänster på bilden ser vi Håkan och Paul Broberg som förestår Bil Larsson, undertecknad som skrivit och layoutat boken samt Peter Löfqvist som tagit bilderna i densamma. Först i måndags gick den att köpa i handeln och det berättades att folk faktiskt stått i kö på Söderslätts Bok & Papper för att få köpa den!*

Foto: Tomas Nyberg