

Trelleborg torsdagen den 9 juli

Så kom då sommarvärmen äntligen till slut, och som vi har längtat! Nu stundar sol och bad och lite fria dagar så att batterierna kan laddas inför nya utmaningar och kallare dagar.

Det blev en ljum och mysig sommarkväll i gröngräset i söndags då *Diggiloogänget* gästade Trelleborg och Östervångsstadion. Underhållningsvärdet var högt men låtvalet aningen spretigt. Dryga tre timmars show med närmare 70 låtar är dessutom alldeles för långt när det gäller schlager. Det var faktiskt så att *Lotta på Liseberg* kändes mer lagom dagen efter...

80-talet är verkligen i ropet just nu! *Diggiloo* ägnade nästan hela andra halvlek till 80-talstemat och den 14 augusti kommer den ambulerande turnén *Forever Young* med Alphaville, Human League, Ultravox, Lustans Lakejer, Reeperbahn och Jakob Hellman på besök till Helsingborg. Det ska bli kul att återuppleva det smaklösa årtiondet igen!

Fotbolls VM går nu mot sitt slut och på söndag är det final mellan Holland och Spanien! Visserligen hade jag mycket hellre sett Brasilien i final men jag är glad att slippa Tyskland. Holländarna har dock visat en riktigt tråkig sida där de filmat och kastat sig under hela turneringen, men de kallas väl för *de flygande holländarna* av någon anledning...

Vilken underbar spelare han är, Barcelonas och Spaniens mittback *Carles Puyol*, som avgjorde semifinalen med matchens enda mål på en stenhård språngrnick!

Radiosportens Lasse Granqvist beskrev Hollands tröjor som brandgula i stället för orange, tror inte jag hört uttrycket *brandgul* sen jag gick i lekskolan och målade med vattenfärger...

Brasilien var i semifinal efter den briljanta första halvleken mot just Holland, men glömde knyta igen säcken och vips var motståndarlaget två mål före i protokollet.

Redan innan VM så tippade jag Spanien som världsmästare, jag tror att jag vidhåller detta...

Oavsett vem av Spanien eller Holland som nu vinner på söndag så får vi en ny världsmästare, den åttonde i ordningen på de 19 VM-turneringar som avverkats sen 1930. Brasilien är störst med sina fem in-teckningar, därefter kommer Italien med fyra, Tyskland med tre, Argentina och Uruguay på vardera två samt England och Frankrike med varsin.

Spanien har aldrig förr varit i VM-final och innehar bara en fjärdeplats som bäst, då Sverige snuvade dem på bronset 1950. Holland i sin tur hade oturen att få hemmanationerna i finalen två turneringar i rad och det blev två silvermedaljer i både V.Tyskland-74 och Argentina-78.

I skuggan av VM ligger Allsvenskan i träda och för TFF:s del blev det storstryk i onsdags mot Nordsjälland med hela 2-5. Den tidigare TFF:aren Rasmus Bengtsson satt på läktaren och nog känns det som om Tom Prahl & Co hade behövt den reslige mittbacken i höst!

Svenska Cupen: *Malmö FF – Mjällby 1-4!* Visst är skadeglädjen den enda sanna glädjen!

AIK säljer Bojan Djordjic och Martin Mutumba och bäddar därmed för Superettan nästa år.

I Assyriska är det dock värre, där förenar man elitfotboll med maffiauppgörelser!

Den brittiska gruppen Queen firar 40-årsjubileum nästa år men gör ingen turné eftersom de säger sig ha ett problem, de har nämligen ingen sångare...

När jag i veckan såg en otroligt vacker bild på *Prinsessan Madeleine* i Expressen kunde jag inte låta bli att än en gång tänka på vilken jubelidiot Jonas Bergström verkligen är!

Kom ihåg att man inte ska bada förrän en halvtimme efter att man fått kramp om man ätit!

Helene fyllde år i tisdags! 🎵♥♥[H][A][P][P][Y][B][I][R][T][H][D][A][Y]♥♥🎵

Mina mest minnesvärda VM-finaler i fotboll:

- **1970 Brasilien – Italien 4-1** – Jag var visserligen bara sju år men minns att jag såg den. Världens bästa Pelé bara ägde hela den föreställningen!
- **1974 V.Tyskland – Holland 2-1** – Hollands chocköppning med 1-0 på straffkanon mitt i målet från Johann Neeskens redan efter någon minut är fast etsad på näthinnan!
- **1986 Argentina – V.Tyskland 3-2** – Argentina ledde med 2-0 och tyskarna kom ikapp till 2-2, då gjorde Maradona ett smörpass till Burruchaga som satte 3-2!



Skönheten och Odjuret fick en ny innebörd i pausen av Diggiloo i söndags...

Foto: Peter Löfqvist