

## **Trelleborg torsdagen den 24 juni**

**I morgon** är det Midsommarafton med dans kring stängen, jordgubbar och nypotatis samt sill i alla möjliga storlekar, sorter och kulörer. Jag har aldrig riktigt förstått vad den där fisken har på midsommarbordet att göra. Att snapsen skulle smaka bättre bara för att man äter sill tror jag *absolut* inte på. Om det inte är Malörtsbrännvin förstås, för det är lika vidrigt...

**Runt midsommar inträffar** även själva sommarsolståndet, alltså den tidpunkt då solen står som högst på himlen på det norra halvklotet. Årets längsta dag är dock inte Midsommarafton i år, den var redan i måndags.

**En lång dag** blev det även i lördags då vår Kronprinsessa äntligen fick sin drömprins Rob... förlåt, Daniel. Bröllopsgåvan från svenska folket: Haga Slott renoverat för inte mindre än 40 miljoner kronor. Endast 46 % av svenska folket var för att bevara monarkin innan bröllopet, kanske kan den nygrundade *Westlingeffekten* nu ändra på detta...

**Samtidigt med bröllopet** har Fotbolls VM oförtrutet fortsatt och i nuläget är nio lag av 16 vidare till åttondelsfinal. Brasilien har förvisso en gruppsspelmatch kvar men är redan klara. Uruguay och Mexiko tillhör den positiva överraskningen och hemmanationen Sydafrika den negativa, eftersom det är första gången i VM-historien som värdlandet slås ut i grupppelet.

**Själva fotbollen** har blivit klart bättre efter den första inledande omgången men istället har domarinsatserna varit katastrofala. Varför hålla på att vifta med gula och röda kort istället för att försöka komma till rätta med alla märkliga filmningar a la Rivaldo...?

**Englands insats mot Algeriet** var något av det allra sämsta jag sett! *Wayne Rooney* tackade sina egna fans för att de buade, men han kanske bara var *irooneysk*...

**Frankrike inte bara** äter grodor, de skapar även dem själva genom en oerhört oproffsig attityd rakt igenom alla led. Skönt att det straffade sig till slut med en sistaplats i gruppen!

**Veckans bästa citat:** *Det tog en weekend för Europa att vilja förbjuda Vuvuzelan. Synd att man inte var lika snabba med att vilja avskaffa slaveriet...*

**Gylle tog chansen** och besegrade serieledarna Skurup i lördags med 2-1 och det var tydligen så bra att tränare Rickard Harletun till och med fick tårar i ögonen av glädje!

**Lovehandles gjorde en** bejublad konceptspelning på releasefesten i tisdagskväll. Att få vara konferencier för dessa fantastiska grabbar och deras ödmjuka attityd var en sann glädje!

**Alexander Rybak slog** sönder fiolen och hoppade av tv4:s *Lotta på Liseberg*! Inte visste jag att där bodde en liten hårdrockare a la Jimi Hendrix & Pete Townsend i den lille Rybak...

**Eldkvarns sångare Plura** åtalas nu för narkotikabrott och ändrar då sin tidigare version gällande köpet av kokain tidigare i år. Så kan det bli när *Kärlekens tunga* slinter...

**Det är bra** när höga chefer inom näringslivet även lär sig engelska i skolan. BP:s svenska styrelseordförande Carl-Henric Svanbergs uttalande om *Small people* är redan klassiskt! Och visst känns det som om Svennis gått i samma hjälpklass i engelska som Svanberg...?

**Någon klok person** sa i veckan: *Cykel på fyllan är djävulens påfund!* Jag kan bara hålla med eftersom jag såg ut som *Terry Butcher* på Råsunda 1989 när jag kom hem i lördagsnatt.

Kanske något att tänka på när det blir dags att ta sig hem i den dimmiga midsommarnatten...

**Glöm inte att** det är sju sorters *blommor* som ska plockas och läggas under huvudkudden på midsommarnatten för att man ska drömma om sin blivande. Hasse Alfredsons alter ego Malte Lindeman la istället sju flickor under kudden och drömde om en prästkrage...

**På Midsommarafton** är det även ett år sen Michael Jackson lämnade jordelivet, tiden går...

### **Genvägar till en perfekt Midsommar:**

- **Vädret** – Se till att krama din lokala meteorolog och beställ varmt och soligt väder!
- **Gemenskap & traditioner** – Midsommar bland goda vänner, dans kring stängen och bråk med försenade taxichaufförer är ju verkligen en tradition att hålla hårt på!
- **Midsommarsnapsen** – Många är kallade, men *Skåne* är helt klar den utvalde!



*Terry Butcher rekommenderar: Låt cykeln stå – hela dagen efter!*