

Trelleborg fredagen den 26 mars

På söndag natt klockan 02.00 är det åter dags att ställa fram klockan till 03.00 och gå från *Normaltid* till *Sommartid*. Orsaken till att tiden justeras fram en timme är för att man bättre ska kunna nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren. Redan 1916 införde man *Sommartid* på försök, men bönderna protesterade så pass mycket att det inte upprepades igen förrän 1980, Sedan dess har vi haft *Sommartid* men en justering gjordes 1996 då man flyttade avslutningen från den sista söndagen i september till den sista söndagen i oktober.

I morgon kväll 20.30 – 21.30 vill kändisar som Michael Nyqvist, Stellan Skarsgård, Lena Olin och inte minst kung Carl XVI Gustaf, få oss att släcka ner under en timme då det är *Earth Hour*, världens största klimatmanifestation. Ser inte dom på *Körslaget*...?

Barcelona blev klart för kvartsfinal i *Champions League* efter 3-0 (4-1 sammanlagt) mot Stuttgart. I motsats till Chelsea, Milan och Real Madrid som alla är utslagna... I kvarten väntar nu ett ovisst dubbelmöte mot engelska Arsenal den 31 mars och den 7 april.

Lionel Messi visade med ett hattrick i söndags varför han kallas världens just nu bäste fotbollsspelare. Han kunde tom kosta på sig att lämna över bollen till Zlatan i slutminuten som fick sätta straffen till 4-2 efter att tidigare ha missat otaliga målchanser under matchen. Kanske hjälpte det eftersom Zlatan faktiskt även gjorde ett spelmål mot Osasuna i onsdags!

TFF:s hårdföre stridsvagn *Fredrik Jensen* gjorde ett nickmål (1-1 mot Kalmar) av dignitet som man knappt sett sedan Ralf Edström knoppade in 4-4 mot Sovjet 1972! För TFF väntar nu bortamatch på tisdag mot serieledande Häcken med Jonas Bjurström i laget. En rysare!

100-års jubilerande Malmö FF firade med tidernas häftigaste tifo. Imponerande minst sagt. Samtidigt passade man på att slå Örebro med 3-0 trots missad straff, imponerande även det!

Alexander Östlund kallar *Lars Lagerbäck* för nolla, *Magnus Hedman* är begärd i konkurs och *Kalmars Yannick Bapupa* har dömts för våldtäkt. Fotboll är mer än bara... eh fotboll!

Gylle förlorade mot Lunnarp med knappa 1-2, men är ändå vidare i DM (som en av de bästa tvåorna) för första gången i Gylles historia. På söndag väntar nu *Ballingslöv* som Gylles nästa motståndare. Frågan är nu bara om man ska ha kök eller badrum...

Vet inte om där finns något som heter *åttonde gången gillt*, men för Hammarby blev det äntligen SM Guld i den åttonde finalen. En final som faktiskt hade *tre!* halvlekar!

Tv 4 poängterar: *Let's Dance är ingen danstävling utan ett underhållningsprogram!* Det förklarar ju en hel del men inte varför där i så fall sitter fyra dansproffs i juryn...

Ståupparen Magnus Bettner har hamnat ordentligt i skottgluggen efter att han i söndagens *Parlamentet* grovt förtalat både Prinsessan Madelene och ikonen Astrid Lindgren. Den 13 april kommer han till Parken i Trelleborg, huka er alla lokala politiker och annat löst folk!

Ett halvår kvar till valet och redan står all pajkastning och skitsnack mig upp i halsen!

Visst finns den ultimata vår-låten 21/3 på Dan Hylanders platta *Calypso* och inte på *Änglar och Sjakaler* som jag tidigare påstod. Tack Niklas för att du ser till så jag är på tårna!

Förra året blev det knappt någon vår, då fick vi högsommar redan i april. Jag tror ju inte att det upprepas, men visst hade det varit fantastiskt med värme redan i kommande påskvecka!

Med en spräckt trumhinna förstår jag plötsligt uttrycken "hål i huvudet" och "att bli på örat" när man dricker alkohol... Just nu känns det som att leva inuti en genomskinlig hink! Tur att det inte är Music Quiz förrän den 7 april nästa gång...

För på grund av hörselproblem har jag inte riktigt kunnat göra Anders Normans nya skiva *Easy Street* (som släpps idag) riktig rättvisa, men det jag orkat höra låter oerhört bra!

Låtar för att hedra Sommartiden:

- *Summertime Blues* – Eddie Cochran. Originalen och bästa versionen! (1958)
- *Summertime* – Janis Joplin. Cover på Gershwins låt från Porgy & Bess. (1968)
- *Sommartid* – Magnus Uggle. Tidig singel från Ugglas platta Livets teater. (1976)



Fredrik Jensen undrade själv dagen efter matchen mot Kalmar om han varit i slagsmål! Allt från näsan ner till knäet fick stryk, men det var det kanske värt med tanke på det snygga nickmålet... Belöningen blev stående ovationer!