

Trelleborg fredagen den 19 februari

Den eviga vintern fortsätter med full kraft och de redan höga snövallarna bara växer. Man kan dessutom undra om de ansvariga för snöröjningen i Trelleborgs kommun tagit semester med tanke på hur våra mindre vägar ser ut. Att jämföra dem med en tvättbräda är lindrigt!

Även i Vancouver har vädret spelat stora spratt och speciellt har det drabbat de alpina fartgrenarna som fått skjutas upp gång på gång. När det väl var dags gjorde *Lindsey Vonn* som hon brukar och bärgade guldmedaljen! Anja Pärson chockade oss alla med sin flygtur och kraschlandning på väg mot silver, men som tur var slutade det hela med enbart blåmärken.

I skidskyttet gick Helena Johnsson från förförisk gulddoft till pinsamt fiasko och media hade till sist fler konspirationsteorier om vad som hänt än vad *Arkiv X* hade under en hel säsong!

Därför blev det en ren bragd då Björn Ferry flög fram som ett *skott* under jaktstarten och säkrade sitt guld trots att han legat 1,12 minuter efter i starten! En riktig *Ferrytale* alltså!

Skönt att se att Ferry för en gångs skull är lika färgstark i spåret som verbalt där han vill utdela dödsstraff och dubbla pungspargar på de idioter som dopar sig...

Lika Kalla nerver hade Charlotte Kalla när hon säkrade Sveriges första guld dagen innan!

Den trista dödskraschen ger tyvärr Rodelsporten exakt den status som den förtjänar! Eller som min gamle vän Pelle Höjjer uttryckte det: *"Vad var det för berusad tysk gynekolog som uppfann Rodel? Vad sa han? Jag vill klä mig som en spermie, köra upp en skridsko där bak och åka nedför en iskana med skrevet först! Jaaa, det vill jag!!!"*

Det märks att det är valår och inte minst på tidningarnas debattsidor så här 211 dagar innan valdagen. Folkpartiet i Trelleborg stavas just nu kaos efter diverse avhopp och frågan är om inte Folkölet hade haft fler procent än Fp om det hade varit val idag...

Melodifestivalen dominerar totalt i nöjes Sverige och förra helgens vinnare blev som väntat *Andreas Johnson* och *Eric Saade*, som gick direkt vidare till Globenfinalen!

På listorna dominerar däremot rocken där *Playtones* och *Baseballs* säljer mest plattor!

Lagom till Alla Hjärtans Dag utsågs världens sexigaste låt av amerikanska Billboard.

Vinnare blev överraskande nog helyllepraktiga Olivia Newton-John med *Physical* från -81!

Efter tre raka nollor blev det i tisdags islossning för TFF som besegrade Falkenberg med hela 4-1. Nu väntar träningsläger och värme i Turket för att finslipa formen...

Trelleborgs två handbollsklubbar huserar just nu på kvalplatser nedåt i seriesystemet. Visst känns det som hög tid att diskutera en sammanslagning innan båda lagen försvinner ner...

Zlatan hittade målet igen, men det hjälpte föga när Barca förlorade för första gången denna säsong. Manchester U däremot fortsätter fram som en stridsvagn med Rooney som härförare!

17-meters mannen är tillbaka i sandlådan! Jag glömmer aldrig Robert Gustafssons satir som Tony Richardssons alter ego i Idrottsgalan efter att Christian Olsson fått priset som årets manliga idrottare 2003! *"Tänk att stå där i en varm och skön inomhushall och springa så där jättefort i 25 meter och hoppa ner i sandlådan, det är jävligt manligt!"*

Anders Linder är tillbaka i tv-rutan som *Kapten Zoom*! Barndomsminnena vaknar... Jaså, var där någon som sa Staffan Westerberg? Hjääääälp!!!

Med tanke på lågkonjunkturen så har Toyota verkligen haft *full gas* på marknaden!

OS-Hockeyn i all ära, men inte går det upp mot morgondagens prestigefyllda turnering i bordshockey med Bastugänget! Sju stycken vågar sitt liv där bara *en* kan bli vinnare!

Idag är det 30 år sedan *Bon Scott*, som vid tidpunkten var sångare i AC/DC, dog rocköden i en bil i London efter att ha kvävts av sina egna spyor. Spela Highway to Hell, högt!!!

Veckans vinnare:

- **Björn Ferry.** Bragdguldet är redan klart trots det återstår tio månader av 2010!
- **Charlotte Kalla.** Kalla det Änglamarken eller Himlajorden om du vill!
- **Andreas Johnson.** Beatlestiteln *We can work it out* är en lysande ballad!