

Trelleborg fredagen den 8 januari

Så passerade då jul, nyår och trettonhelgen i en rasande fart och det enda som nu återstår är att städa undan alla spår. 2,8 miljarder julgranar ska kastas ut och alla fula tomtar och julprydnader ska tillbaka till de lådor i vinds- eller källarförråd som de borde stå i året om.

Bocken i Gävle behöver man dock inte montera ner eftersom den brann ner redan natten till den 23:e. Sen debutåret 1966 har den endast överlevt 15 gånger av 44 möjliga.

Nytt år innebär även en massa löften överallt om att sluta röka, dricka mindre, börja träna, äta bättre, gå ner i vikt och leva ett sundare liv. Ett löfte som oftast bryts innan det ens hinner svalna. På gymmet såg jag i veckan en handfull nya människor som såg så där härligt vilsna ut, som jag själv gjorde för inte så länge sen.

Med tanke på att vi i Sverige konsumerat över 7 miljarder kilo skinka under julen så känns det onekligen som om där är en hel del att ta av i alla fall...

Nackdelen med att ha helgdagar mitt i veckan är att där blir fler ”måndagar”, isch!

Spikmattan blev ju utsedd till årets julklapp och jag kan intyga att den verkligen är vass!

Trivial Pursuit som spel på Playstation 2 är också en riktig höjdare!

Nu i vintertid fungerar VAB även som Vård Av Bil. När du glömt hålla på glykol eller oljan frusit så kan du lugnt bli hemma och förlänga ditt hjullov med att ratta in kanaler där man kan se dubbade filmer. Jag kan knappt bärga mig!

Elvis skulle ha blivit 75 år idag om inte en massa piller och ett intag på mer än tiotusen kalorier dagligen, i form av jordnötssmörsbananmackor, kommit i vägen för snart 33 år sen...

Även David Bowie firar sin födelsedag idag, han blir 63 år.

Robert Gustafsson gör med sin grupp *Rolandz* för den svenska dansbandsmusiken precis vad det är, en ironisk parodi!

Thåström och Imperiets gamla slagdänga *Var e Vargen* är mer aktuell än någonsin efter att 25 vargar sköts strax efter nyår. Detta eftersom man från statens sida satt en begränsning på att endast 210 vargar får finnas i Sverige. Jag kan ju bara tänka mig reaktionerna om man börjat skjuta av tigrar och elefanter i Indien eller koalabjörnar och kängurur i Australien...

Inte 800 grader, men minst lika många meter högt står nu världens högsta byggnad *Burj Khalifa* klart i det krisdrabbade Dubai. Empire State Building är i sin tur 449 meter högt.

Är det bara jag som tycker att Björn Ranelid börjar bli en *mediahora* i stil med Anna Book?

Kristoffer Törnmalms reportage om ekobrottslingen och Maffians bankir *Torgny Jönsson* i Trelleborgs Allehanda den 23 december gav en väldigt fängslande läsning i jul!

Tv-sportens årskrönika kallade 2009 för det svarta året och efter att ha sett alla floppar så är det bara att konstatera att de enda som kan mäta sig med Helena Jonssons skidskyttebedrifter är det 15-åriga simhoppet Sara Sjöström, med sina två VM Guld och världsrekord i simning och Zlatans trollkonster på fotbollsplan. *Jerringpriset* den 18 januari kommer därför att stå mellan dessa tre individer. Om inte Bandy helt plötsligt förvandlas till en världssport förstås!

Vinter-OS i Vancouver närmar sig och redan nu har den prestigefyllda hockeytruppen tagits ut med Peter Forsberg som joker i leken. Petade Mikael Samuelsson lär dock inte komma ifråga som förstereserv efter att ha bett Bengt-Åke Gustafsson dra åt Helvete i media...

Amanda Jenssen ligger etta på Svensktoppen med låten *Happyland!* Oj, vad har egentligen hänt i det svenska folkhemmet efter att Benny Anderssons *Du är min man* lämnade listan?

Missa inte fjärde omgången av Music Quiz på Tre Lyktor på onsdag kl.19.00, då blir det *Svensk Pop & Rock* från 50-talet och fram till och med det nyss avslutade 00-talet!

Elvis tre bästa låtar:

- ***Heartbreak Hotel (1956)*** – Det stora genombrottet och första hiten på RCA.
- ***In the Ghetto (1969)*** – Elvis bästa ballad!
- ***Promised land (1973)*** – Suverän cover på Chuck Berrys gamla slagdänga!



***Det här märkliga fenomenet utspelade sig på Gislövs Läge under självaste julafton!
Vem som bor där? Jodå det är naturligtvis "min Willy" som fotografen också
påpekar står skrivet i snöraset på taket. Spooky!***

Foto: Gun Kronström