

## *Trelleborg fredagen den 11 december*

**13 dagar till jul** och hysterin ökar! Det ska städas, fejas, handlas, bakas, fixas, pysslas, stökas och donas. När julafton kommer är nog alla så trötta att de somnar till Kalle eller Anna Anka! **Ständigt denna Calle!** Nu är han i final också och efter förra fredagens röstning känns det som om det kan gå precis hur som helst. Men jag satsar ändå på Erik i kvällens final!

**31 av 32** bidrag av Melodifestivalens startfält för 2010 blev klara i veckan och trots intressanta namn som Salem Al Fakir, Py Bäckman och Darin, blandade med veteraner som Alcazar, Pernilla Wahlgren, Peter Jöback och Jessica Andersson, ser det lite tunnare ut än förra året. Vi får väl se vad Christer Björkman har för sista jokerräv liggande i grytet...

**Kristian Luuk och** Fredrik Lindström fick massiv kritik efter premiären av *På spåret*.

Konstigt, det är ju glasklart att en tågresa ska ledas av ett Luuk!

**Efter svininfluensan kommer** nu *Tigerinfluensan* i dess kölvatten. Den skyller man på när man varit otrogen och åkt dit för hög klubba!

**Varumärket Gillettes galjonsfigurer** vacklar en efter en. Först ut var Thierry Henry som sänkte hela den irländska gröna ön för *hand*. Därefter blev världsettan Roger Federer utslagen ur Masters i *raka* set! Tiger Woods i sin tur fick se *Drömmen om Elin* bli till en mardröm!

**Gillette ska nu** ändra sin slogan *The best a man can get* till *Vi sitter med skägget i brevlådan!*

**Jag trodde faktiskt** att *Tigers film* var en barnfilm med Nalle Puh...

**Nu är det krig** i Ankeborg! Paul von Anka har lämnat Anna och låst kassavalvet.

**Temperaturen stiger på** klimatmötet i Köpenhamn! Skulle det inte vara precis tvärtom?

**Barack Obama tog** emot fredspriset i Oslo igår och ökade samtidigt krigföringen i Afghanistan genom att skicka 30 000 nya soldater. Undrar om ordet dubbelmoral finns i USA.

**Nu satsar även** bankerna på After Work! Pensionssparande med inbyggd Happy Hour...

**Veckans bästa kommentar:** – Syns det att jag svettas? – *Nej absolut inte, det mörka mönstret under armarna döljer det jättebra!*

**Helena Jonsson hade** en bra vecka, först Bragdguldet och sen vinst i världscuppremiären!

**Lottningen i VM-kvalet** var ur svensk synvinkel ganska ointressant men för dansk räkning så kan man få en hyfsad resa fram tills åttondelen med Holland, Japan och Kamerun i gruppen. Brasilien har dock hamnat i ett getingbo med Elfenbenskusten, Nord-Korea och Portugal!

**Något VM lär** det väl inte bli råd med för den 31-årige fyllfeta dansken som 2007 attackerade domaren i matchen mellan Danmark och Sverige. Det blev böter på 1,2 miljoner svenska kronor till det danska fotbollsförbundet. Undrar vad Lars-Åke Lagrell bidrar med...?

**Den tidigare TFF:aren,** numera spelande i Syrianska, Michael Mensah dömdes i veckan för våldtäkt. Märkligt, i TFF var han i princip helt ofarlig!

**Gylle lyckades inte** ta sig vidare i Söderslättscupen inomhus men det blev en hedrande tredjeplats i gruppspellet före både division tre laget Pelister och kollegorna i Skansen.

**Ikväll blir det** julbord på Horizont tillsammans med Bastugänget och respektive. Peter Rudolw & Co skulle ha sjungit snapsvisor och uppträtt, men nu blir det ju tyvärr inte så...

**På söndag är** det dessutom sju år sen vår fjärde medlem i Bastugänget lämnade in sin badrock för evigt. Varken Lucia eller fredagen den trettonde har passerat omärkt efter det...

### **Bäst just nu:**

- **Bombi Bitt & jag.** Frithiof Nilsson Piratens saga i bästa Tom Sawyeranda med profiler som *Vricklund*, *Texas Ros*, *Franskan*, *Nils Galilé*, *Kiviks marknad* och *Cirkus Brentano* finns nu på DVD med alla fem avsnitten från inspelningarna 1967!
- **Luftslottet som sprängdes.** Sista delen i Millenniumtrilogin infriar förväntningarna. Inte så bra som *Män som hatar kvinnor* men bättre än *Flickan som lekte med elden*.

- **Bengt Frithiofson.** Tv 4:s öl & vin-orakel beskriver ett av årets julöl som mörkare än Norén! Goodmorning winelovers!



*Det känns nästan som om jag blir tvungen att hålla på Danmark i Fotbolls VM nästa sommar, men innan dess så må vi ha en lille en...*

*Foto: Mattias Kristiansson*