

Trelleborg fredagen den 13 november

Idag är det fredagen den 13:e! Den klassiska otursdagen då man ska se upp för svarta katter, inte fälla upp paraplyer inomhus eller gå under stegar, utan helst bli inomhus och nerbäddad.

Det var i veckan 20 års jubileum i Berlin för murens fall. Klockan 23.20 den 9 november 1989 öppnades gränsen och muren föll bokstavligen i bitar. Frihetens klocka hade ringt!

Livbojarna på Scandlines båtar sjunker när man kastar dem i vattnet! Inte konstigt att man måste inta flytande varor så fort man går ombord då!

Julafton kl.15.00: Kalle Anka & hans vänner eller Anna Anka och få sin familj som ovänner.

Vattenfalls nya slogan efter planerna med utförsäljningen: Två hål i huvudet!

Vampyrer är mer populära än någonsin genom tv-serien *True Blood* och filmen *Twilight New Moon*. Annat var det 1972 då Pilevallsskolan i Trelleborg besöktes av en varulv och fick polisen att rycka ut. Jag själv var åtta år och minns de hemska ryktena som någon form av masshysteri. Trelleborgs Allehandas nöjesskribent Lars Thulin tog upp den gamla historien i sin krönika i fredags och hela finns att läsa på TA:s hemsida.

Måns Zelmerlöv är med och leder Melodifestivalen 2010. Men ledde det gjorde han även i år, ända tills Malena Ernman gick om med *La Voix* efter att tittarrösterna hade räknats...

Carola har gjort en duett med Hank von Helvete, sångare i dödspunkbandet Turbonegro, i låten *Silent Night*. Herre Gud, är verkligen karriären på väg dit, åt Helvete alltså...?

BWO censureras märkligt nog i Kina för sina låttexter. Hade det varit för Alexanders Bards ridhjälms, skägg och kortbyxor hade jag förstått det betydligt bättre.

Råkade skriva Yoko Onos efternamn så att det blev O no! Måste vara min genuina Beatlessjäl som styrde det omedvetna...

Niklas Strömstedt ställer in en stor del av sina spelningar framöver eftersom han kört på en fågel och måste begrava den!

Prinsen festade för hundratusen i Köpenhamn, hmm han är kanske ingen fjolla ändå...

Kent gör sin enda intervju för svensk media i tidningen QX. Kändes lite kul att gå genom hela Trelleborg med ett gaymagasin i handen förra fredagen och se folks reaktioner!

Djurgården vände i returen och besegrade efter förlängning Assyriskas med 3-0 och tog därmed också den sista Allsvenska platsen 2010. Eftermålet från matchen blev dock skandalartat då flertalet av Assyriskas spelare attackerades av inspringande Djurgårdsfans av sorten Neandertalare. Om detta är ett samhällspolitiskt-, förbunds- eller föreningsproblem spelar ingen roll, det måste hända saker och ting NU för att stävja alla former av denna rena idioti som förstör fotbollen och kostar samhället enorma summor. Det är dags att vakna!

Zlatan och Henke saknades enormt på Fotbollsgalan i måndags. Att Zlatan inte fick ledigt från Barca har jag full förståelse för men Henke borde väl ändå ha varit närvarande för att få den hyllning han förtjänat under 17 år inom toppfotbollen.

Patrick Ekwalls intervju med Henke i tv 4 Sport efter Fotbollsgalan var dock lysande!

Att Zlatan skulle få den 64:e Guldbollen gav bara 50 öre tillbaka på en satsad krona men att han kanske ska sluta i landslaget kom som en chock! Fråga är om det bara är ett spel...

Erik & Mackan heter den nya konstellationen som leder det fotbollslandslaget mot Italien!

Kan inte Erik Hamrén förresten låna ut sin halsduk till Lars-Åke Lagrell som munkavle...?

Tre Kronor – Finland 0-7...! Trots Foppa i laget!! OS-guldet är långt borta...

Veckans bästa SMS: *I arabvärlden torterar man fångar med att äta fläskkött, dricka sprit och ha utomäktenskaplig sex. I Sverige kallas det för julbord med jobbet!*

De tre mest minnesvärda ögonblicken från Fotbollsgalan:

- **Caroline Seger.** Efter ett riktigt Seger-år blev Caroline galans drottning med tre priser.
- **Viktor Noring.** Vålförtjänt pris som *Årets nykomling*, tyvärr utanför direktsändningen.
- **Klas Ingesson.** Fick stående ovationer efter sin tuffaste match, mot cancer!