

## *Trelleborg fredagen den 7 augusti*

**Efter en välbehövlig** semester är jag tillbaka i det eviga ekorrhjulet och trampar på igen för fullt. Såväl Västervik som Ramsvik och Tylösand har besökts under ledigheten där vatten blev den gemensamma nämnaren. I Västervik var det bad, i Ramsvik segling och i Tylösand spa. Dessutom regnade det stundtals kraftigt på samtliga orter.

**Visserligen missade jag** U2 i Göteborg men det har ändå blivit lite konserter i sommar. Ulf Lundell gjorde en höjardspelning i Öja medan Kim Larsen mest var nonchalant mot publiken på Tylösand. Med endast 75 minuter inklusive extranummer och knappt några låtar från Gasolin-eran fick jag lust att göra en Järegård och vråla *Danskjävlar!*

Lundell däremot valde, i motsats till vårens spelning, att ta fram sin digra låtskatt med idel örhängen och dela med sig till den något mindre men desto nöjdare publiken.

**Under sommaren har** jag dessutom haft glädjen att få träffa och intervjuva två av Sveriges största artister genom tiderna under deras besök på Månstorps Gavlar, Ann-Louise Hanson och Barbro Lill-Babs Svensson. Barbro firar 56 år som artist medan Ann-Louise får nöja sig med sina 53. Barbro ersatte i onsdags annars tilltänkte Lasse Berghagen som tydligen inte tålde skumpan i Allsång på Skansens avslutning dagen innan. Han skickade sitt ex istället...

**Sunny Standup gav** Trelleborg ett fullsatt Parken med lapp på luckan och en sprakande standup-kväll med Måns Möller, David Batra, Thomas Järvheden, Özz Nujen, Hasse Brontén, Christoffer Linell, Nour El-Rafai och Karin Adelsköld. Jag fick även en pratstund med dem backstage innan uppträdet och det var åtta verkligt trevliga och ödmjuka komiker som jag och fotograf Peter Löfqvist träffade. Själva showen gillades av i princip alla utom av TA:s recensent Oscar Sundell som strimlade den soliga showen med motorsåg.

**Det har även** varit en hel del fotboll i sommar. Mot IFK Göteborg blev TFF totalt utspelade i första halvlek men vände mirakulöst i andra och vann till sist på Vångavallen med 2-1. Det hade jag definitivt inte satsat pengar på i halvtid! Att TFF dessutom skulle vinna sin första bortamatch för säsongen mot GAIS var heller inte väntat och inför derbyt mot Malmö i morgon eftermiddag ligger man plötsligt på sjätte plats med 25 poäng. Det har varit turbulent i Malmö med måltorka, frustration och spelarvägran i sommar men när det är derby då är allt annat än 90 minuters kamp historia. Tyvärr så kan jag inte vara på plats och se matchen men jag kommer definitivt att finnas mycket nära en påslagen tv med aktuell kanal.

**Silly Season fortsätter** i fotbollsvärlden och snart har de allsvenska lagen helt nya elvor jämfört med seriepremiären i april. TFF har fått nytillskott i Joakim Nilsson och nygamle Jens Sloth i sommar men släppt fjolårets bästa spelare Jonas Bjurström till Häcken. Visserligen har Kristian Haynes och Magnus Andersson skött innermittfältet med bravur i år men Maestro Bjurströms övergång har jag ändå svårt att smälta.

**Efter många turer** och omvägar är nu äntligen Zlatan klar för FC Barcelona och världens bästa klubb får ytterligare en av världens bästa spelare! Samtidigt gick Svennis till Notts Co i engelska fjärdeligan. Världens äldsta ligaklubb får en av världens mest överskattade managers som sportchef. Och han gick inte dit för pengarna heller. Nähä!

**Det är inne** att göra comeback just nu. Roxette spelade förra veckan på en festival i Lettland efter åtta års frånvaro och nu är även Dan Hylander tillbaka. I veckan var han med på tv 4:s morgonprogram och sjöng nya låtar från en kommande platta. Tydligen är hela det gamla gänget från Raj Montana Band på gång in i studion tillsammans med Dan och även en kommande turné planeras med RMB.

### **Märkliga tankar och undringar under semestern:**

- Vågar man ha sex i bilen utan P-skiva...?
- Hur orörlig är man egentligen om man är vig som en Dalahäst...?
- Serverade de verkligen isbergssallad på Titanic...?



*Jag fick träffa och intervjuva några svenska musiklegender under två sommarkvällar vid Månstorps Gavlar. Till vänster är det Ann-Louise Hanson och Bruno Glenmark (Foto Erik Malmquist) och till höger är det Lill-Babs (Foto Peter Löfqvist).*