

## Trelleborgs FF – Kick Off 2010 Parken Trelleborg 2009-03-02

.....

**Inför den rekordtidiga Allsvenska premiären är frågetecknen många. Hur står det till med årets TFF-trupp? Har man värvat tillräckligt med etablerade spelare för att kunna ta ett steg till mot den absoluta Sverigetoppen? Hur mycket har skadorna under våren betytt för uppladdningen? Och går det verkligen att spela fotboll när både snön och vintern envist vägrar lämna landet? Vavade.se besökte TFF:s uppstartsträff för att ta reda på svaren.**

Ett par hundra personer mixat av spelare, ledare, sponsorer och media hade kommit till Parken i Trelleborg för att delta i träffen. Den förre svenske förbundskaptenen Lars Lagerbäck var påannonserad som föreläsare men hade dagen innan fått tolv miljoner skäl att utebli, då han skrivit på ett guldkantat kontrakt som förbundskapten för Nigeria under VM i sommar. Ordförande Per-Anders Abrahamsson kommenterade skämtsamt att TFF försökt matcha Nigeria, men legat strax under den summan. Istället bjöd Torbjörn Andersson från Malmö Högskola på *Fotbollens Kulturhistoria* under en knapp timme.

### **Fotboll = Kultur!**

Torbjörn berättade engagerat om hur fotbollsspelet utvecklats från dess rötter i folkfotbollen. Under första delen av 1800-talet bestod tydligen fotbollen mestadels av regelrätta slagsmål, men via regler, lagspel och ideologin om en gentlemansport föddes den moderna fotbollen och fairplay och amatörtanken följde i dess fotspar. Speciellt intressant var att höra hur hejandet uppstått och att det faktiskt hade sitt ursprung från OS i Stockholm 1912. Fyra år senare hade Sverige besegrat det danska landslaget med 4-0, delvis tack vare just ramsan ”Heja Sverige friskt humör...” Det organiserade hejandet fick till och med sådan kraft att tyskarna efter semifinalen 1958 protesterat vilt. Fifa hörsammade tyskarnas protester och därför hörde man heller inget organiserat hejande i finalen mellan Sverige och Brasilien. Lite svårt att förstå idag kanske, med tanke på all huliganism och supporterbråk som fötts de sista decennierna. TFF har trots allt varit förskonade från den mesta formen av huliganism. I alla fall i de egna supporterleden, där den lilla men trogna skaran av True Blues alltid uppfört sig väl.

### **Inga större förändringar**

Hur ser då truppen ut för året? I stort sett är det samma trupp som man avslutade det gångna året med. Rasmus Bengtsson och Jonas Bjurström försvann redan i mitten av den förra säsongen och några andra större förluster har man inte haft. Däremot finns det två nykomlingar i anfallaren Mattias Adelstam från Ängelholm och försvararen Johan Nilsson Guiomar från Kongsvinger. Det är ingen hemlighet att TFF haft problem med besättningen på försvarssidan och att man fortfarande håller dörren öppen för någon som kan inta den posten. Huvudtränare Tom Prahl och hjälptränare Alf Westerberg har även brottats med otaliga skador och sjukdomar under våren och man har därför inte haft den allra bästa uppladdningen inför årets Allsvenska. Årets träningsmatcher började vacklande men på slutet har även resultaten infunnit sig där det blivit vinster i det två sista matcherna inför premiären på söndag.

### **Elfsborg favoriter**

Hur tror då de ansvariga för TFF att det går i år och vem vinner Allsvenskan? Tom Prahl hade som målsättning att man ska vara med bland de fem bästa, men då måste bortaspelet

förbättras och de tidigare lite tama matchstarterna styras upp. Tom satte Elfsborg som favorit med Göteborg och Kalmar strax under. Alf Westerberg tippade TFF som sexa och även han hade Elfsborg som vinnare. Lagkapten Dennis Melander frångick inte sina tränares tankar utan tippade Elfsborg även han. Egna lagets placering skulle bli bättre än föregående år men mer än så ville han inte säga. Ordförande Per-Anders Abrahamsson gick däremot på den blåvita linjen och hade IFK Göteborg som segrare. TFF hade han på den övre halvan av tabellen, men inte mer specifik än så.. Sist ut var TFF:s marknadschef Barbro Bengtsson vars sedvanliga positiva sätt även gick igen i själva tipset, med TFF överst i tabellen. Även om jag inte själv tror på Allsvenskt guld för TFF så kan jag ändå inte låta bli att förundras över Barbros målsättning. För visst måste man sikta på stjärnorna om man överhuvudtaget ska ha en chans att landa på månen! Vi önskar TFF lycka till och tackar för en trevlig kväll!

**Fotnot.**

*Allsvenskan har premiär lördagen den 13 mars, dagen efter spelar TFF på Örjans Vall mot Halmstad BK. Premiär på Vångavallen blir det först veckan efter då Kalmar FF kommer på besök.*

**Peter Kronström**