

Kulturfest

Centralskolan Trelleborg 2009-05-16

.....

En solig morgon i slutet av augusti 1970 tog jag mina första osäkra steg på Centralskolans skolgård. Det var den första skoldagen i första klass och jag minns det faktiskt som om det var igår. Kanske är minnet starkare eftersom jag strax efter uppropet gick vilse och under några skräckslagna sekunder kände mig helt ensam i den stora världen.

Nästan 39 år senare står jag på skolgården igen. Det mesta är sig likt även om saker och ting kändes som betydligt större på den tiden. Den gigantiska skolgården har på något konstigt sätt krympt ihop med åren, men flaggstången som man ställde upp klassvis vid står kvar och likaså den asfaltsbelagda fotbollsplanen där man skrapat upp månet knä. Orsaken till min närvaro denna lite regniga och kylslagna Majlördag är dock inte bara nostalgisk. Centralskolans håller sin årliga Kulturfest där de mångkulturella eleverna på skolgården visar upp sina färdigheter på en uppbyggd scen i bland annat dans, sång och musik. Det är ansiktsmålning, loppis, lotterier och tävling i bolljonglering som ska locka elever, föräldrar och andra förbipasserande att ge ett bidrag.

Anders Hermansson är en av initiativtagarna och förutom det även extrapappa till Linus Borglin som senare ska visa upp sina trollkonster på skolgårdsscenen. Vi träffar Anders tillsammans med just Linus och Nadja Södergren, en annan elev från de första årsklasserna.

- *Sponsorerna som vi fått har varit oerhört generösa och det gör att vi kan hålla lotterier med priser som sporrar lottköparna, menar Anders och tillägger att överskottet kommer att delas upp klassvis per antalet elever.*
- *Det blir mest rättvist på det sättet, tillägger han.*

Anders ger även Föräldrarådet, lärarna och alla engagerade föräldrar lovord för sitt engagemang med att skänka loppissaker, baka kaffebröd och till och med ordna en lastbil för att frakta sakerna. Aktiviteterna som planeras för överskottet är helt beroende av hur mycket pengar som kommer in under dagen, men en gemensam skolbal är i alla fall planerad till skolavslutningen om några veckor.

Efter det är det tyvärr slut eftersom Centralskolan ska läggas ner för skolverksamhet. Den västra byggnaden som är från 1928 kommer att rivas, medan den äldre östra byggnaden som är K-märkt kommer att finnas kvar på något sätt. Lite dystert, men ändå känner de flesta vi pratar med att både lokaler och utomhusmiljön blir bättre på kommande ställen.

En av lärarna som finns på plats är Lotta Nilsson. Hon har ett stort rött hjärta målat på kinden och det går inte att ta fel på att hon är väldigt nöjd med Kulturfesten. Inte minst med tanke på hennes leende när hon går runt och ser till att allting fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Föräldraföreningens Ingela Notefors står och säljer kaffebröd i regnet på skolgården. Hon visar stolt upp ett diplom som hon fått av skolans rektor för sitt engagemang.

- *Det är tredje året vi håller denna Kulturfest. Första gången var 2007 när Centralskolan fyllde 100 år. Tyvärr blir denna gång även den sista, säger Ingela lite dystert.*
- *Men det är även positivt att man inte delar på klasserna och att eleverna får behålla de lärare man har i dagsläget trots flytten till Liljeborgsskolan och Ljunggrenska skolan (gamla Hemgården), tillägger hon med ett leende.*

Innan vi lämnar skolan kan jag inte låta bli att besöka huvudbyggnaden där jag på bottenvåningen själv tillbringade mitt första år av lärdom. Den gamla skolsalen har blivit lärarrum men visst känns det ändå onekligen bekant. I den gamla matsalen (som även den blivit väldigt liten) känner jag till och med av epitetet *historiens vingslag* och jag får nästan en lite rysning på ryggen. För visst var det bara häromdagen som jag satt här och intog min första skolmåltid bestående av köttbullar. Jag minns till och med att jag åt hela sex stycken!

Fotnot.

Märkligt nog så träffade jag helt oplanerat två av mina klasskamrater från första klass, Catarina Thoft (då Persson) och Katarina Skog på skolgården. Det mest märkliga med det var att jag inför researchen för artikeln hittade ett foto i ett av mina gamla fotoalbum, som min mor tagit under en av de allra första skoldagarna 1970. På den bilden fanns förutom undertecknad (iklädd strumpor som säkert kunde ha bäddat för livslång mobbing) även de båda K(C)atarinorna. Upplagt för ett nytt foto naturligtvis! Vi hittade till och med de rätta fönstren med hjälp av fotograf Peter Löfqvist som på så sätt kunde föreviga trojkan på nytt, nästan 39 år senare!

Peter Kronström